

Nr. 778 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 31. oktober 2020

Nøgleord: Men det er godt at have en livlig fantasi, fordi i fantasien kan man anvende sin skaberkraft.

Godmorgen i dag er det jo lørdag den 31. oktober 2020, vi skal have morgenmeditation nr. 778, det er herligt.

I dag vil jeg snakke lidt om fantasien. Man kan sige, at de mennesker der har en livlig fantasi, de har mulighed for at udvikle mange positive egenskaber. Prøv ligesom at mærke efter inde i jer selv, har I nogensinde fået at vide, at I har en livlig fantasi, eller har man ingenting fået at vide, eller har man fået at vide, at man er umulig. Sjøvt Berits navn kom lige frem her, så tænkte jeg på umulig, mon hun har fået det at vide som barn? Det er ikke til at sige. Men det er godt at have en livlig fantasi, fordi i fantasien kan man anvende sin skaberkraft, og den kan være meget nyttig, når man begynder at arbejde som sjæle, at man har en skabende fantasi, og kan skabe nye muligheder i den verden man lever i. Så har man en god fantasi, så kan man også skabe billeder og lave sansninger. Man kan udvikle sjælsbevidstheden til at arbejde med verdenssjælen. Man kan fusionere hele tiden igennem sin skabende fantasi, gennem skaberkraften.

Vi kan sige, at det er en god måde for 2. stråle sjæle at fungere på. Det der er vigtigt, er ikke at bukke under for følelseslivet men blive ved med at bibeholde skaberkraften plus den positive energi. Det vil sige, de ting man skaber, det er udvikling for en selv og for andre, så det fantasien kan frembringe, kan hænge sammen med Buddhisk bevidsthed, intuitiv bevidsthed. Man skal selvfølgelig lære at skelne, om det er intuitiv bevidsthed, eller hvordan tingene hænger sammen, men det er også en proces at kigge på.

Nu når vi mediterer på viljesaspektet, så lukker man også op for kærlighedsaspektet, for viljesaspektet skaber kærligheden. Vi kan meditere på, at vi er sjæle. Vi kan nemt forestille os, hvordan sjælen fungerer. Vi kan meditere på, at vi måske kan udvikle en buddhisk bevidsthed eller en intuitiv bevidsthed. Vi kan også meditere på viljesaspektet. Når vi mediterer på viljesaspektet, på viljens kræfter og ser viljens energi strømme igennem vores legemer, så vil det hæve vores bevidsthed ganske betydeligt, fordi viljesenergien går helt ned og tager rodcenteret. Så den vilje man har i rodcenteret, den viljekraft der ligger her hænger lidt sammen med kundalinikraften til at højne vores bevidsthed med.

Men det der er vigtigt for os, det er at få rensset vores legemer for alle vores begrænsninger for at kunne hæve energien. Det er jo sådan, at når man hæver energien, så skal man have ryddet op først, næsten ryddet op, fordi render viljesenergien igennem, så brænder den alting væk. Så det er vigtigt, at når man anvender viljesenergien, at man er ren i sine legemer, sine tanker, sine følelser.

Det kan være spændende at udvikle en god skabende fantasi også, sansningsværktøjet, bygge på sin æteriske dublet, prøve at bygge noget nyt op, noget der kan være til gavn for menneskeheden, og så bagefter lægge viljesenergien ind i det og sige, ”jeg vil gerne realisere de her ting.” Det vil sige, når vi skal skabe nogle ting, udvikle så skal vi hele tiden fusionere med vores ophøjede bevidsthed. Der er jo mange, der siger, vi skal jo hæve vores bevidsthed til vores ophøjede bevidsthed og meditere derfra eller bruge viljesenergien til at komme fremad med. der er to typer, ting man kan gøre: Meditation eller viljesenergien.

Se, det jeg kommer med til jer, det er den åndelige viljesenergi, og den begynder først rigtig at blive mærkbar inde i jer efter 3. indvielse. Men under 3. indvielse giver det en udholdenhed, hvor man bliver ved med at holde ud, hvor man kan bære at forvandle følelseslivet.

Når man kan sige, at man begynder at styre følelseslivet, så åbner man også for haracenteret, hvor spontaniteten

og livsglæden er. Det vil sige, at i haracenteret ligger også sexualdriften. Sexualdriften bliver omdannet til skabende fantasi, det er en skaberkraft, og når man så anvender indsigten i skaberkraften til videregivelse, så har man lagt hjertet ind i, og så begynder der at ske nye udviklingsområder for en selv.

Er det lidt svært at forstå det her? Ja, det tror jeg det er.

Okay vi prøver at meditere på, at vi er ved at udvikle en skabende fantasi, udvikle skaberkraften, lad os meditere på det. Når vi udvikler skaberkraften, så laver vi nye livsformer, hvori sjælen kan komme til udtryk. Sjælen er også skaberkraften. Men lad os bruge fantasien først til at bygge med, og der kommer det gode ind, hvis man har haft en livlig fantasi, som er bygget på kærlighed.

Man kan også have en livlig fantasi til at fungere i angsten og frygten. Det er ikke det, vi skal. Vi skal bruge vores skaberkraft til at udvikle engle med, positive engle.

Lad os meditere på vores fantasi, på kærlighedsenergien, vores fantasi.

Igennem fantasien kommer der nytænkning. Når vi arbejder med vores fantasi, så betyder det, resultatet kommer løbende, idet man anvender fantasien. Jeg vil sige, vi er blevet levende inde i os selv og kan flytte os fra et niveau til et andet. Igennem den skabende fantasi der vokser selvværdet.

Det der er vigtigt, det er at have fantasi til at kunne se nye muligheder. Ved at arbejde med fantasien, så har vi fjernet hukommelsen, gamle erfaringer, vi skaber noget nyt. Igennem fantasien udvikler vi også vores lege egenskaber, man kan lege med tingene, man kan have fantasi, og det betyder, ens selvværd vokser. Nogle gange kan man udvikle fantasien, hvis tingene er for hårde i en familie i sin barndom. Nogen gange kan man skabe fantasidyr, som er der til at hjælpe os til at køre i en positiv retning. Tænk på de børn der ikke har fået kærlighed, aldrig har lært kærligheden, de kan bruge deres fantasi, så kan de komme fremad. Men hvis de ikke bruger den, så kan de blive stille og indadvendte.

Hvis man kan anvende sin skabende fantasi, så kan man også få livsglæde og kærlighed og tillid.

Vi kan skabe en ny verden at leve i, der er bedre, end den vi har. Hvis nu selvtilliden er i orden, man har evnen til at tro på sig selv, man kan løse de forskellige opgaver, så får man en indre balance. Men hvis nu selvværdet ikke er i orden, så kan der komme en angsts side ind, en jalousifølelse. Så holder man på alt det, der er ens egne ting og begynder at bestemme over andre. Vi skal have den positive energi til at virke. Når fantasien fungerer, skaberkraften, så er glæden inde i vores hjerter, det fungerer, og så kan man skabe nye udtryksformer, og så begynder vi at være levende inde i os selv. Kritikken kommer jo af, når man ikke tror på sig selv og sine egne evner, og tingene er blevet for stive. Lad os blødgøre os selv med kærlighed, tillid, forståelse og give det videre til andre. Være et forbillede, arbejde med ren kærlighed, tillid og forståelse.

”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.”

Man anvender viljesenergien til at realisere det på, og få tingene til at ske, så udvikler vi også kærligheden samtidig, det er kærligheden, der er bærekraften.

Jeg glæder mig på jeres vegne i dag til at se, om I kan anvende jeres fantasi. I kan altid skrive lidt ned til mig om, hvordan I arbejder med det i dag. Send det på mail til mig, på forhånd tak.

Jeg ønsker jer allesammen en fortsat god morgenstund, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen, hav en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk