

Nr. 773 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 26. oktober 2020

Nøgleord: Vi mediterer på villigheden til forvandling. Lad nu kærlighed, lys og visdom gennemstrømme vores legemer.

Godmorgen. Godmorgen i dag er det jo mandag den 26. oktober 2020. Vi skal have morgenmeditation nummer 773. Ja det er godt nok.

Så i dag har jeg tænkt på, at vi igen skal snakke om mentallegemet igen, har vi snakket om det for nylig? Ja det gør vi jo altid, når vi snakker om udvikling. Vi ved jo, at vores højere mentallegeme der ligger sjælen med alle sjælens egenskaber, alle de positive kvaliteter, alle kvaliteterne ligger på mentalplanets øverste del. På mentalplanets nedre eller underste del der ligger intellektet, materialismen, konkret tænkning, og alle personlighedsreaktioner ligger på det lavere mentallegeme. Når man lever i det lavere mentallegeme, så laver man adskillelse fra sin sjælsbevidsthed. Alle mennesker, hvis de er lidt i deres sårede følelser, så kan de så hurtigt blive enige om, at det er det, det er, og det er kun det, der er, der er det næsten umuligt for dem at se sin egen skyggeside, man kan ikke se, hvad man er låst af, men andre mennesker kan tydeligt se, hvad man er låst af.

Se når man så kommer sådan lidt videre i sit liv, eller vi kan også gå lidt tilbage og sige lidt mere fra begyndelsen. Når børn oplever at vokse op ved forældrene, og forældrene er gode til at give god energi, positiv energi til børnene, så vokser børnene jo i samspil med forældrene, hvis der ligger masser af tillid til børnene. Det vil sige, tillid er en sjæsegenskab, men ligger der mange begrænsninger til børnene, hvor børnene er faktisk fastlåst i alle mulige områder af forældrenes måde at fungere på, så mangler de at få kærlighed. Når de mangler at få kærlighed, så vil det være vanskeligt at indlære noget nyt, hvis man tager nye uddannelser eller andre ting, så er det vanskeligt, fordi hvis nu børnene har brug for den kærlighed, og som de ikke har fået den før, så betyder det også, at hvis de har levet for meget i mønstre, hvor der er aggressioner, skænderier og vrede og irritation, jamen så er indlæring til tolerance og tillid meget svær at opnå, og det betyder jo, at børnene mangler kærlighed i deres liv. Når vi så bliver voksne igen, så vil man stadigvæk mangle den kærlighed, det vil sige sammenspillet med kærlighed.

Så når man får energioverførsler af mig, så får I kærligheden puttet ind her igen, det vil sige, den kærlighed der ligger inde i jer bliver synlig kommer op til overfladen, og når den kommer op til overfladen, så man lever i kærlighedsaspektet der, så er det ligesom en enhed, der skal gennemstrømme vores legemer fuldstændig. Men laver man lidt vrøvl inde i det, og man har ikke, man har mistillid eller kritik eller irritation og sådan nogle ting, så er man kommet i sit lavere mentallegeme, så der vil hele tiden være vekselvirkning mellem det højere og det lavere.

Når jeg så for eksempel snakker om, lad os nu se på de der lavere tankeformer og følelseslivet, og det er blandet sammen i det, der hedder delpersonligheder, når man kigger på de ting, og man begynder at omdanne de begrænsningstanker til sjælskvaliteter, så betyder det, at den sjælskvalitet er bygget på kærlighed. Sjælskvaliteten man anvender positiv, er jo selvfølgelig positiv energi, det bliver til en erkendelsesenhed, og den erkendelsesenhed bliver til visdom.

Så når vi siger, at vi har fået en indsigt på det og det, som er fyldt op med masser af kærlighed, så skal man videregive den proces på stedet, så laver man en gennemstrøms energi. Hvis nu man er vant til ikke at udtrykke sig, at man er stille eller går i baglås i sig selv, så kommer man aldrig til at udtrykke kærligheden, og det vil sige, man kan ikke få løst sin personlighedsopfattelse. Den kan man ikke få løst, fordi der er for lidt kærlighed i ens liv, og man tror dybest set ikke på kærligheden men er bundet til begrænsningsmønsteret. Det vil sige, jamen selv om man siger, ”nu er jeg flyttet ind i mine højere legemer og bor der,” så er trækket til sin lavere

personlighed enorm stor, og det er den, der giver de der kriser, smerter og lidelser. Så det der er vigtig for os, det er, at stå fast i sin indre overbevisning som er fyldt op med kærlighed og tillid og forståelse. Så når man er der, så er man i stand til hele tiden at bevare overblikket, hvor man kan se tingene fra sjælsbevidstheden og få personligheden væk, bevare ligevægtigheden.

Og der så jeg Dan i går så smukt, han var ved at mestre de her sider, han kunne holde den indre ligevægtighed, og det giver jo indre styrke, hvor at det er kærligheden, der sejrer. Efterhånden så bliver han jo til den visdomskonsulent, han ønsker at være, fordi han handler igennem visdom. Så når man handler tingene igennem kærlighed, igennem kærlig forståelse så bliver det til visdom. Derfor når jeg siger, ”jeg legemliggør kærlighed og visdom,” så betyder det jo, at de overvindelser inde i os selv bliver til nye erkendelser, og at den erkendelsesvidenskab videregiver man igennem kærlighed, så bliver det til visdom. Det vil sige kærlighed og visdom er blandet sammen, og det betyder, det der bliver til anden stråle energi, anden stråle bevidsthed, sjælsbevidstheden, solenglens bevidsthed, det er den, man bygger på. Man bygger på solenglens legemer og udvider dem til at kan rumme meget mere, end det vi kunne før, så det er vigtigt at gøre de der ting.

Hvis et barn ikke har fået kærlighed nok, så det faktisk, at det er blevet mentalt retarderet. Det er et mærkeligt ord at bruge, men det er jo fordi, at den kærlighed de skal have i deres højere mentallegeme bliver ikke udviklet, og så bliver de følelsesmæssigt betonet, og indlæring og læsning og andre ting går ind under den kategori, hvor det er svært at komme til udtryk med det, man er ved at gøre, fordi der bliver lagt blokeringer ind, og de blokeringer ligger både fra tidligere liv og nuværende liv, så det er vigtig at begynde at kigge på de her sider for at ændre på det, for at løfte vores energi. Det er smukt at kan gøre det. Men der er jo hele tiden kamp mellem sjæl og personligheden, det fungerer alle steder. Den kamp der ligger der, den træder ind total og bliver nærmest udmattet i det, men vi arbejder uophørlig med og få sjælens liv til at fungere, sjælsbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Når vi handler igennem kærlighed, så bliver det til visdom, visdomsaspektet. Det er lidt spændende, at vi har den mulighed.

Man skal altid se på, hvorfor laver man afvisninger? Hvad er det for noget dybest set, der ligger i en afvisning? Afvisning er, fordi man holder fast i sine gamle begrænsninger, sine gamle normer, eller tør man ikke forandringen, eller har man ikke fået kærlighed nok i sit liv til at turde forandring. Lige her der opstår der mange forskellige sygdomme i sidste instans kræftsygdomme. Så vi kan sige, at kærligheden og tilliden skal være bærekraften. Det kan ikke passe, det er ikke godt at have stædighed og negativ stolthed, vi skulle gerne have positiv energi, en overbærenhedsenergi i os selv, så går vi videre, ellers bliver vi ved med at være fastlåst.

Se når man bliver ny forelsket, så kan vi det hele. Så går der et lille stykke tid, hvor man ikke holder forelskelsen oppe. Hvis forelskelsens ikke er overgået til kærlighed og visdom, så søger man tilbage til det gamle system igen. Det er det, der er kendt, og det er ikke sikkert, man søger bevidst går tilbage i det, men det gør man, hvis man ikke arbejder målrettet på at få kærligheden integreret i sit liv, så kører man automatisk den anden vej. Så vi skal være spændt op hele tiden i kærligheden og tilliden, så vokser vi konstant.

Hvad skal vi meditere på i dag? Vi skal meditere på vores villighed til at forvandle os og trække os ud af vores personlighedsspændinger og lade sjælelivet fungere, det sjælelige liv. Ja vi lader kærligheden sejre.

Det er godt at få øje på alle de her stærke låsninger, låsninger så man næsten er umulig at være sammen med andre. Omgivelserne de lider utrolig meget, når mennesker de er fastlåst i deres negative person, det har stærk lammende effekt, så den skal ændres til positivitet.

Vi bestemmer os til, at vi har villigheden til forvandling. I vores lavere mentallegeme der er ingen villighed, der har man bare villigheden til at blive ved med at være dårlig. Men lad os sige villigheden er jo også

kærlighedsaspektet, villigheden til forvandling. Det kan man sige til sig selv, ”jamen jeg vil gerne have den villighed, jeg vil gerne forandre mig, jeg vil gerne have kærlighed og visdomsaspektet til at virke.” Det betyder, det man har erkendt, erkendelsesvisdom, det er det, man skal realisere.

Vi mediterer på, at vi er ved at opbygge en villighed til at kan ændre sin personlighedsopfattelse til sjælsbevidsthedsopfattelse, sjæl, kærlighedsvisdomsaspektet det mediterer vi på. Vi har villighed til forvandling af personligheden til sjælsbevidstheden. Det er vigtigt at begynde at få sjælsbevidstheden til at fungere og få det integreret i en selv. Når man videregiver viden igennem kærlighed, så bliver det til visdom, og når vi arbejder med kærlighed og visdom, så fungerer vi der, hvor vi skal fungere.

Vi mediterer på forvandlingen, går fra personlighedsopfattelse til sjælsopfattelse lad os gøre det. Når man ligger i personlighedsopfattelsen, så ligger man i lidelserne, i kriserne, i smerter og lidelser kommer. Energien hedder friktionsenergi, det er modstand på forvandlingen, når vi arbejder med sjælsbevidstheden. Men er det det, man ønsker, så arbejder man med fusionsenergi, så bliver man i stand til at arbejde med gruppeforståelse, gruppeenergi, og der kan vi sammensmelte vores hjerter i kærlighed, i kærlighed og visdom, hvor brødre og søsterkærligheden opstår.

Vi mediterer på villigheden til forvandling. Lad nu kærlighed, lys og visdom gennemstrømme vores legemer. Okay.

Så nu vil vi til at slutte med morgenmeditationen i dag, og så vil vi glæde os over, at vi kan arbejde med kærlighed og visdom hele dagen. Så jeg vil ønske jer en fantastisk god dag, hvor der er nok arbejde at give sig til med at forvandle sit eget tankesind. Godmorgen til jer og hav en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med.

Og mit navn det er Peter L. Simonsen og tak for det hele, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk