

Nr. 772 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 25. oktober 2020

Nøgleord: Lad os meditere på at vi på sigt udvikler intuitiv bevidsthed og har evnen til at realisere det i.

Godmorgen i dag er det søndag den 25. oktober 2020, vi skal have morgenmeditation nr. 772.

Det har været en forfærdelig lang nat i nat, inden jeg kunne komme op og arbejde. Nu må vi gå lidt til den i dag. Se noget af det, jeg vil snakke lidt med jer om i dag, det er intuitionen. Intuitionen udspringer af buddhisk bevidsthed i min stråleopbygning, og den måde jeg fungerer på. Jeg fungerer gennem min intuitive bevidsthed. Det vil sige, at man trækker fremtiden ind i nutiden konstant, og kan se muligheder som er usynlige for andre mennesker. Det er så den evne, jeg anvender hver eneste dag til at gøre tingene aktuelle med, at aktualisere tingene.

Se når man har sine normale fantasier, de ligger mellem tanker og følelser, mange gange er der blandet det ind i det, der hedder personlighedsopfattelsen, man har mange fantasier på det personlige plan. Men der hvor jeg laver sansninger ind, det laver jeg på det intuitive plan, det vil sige, man rækker ind i en højere bevidsthed. Når jeg fungerer i dagligdagen, så kigger jeg også lidt ind i jeres fremtid og ser, hvad der er jeres sjæls hensigt. Så har jeg en anden egenskab, jeg altid har arbejdet med, det er viljens energi. Når man anvender viljens energi, så betyder det, når man bruger den intuitive bevidsthed, som er viljens bevidsthed, så de billeder de ting der kommer frem, de har en anden betydning, fordi de hænger sammen med offervillighedens blade, offerbladene (Lotus). Så når jeg arbejder med viljesenergien til at styre tanker og følelser med og samtidig arbejder med intuitiv bevidsthed, så er man meget fremadskridende i sin proces. Det der ligger deri er, at jeg prøver at få andre mennesker med op i det samme gear, og det er ved at give dem nogle forskellige værktøjer. Det er bl.a. Raja yoga mm. vi arbejder med for at udvikle en anden bevidsthed og en anden hensigt.

Se når man anvender viljen, så arbejder man også med udholdenhed. Udholdenhed ligger i viljesaspektet. Det vil sige, når man får en opgave, så løser man den uanset længden på opgaven, man sætter viljen ind på at løse den.

Jeg fik i juli måned 2013, der fik jeg en opgave fra den indre verdensstyrelse med at hæve klodens bevidsthed. For at kunne arbejde med klodens bevidsthed, at kunne udvikle det, så bruger man sin intuitionsbevidsthed samtidig med viljens bevidsthed til at få tingene til at realisere sig. Så viljen anvender jeg i udholdenhed. Der er jo ikke lang tid tilbage til 2022, hvor denne mission skal lykkes, og det betyder, at i forbindelse med det så hæver man klodens bevidsthed, de mennesker der går på kloden.

Corona virussen kan være en fantastisk hjælper til at gå indad og se sit indre liv, sin indre forståelse for at se større sammenhænge i alt. Men viljens energi får en til at holde ud år efter år. Det vil sige, man bliver ved med at hjælpe andre mennesker til at hæve deres bevidsthedsstadie. Så man har altid vidst, at når jeg blev sat på en opgave, så løser jeg den, jeg opgiver ikke, fordi det driller. Jeg siger okay, hvis man skal søge noget arbejde eller noget, så er det noget, man fører til bunds for at få de nye arbejdsområder, som sjælen kan udtrykke sig igennem. Man kører igennem og bliver ved med at arbejde med det, indtil det virker.

Når vi skal arbejde med at hæve menneskehedens bevidsthed, så skal der også en anden form for vilje til, en anden form for udholdenhed for ellers sker det ikke.

Det der ligger i min opgave er, at jeg er nødt til at have de andre mennesker omkring mig, for også at udvikle intuitiv bevidsthed. Det vil sige begynde at udvikle de telepatiske evner, som ellers ligger noget fremme i fremtiden. Men det er den erstatning, der ligger efter edbalderen, og her hvor jeg sidder og snakker i telefon, det vil sige, man kan gøre det med telepati i stedet for. Det er noget helt andet, man kan kommunikere med hinanden i andre former for udvikling.

Det jeg prøver at sige, at lægge ind i jeres bevidsthed stille og roligt gennem energi overførsler, den ene energioverførsel efter den anden, det der er så vigtigt, det er ikke at lægge tvivl ind i det, selvom man ikke nødvendigvis kan forstå, at det er sådan, jeg fungerer. Prøv nu at lægge tillid ind. Jeg har godt nok de her begrænsninger, de her tilbøjeligheder inde i mig selv, men jeg ønsker at ændre dem. Så gå helhjertet ind i ændringen i stedet for at putte sig inde i sig selv. Man kan gemme sig selv ved at blive i de sårede følelser. Det er ikke fremtiden, det fører til depression, angst og frygt – nej lad os nu forvandle tingene. Lad os nu forvandle de her gamle begrænsninger i følelseslivet og tankelivet til en højere bevidsthed. Det er mit budskab, vi skal have et højere bevidsthedslag at fungere i og være fremtidsorienteret fra den intuitive platform, de intuitive love, for at vi kan skabe en anden verden, end den vi ellers går i i dag.

Vi ved jo, at vi siger, vi prøver at legemliggøre Guds vilje, Guds kærlighed, så arbejder man også med legemliggørelsen af Guds plan, den guddommelige plan for vores klode, der er ved at udvikle sig i nogle andre relationer end ellers. Så det er de ting, jeg lægger min bevidsthed ind på, ved at se på hvordan og hvorledes løser vi de her ting. Så det vil sige, I har, mange af jer, nogle fantastisk gode evner, og de evner skal vi have sat sammen til en helhed. Det hedder en gruppefusion, og det hedder gruppekærlighed. Så prøv nu at se, om vi kan være lidt mere åbne i tingene i stedet for at lade følelseslivet bestemme, lad os nu lade kærligheden bestemme. Kærligheden kan løfte det her, og har vi viljen til at realisere, så har vi også viljen til at lade tingene ske. Det er ikke sådan en pjatvilje, hvor man siger, at nu har jeg prøvet to eller tre gange i den her uge, og så må det her være nok. Det er det jo ikke. Det kan være, der går mange år inden tingene er løst. Jeg kan have lidt mine tvivl om de næste 1 ½ år, det er en kæmpe stor forvandling, der skal ske med kloden og menneskehedens bevidsthed, hvor vi skal til at omdanne det kæmpe forbrug af jordens ressourcer ved at omdanne det til ny udvikling og nytænkning. Selvfølgelig kan jeg have min tvivl ved det, men jeg kan også vælge at sige, at jeg tror, vi har løsningen, og når vi har løsningen, så lad os gå efter målet, så vi kan fjerne tvivlen. Jeg tror, det er sådan, vi skal tænke. Vi fjerner tvivlen, vi giver os til at gøre det, vi gør det, vi er gearet til i stedet for, at vi lever i pauseområdet og siger, jeg kan komme på skole den og den dag, jamen hvis det er nu, man skal. Man skal ikke udskyde tingene.

Sig, ”er energien der?” ”Ja den er der nu, det er nu, vi gør det, det er nu, vi lægger vores engagement ind.”

Lad os meditere på at vi på sigt udvikler intuitiv bevidsthed og har evnen til at realisere det i. Der er jo altid det, at når man har en opgave, at man siger, ”hvordan forstår jeg opgaven. Hvordan forholder jeg mig til det, jeg forstår, og hvordan udfører jeg det.” Mange mennesker går fuldstændig i stå i, ”hvordan udfører jeg det,” fordi der skal realiseres noget viljekraft, til at kunne udføre en indsigt man har fået.

Det er ikke nok at få indsigten, så ligger man i stagnation, vi skal målrettet kunne bruge vores indsigt til at hæve menneskehedens bevidsthed med, vi skal kunne berige hinanden, vi skal kunne hjælpe hinanden. Så når vi har en af vores brødre og søstre, som er gået i stå, så er det ikke nok, at man ”pusse nusser” for at komme ud af følelsen, nej der skal en aktiv handling til, en aktiv handling, for vi ved jo, at viljen kan styre tanken, og tanken kan styre følelserne. Vi har jo værktøjet så lad os anvende det.

Når vi bruger intuitionen som vores målrettede pejling og trækker intuitionsbevidstheden ind via vores fysiske hjernebevidsthed, fordi den er gearet til det, det er det, vi skal se, om vi kan opnå, så man kan realisere den indre viden fra Hierarkiets mestre f.eks. fra Kristus, fra noget af det jeg fortæller jer og ligesom se nye fremtidsvisioner. Men vi skal også derhen, hvor vi skal realisere det, jeg ved, vi kan gøre det, hvis vi bare går i gang med det samme. Ikke springe over i overspringshandling. Når vi springer over det, vi er gearet til,

forliser man. Hvis nu man virkelig gør det, man er gearet til, så vil der i første omgang komme modstand, men i anden omgang vil der komme succes, og senere hen vil kærligheden styre.

Jeg gentager, ligesom det jeg siger hver dag, jeg bruger mit kraftords energi her, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.”

Hvis nu man bevidst går fra en personligheds verdensopfattelse og ind i en intuitiv bevidsthedsverden, så ligger der en ny himmel. Bare fra at man går fra den konkrete tænkning ind i en abstraktionstænkning, der ligger et kæmpe spring, men alligevel er det realistisk at tage springet. Man træder ind i en anden verden, en ny verden som formidler af den intuitive bevidsthed. Det fungerer på det buddhiske plan igennem vores intuitionsbevidsthed.

Mit arbejdsområde er, ”jeg legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens.” Når vi anvender det på menneskeheden, og til dem der går på skolen, så får de en fantastisk fremgang.

Det jeg samtidig kommer med, er den åndelige viljes energi, som udtrykkes gennem min kærlighedsenergi. Når man har tillid til det, så begynder man at opleve himmeriget på jorden. Hvis man har modstand på det, så synker man ned i alle begrænsningerne, kritikken og fortvivlelsen, og følelsen af ikke at blive forstået. Men lad os nu højne vores bevidsthed, højne vores bevidsthed, det kunne være dejligt, hvis man var intuitivt opfattende. Når man ser indsigten de skabende billeder fra sin ophøjede bevidsthed. Lad os meditere på det.

Nogle af jer er fantastisk gode til at gøre det, men mangler viljen til at realisere det på. Vi er ved at opbygge begge dele, vi er ved at udvikle vores skaberkraft. Vi skulle gerne være nogle pålidelige instrumenter, der skal udføre det indre liv i den ydre verden, det er vi også ved at blive. Det drejer sig om at hæve klodens bevidsthed, så vi alle kan arbejde i harmoni med hinanden gennem tillid, kærlighed og fred på vores klode.

Jeg har altid fået at vide, ”Peter du gør aldrig det samme, som de andre de gør, hvorfor skal du altid lave om på det?” ”Hvorfor skal du altid gøre noget andet?” Det er fordi, jeg opfatter tingene fra et andet niveau, og de niveauer jeg ser kan være en gave til andre mennesker. Det betyder, man bliver en ener men alligevel i en større gruppefusion. Vi er jo alle sammen en ener på vores felt, men vi bygger det sammen til en helhed.

Husk vi prøver at meditere på den intuitive bevidsthed, på viljen til at realisere vores højere bevidsthed.

Prøv at høre denne morgenmeditation flere gange, og glæd jer til når I gradvis udvider jeres bevidsthed, og I vokser med opgaven ser glæden i jer selv ved at forandre personlighedsopfattelsen til sjælsbevidstheden og så ind til den åndelige bevidsthed. Jeg ved, I kan, og jeg ved også, I er på vej, og det er jeg glad ved, tak for det.

Godmorgen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Jeg har en EVF-dag her på skolen i dag, den glæder vi os til at være med i.

Godmorgen til alle og tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L. Simonsen, godmorgen og tak.

Husk den fantastiske gode dag vi skal have.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk