

## **Nr. 771 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 24. oktober 2020

**Nøgleord: Forestil jer vi kan åbne vores hjerter for kærlighedskraften, energien.**

Godmorgen og velopstået. I dag er det lørdag den 24. okt. 2020. 2 måneder så er det juleaften. Vi skal have morgenmeditation nummer 771, det er godt.

Så må vi hellere begynde med ønskerne igen, når der kun er to måneder til jul. Tænk på hvis vi har et ønske hver dag, hvor vi kan få det indfriet, det kunne da være dejligt. Der er næsten altid det, at når man har et ønske, så har man næsten altid en begrænsning, man skal ændre på først, før man kan få ønsket opfyldt. Er det ikke lidt mærkeligt at tænke på? Når man ønsker sig en ting, så får man oftest problemer, der skal løses for at få ny indsigt, og så først får vi gaven der, idet vi får indsigten. Det er lidt fantastisk, hvordan det hænger sammen.

Jeg tænkte på i dag, der skal vi meditere på Mester Rakoczy, lige meditere lidt på ham og se hvad der kommer ud af det. Lad os prøve at gøre det, Mester Rakoczy eller greven af Sct. Germain, 7. stråle mester. Lad os meditere lidt på ham.

Jeg tænkte sådan lidt på her, Corona sygdommen er det i virkeligheden det, der hedder Kristi tilsynekomst, hvor det er kærligheden, der skal være bærekraften i stedet for angsten og frygten og materialismen, er det det, vi ser i stedet for? Kunne det tænkes, det er det? Hvor man siger, man skal have en ny massebevidsthed, skal være sjælsstyret bevidsthed, kærlighed i stedet for, og det er den proces, vi er i gang med lige nu. Vi hører i hvertfald ikke politikerne, at de snakker det mindste om åndelig indflydelse på kloden, ingenting. Er vi ved at bygge med kærlighedsenergien ind på vores klode? Er det det, der skal til, for at man kan stå sammen, for at blive gruppebevidst i større målestok, i kærlighed i stedet for i angst og frygt? Er det forvandlingsprocessen, vi ser på? Det kan nemt være det.

Vi går videre i vores meditation og mediterer på, at kærligheden sejrer, kærligheden oplyser, kærligheden kommer fra en guddommelig værenstilstand. Kærligheden er oplysning, kærlighed er tillid. Forestil jer vi kan åbne vores hjerter for kærlighedskraften, energien.

Vi går videre i vores meditation mediterer på Kærlighedsavataren. Vi mediterer på kærlighed og visdom.

Vi mediterer på kærlighed og visdom og Kærlighedsavataren. Lad lys og kærlighed erstatte nød, lidelser, smerter og kriser. Vi ved jo, at den altfavnende kærlighed det er bevidstheden i vores legemer. Mon ikke det er der, vi skal finde vores helbredelse, vores indre ståsted. Handler Corona virussen om tro, tillid og kærlighed til menneskeheden? Er det det, vi er ved at lære på lidt hård måde? Mon ikke det er det, det handler om.

”Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til at hæve klodens bevidsthed med.”

Lad os sende lys og kærlighed ud til hele vores klode til alle de steder man lider. Forestil jer, rundt om vores klode er der fyldt op med engle, og vi er selv solengle. Forestil jer vi får indre næring igennem kærlighed, kærligheden sejrer.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer. Det gør jeg så godmorgen, så ønsker jeg jer en fredfyldt morgenstund, fyldt op med kærlighed, tillid, forståelse. Så hvil i det og vær tilstede i den energi og bevidsthed og så videregiv den igen til vores klodes bevidsthed. Godmorgen til jer, tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Så mange tak til jer allesammen. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Tak skal I have, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)