

## Nr. 769 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 22. oktober 2020

**Nøgleord: Når man mediterer på kærligheden i Guds hjerte, så er vi på rette vej.**

Godmorgen i dag er det torsdag den 22. oktober og vi skal have morgenmeditation nummer 769.

Se jeg kom til og tænke på her i dag, at når man er ved at modtage energi, så kan personligheden træde ind, rigtig kraftig igennem med kritik og andre ting. Det er lidt upassende at gøre det, det kvæler faktisk modtagelsen af energien, som man skal have. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi har et fysisk legeme, men vores astrallegeme ligger over det fysiske legeme. I astrallegemet der ligger vores personlighed også i. Det jeg spekulerer sommetider på, hvorfor folk reagerer, som de gør, så tænker jeg selvfølgelig på, der kan selvfølgelig også være andre personligheder i sin underbevidsthed, som er mere i kontakt med personlighedsopfattelsen i tidligere liv. Så spekulerer jeg lidt på, at det tidligere livs erfaringer i sin personlighed kan træde igennem, eller det er bare det liv hers personlighed, fordi for nogle mennesker der kan det gå godt det hele, og for nogle mennesker møder de en kritiksider i sig selv. Der er sådan set flere personlighedstyper integreret i en selv.

Hvad handler det så om? Det handler om hvilken frekvens, man er på. Når vi fungerer i dagligdagen, så sker der frekvensændringer hele tiden, og det foregår faktisk delvis inde i hovedet også, hvor der er frekvensstyrer på. Så når man kommer i en vis udvikling, så begynder de her systemer at blive synlige, jamen de skal holde sig selv i nakken, og så sige, "hej hvordan er det lige, jeg skal fungere lige her, tvivler jeg her, eller har jeg tillid?" Prøv at tænke på hver gang man får en energioverførsel, så kan det løfte en ind i sin ophøjede bevidsthed, men hvis der ligger tvivl og andre ting imellem, så skifter man frekvensbånd, får personligheden indflydelse, så bliver den meget stærkere. Jeg siger igen, det kan være personligheden i det her liv eller personligheder i tidligere liv. Nu får vi noget ekstra arbejde at gøre med. Ja. Okay.

Jeg tænker somme tider på de små børn, der kommer til verden med en lille smule indsigt, og hvad de har lovet, inden de bliver født, men alting skal startes på ny for at udvikle sig, og de udvikler sig ved at efterligne, efterligne forældrenes mønstre, uden de selv har fået en hel uddannelse. Men der er mange ting, der spiller ind her i barnets opvækst. Okay. Men prøv lige at kigge på, at når man får energi eller en energioverførsel af mig, prøv lige at se på, hvad bliver den modtaget på? Hvordan modtager man energien? Hvordan forholder man sig til energien, og hvordan forstår man sådan en energioverførsel, og hvordan kan man videregive den? Det er godt at begynde at tænke lidt på, hvordan virker det for en selv?

Jeg vil starte med at hæve energien lidt mere. Det hedder "Jeg legemliggør Guds kærlighed." Idet jeg legemliggør Guds kærlighed, så ser jeg på rigtig mange mennesker på en gang. Der er brug for den her energi, og den her bevidsthedsindstrømning. Jeg kan se deres fysiske bevidsthed, hjernebevidstheden kan den modtage den, er de rigtig udviklet til at kan modtage energien. Men jeg prøver på at give energien konstant, så der kan komme en bevidsthedsændring, en bevidsthedsfrekvens.

"Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds kærlighed, Guds visdom, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi, som jeg udtrykker igennem Guds kærlighed." Når jeg nu fortæller de her ting, så prøv at se inde i jer, kan I modtage igennem ren kærlighed, eller er der noget, der protesterer inde i jer. Hvis der er protest inde i en, så siger "jeg ok, så ser jeg på protesten." Ser på protesten, hvad den udspringer af og give det accept til, at man har sådan en protest. Så kan man så sige, "har jeg altid arbejdet med tillid," kan man sige til sig selv. "Starter jeg med tillid, hvis jeg skal prøve noget nyt, eller hvad er min indfaldsvinkel til det, hver gang jeg skal prøve noget nyt?" Starter man med at sige nej, eller starter man med at sige ja? Starter man med tillid, eller har man mistillid, som er inde i sine erfaringssider, sin hukommelse, hvad ligger der

herinde? Hvad ligger der herinde, der skal forløses, omdannes? Når man mediterer på kærligheden i Guds hjerte, så er vi på rette vej.

De nye ideer jeg siger her i dag, det er, jeg taler om personligheder, hvor tidligere inkarnationer også blander sig på en gang sammen med sin personlighedsopfattelse nu, det vil altid skabe konflikter i en selv, fordi de kører ikke på helt samme vibration, samme hastighed, det giver differencering i sin opfattelse. Så det er vigtigt ligesom at kigge ind og så sige, ”jamen okay er det i nuværende livsopfattelse, eller er det min underbevidsthed, der hænger sammen med tidligere inkarnationer?” Det er godt at kigge på sine tilbøjeligheder i det liv her, hver gang man skal indlære noget nyt, hvad er sin tilbøjelighed til, hvor render en del af sin bevidsthed hen først, inden man kan modtage en højere energivibration. Det er godt at iagttage inde i sig selv, det er også godt, at acceptere de forskellige dele man har i sig selv, fordi erkendelsen af at de ligger der, er vejen til fremgang. Hvis de stadigvæk ligger i undertrykkelse, så styrer det en selv i at kan modtage en højere energi. Hvis I tænker på, at man modtager Herrens velsignelse, Herrens velsignelse. Når vi modtager Herrens velsignelse, så får vi mulighed igen, fordi der er noget, der overvåger os, der er noget, der hjælper os i de ting, uden det kræver anerkendelse, men velsignelsen er helbredelsen, det er også en oplysningsenergi. Når vi lægger glæden ind i det, vi foretager os, så kan vi blive et instrument, et udtryksinstrument for den guddommelige kærlighed, bare lære at modtage den først, lagre det inde i vores bevidsthed uden personlighedens indblanding, udtrykke det igennem vores sjælsbevidsthed.

Vi mediterer på, at vi er alle velsignet, og vi har fået et styringsværktøj, som kan forløse alle problemer i sjælsbevidstheden, forløse de ting vi er fastlåst i, hvis vi oprigtig mener, at vi kan handle lidt bedre, så kommer der en forandring, en legemliggørelse af Guds kærlighed, der ligger nådens lys også, tilgivelsen, tilgivelsen til vildfarne sjæle, som stille og roligt kommer hjem i sin ophøjede bevidsthed igen, med ny indsigt og ny kærlig væremåde.

Jeg kommer til at tænke på, når jeg har været i kirker, så hører man mange gange præsten sige, ”Herrens velsignelse hviler over jer, lad os alle bede.” Jeg kom lige i tanker om den her. Vi kan altid bede for, at kærligheden strømmer ud til hele menneskeriget, til hele vores klode, en velsignet energi man lige har modtaget, videregiv den til vores klode. Når vi er med til videregivelsen, så får vores liv ny dimension, vi bliver mere sjælsstyret, en gradvis proces. Hele morgenmeditationen, det hele var en stor meditation.

Nu vil jeg gerne sige godmorgen til jer. Godmorgen og så vil jeg ønske jer en fredelig god dag, med alle personlighederne. Så siger vi, ”lad kærligheden sejre, lad kærligheden sejre.” Jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)