

Nr. 768 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 21. oktober 2020

Nøgleord: Når hjerteenergien er indblandet i ønsket, så vil der komme ydmyghed og rørthed igennem.

Hvilket emne skal vi tage i dag? Jeg kom til at tænke på svigt. Vi skal se på, hvor tit vi svigter vores livsopgave, hvor tit vi går forbi vores livsopgave eller springer over den. Så kører personlighedsvejen istedet for at køre på den oplyste vej. Vi mennesker har tendens til at gøre det, vi synes er nemmest. Det er lidt vanskeligt at følge sjælens vej i hvert fald i begyndelsen, fordi det er at disciplinere sig selv til at arbejde med den indre udvikling. Vi ved jo, inde i os selv er vi guddommelige, men vi har jo bygget et hylster uden om os selv, der hedder astrallegemet. Det bygger vi jo voldsomt på, følelseslegemet der hvor angsten og frygten ligger, men vi kan gå ind i et lidt højere legeme, vi kan gå ind i sjælslegemet, der er vi fri for de her ting. Der arbejder vi bare med vores dharma, vores livsopgaver helliggør vores livsopgave. Så kan der godt være, der kommer nogle forhindringer undervejs. Men når man arbejder med livsopgaven, så er man stærkere i sig selv, man har en indre styrke til at kunne realisere det. Det er der, man arbejder med viljens energi. Det snakkede jeg om i går. Viljen kan styre tankerne, og tankerne kan styre følelserne. Mange gange så svigter vi vores opgave. Hvad kan vi sige om svigt, så det er næsten det samme som utro, fordi man ikke tror på sin opgave længere. Nå det er noget værre noget det her svigt og utro. Nu skal vi til at sige, jamen nu vil vi til at løse vores opgave, nu går vi i gang med ildhu til at brænde igennem med vores indre visdomslære, det kan vi også godt, jeg lader det ligge lige her.

Prøv at forestille jer I ser en trekant foran jer, en trekant der vender med spidsen opad. Den øverste spids står for Sollogos og tænker på Sollogos og solens bevidsthed, solenergien, livsenergien. Og så tænker vi på, hvor optager vi livsenergien igennem? Det gør vi gennem vores miltcenter. Ja, jeg sidder lige her og tænker på, jeg kan gå forskellige veje i dag i det, vi skal lave, de er lige vigtige allesammen, jeg skal bare vælge en af dem. Jeg drejer det lige igen og tænker lidt på, hvad jeres højeste ønske er i dag, jeres højeste ønske, og så prøv at sende det ned til mig, som en tankeform og med jeres navn nedenunder. Jeg ønsker mig det og det og så lige jeres navn under. Så skal I se på kvaliteten af jeres ønske, hvilken type ønske det er, om det er et personligt ønske, et sjæleligt ønske eller det er et ønske til gruppefusion, eller er det, er det et ønske inden for verdenstjenergruppen. Prøv at se på hvordan er mit ønske placeret. I kigger nu på jeres ønsker. I må gerne sende det på en sms i dag 2985 1763 eller mail. Nu tænker vi lige på sætningen, hvad du ønsker, skal du få. Tænker på ønsket og tænker på sætningen, hvad du ønsker, skal du få, selv om jeg har bukser på. At have bukser på betyder, at man har ikklædt sig sjælens bevidsthed. Vi mediterer lidt på ønsket, og det man ønsker, skal man få. Hvis det er et ophøjet ønske, så vil det begynde at respondere på sjælsenergien, så vil hjertes energi være indblandet i ønsket. Når hjerteenergien er indblandet i ønsket, så vil der komme ydmyghed og rørthed igennem. Så tænker man igen på ønsket, man tænker lidt på sin livsopgave og kærligheden og glæden.

Jeg tænker sommetider på, at jeg ønsker, I kan nå jeres sjæls mål, jeres sjælshensigt, det her ønske lægger jeg ud til jer. Jeg ønsker, I kan nå jeres sjæls mål, og ønsker I kan lave frigørelse fra karma, og at I kan begynde at arbejde med jeres livsopgaver. Jeg overfører livsenergi til jer, livsglæde, kærlighed, tillid, og at I begynder at se det, der hedder tidligere svigt ændres til troskab. Til troskab, tillid og forståelse. I ser stadigvæk trekanten med Sollogos på den øverste spids. Den øverste spids kan også være vilje, kraft, kærlighed, visdom, skabende intelligens, de tre ord kan danne rammen eller cirklen omkring trekantens spidser. Vilje, kraft foroven, en af de vandrette linjer i trekanten står for kærlighed og visdom, og den tredje står for aktiv intelligens. Det kan være tre sole, der er her, herinde putter I jeres ønske, og det I ønsker, skal I få. I ser nu ønsket som en krafttriangel, den svæver lidt ud foran jer. Er ønsket stærkt nok, så kan det være forbundet med livstråden, jeres egen livstråd. Jo finere ønske det er, jo mere energi kan man lægge ind i det, kærligheds energi, kærlighedens kilde i Guds hjerte, den lader man trekanten strømme ind i forbundet med jeres livstråd. Forestil jer det strømmer ind i Guds

hjerte. Efterhånden sker der en forfinelse af jeres ønsker. Nu skal I prøve her i dag at tænke på ønsket, give det kærlig forståelse. Læg det ind i trekanten. I forfiner det gennem tillid, visdom og forståelse. Så prøver I at snakke med et menneske eller se et menneske for jer, det har jeg aldrig besvær med, læg et ønske ind til vedkommende. Det ønske lægger I ind, og så siger I højt til vedkommende ”tak for din forståelse.” Når I siger ”tak for din forståelse,” så højner I jeres egen bevidsthed og højner modtagerens bevidsthed, og siger ”tak for din forståelse.” Husk at ønsket bliver farvet af kærlighed. Tak for din forståelse.

Der er mange dimensioner i den her morgenmeditation. Når I arbejder på den, mediterer på den, så vil I se nogle af dimensionerne, og det kan være hensigtsmæssigt at skrive dem ned i jeres opgaver.

Vi sender lige allesammen lige en healing til Rita og Hanna. Vi skal så huske, i dag starter vi med fem dages EVF her i dag onsdag. Vi har det onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Husk I er velkomne, og dem af jer der ikke har meldt sig endnu, har mulighed stadigvæk at få et ønske opfyldt her hos mig. Nu vil jeg gerne sige godmorgen til jer. Godmorgen og ønske jer en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk