

Nr. 763 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 16. oktober 2020

Nøgleord: Jeg overfører åndelig energi til jer, I kan mærke, jeg er her i jeres sjæls bevidsthed som Solengel.

Godmorgen og vel opstået i dag er det fredag 16. oktober 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 763.

Jeg har tænkt, jeg ville have jer med ud på en lille rejse i dag, hvis I kunne tænke jer det, sådan en autentisk rejse der ikke er sket endnu, den er ved at ske nu.

Jeg vil gerne, at vi synger Gayatri mantraet tre gange med bevidstheden inde i hjertechakraet i hovedcentret, vi synger uden lyd, men du må synge med lyd, hvis du vil og have opmærksomheden i hjertechakraet i hovedcentret. Det kan være, vi skal synge det fire gange mere, så vi har syv gange i alt, det gør vi så.

Så skal I forestille jer, at I er her på skolen sammen med mig. Vi sidder og forestiller os, at vi har om'et syv gange højt. I har sunget sammen med Jan "begynd din dag med kærlighed, og slut din dag med kærlighed." Vi har sunget de sange, der står på tavlen.

Vi går ind i fuld opmærksomhed, fuld seriøsitet, prøver at indstille jeres væren på at være i jeres indre liv, i jeres indre opmærksomhed og lægger tillid ind til processen.

I skal forestille jer, at I sidder på jeres stole hernede, I prøver at være indadvendte uden tanker og følelser, uden lyde, uden noget forstyrrende inde i jeres hoveder, bare nærværelse.

Forestil jer I er nærværelsens engel, Solenglen, forestil jer I er det.

I forestiller jer, at I bevæger jer op til mig en efter en eller flere på en gang.

Det kan være, jeg lukker mine øjne lige som nu ind imellem. Noget af tiden ser jeg direkte på jer med mit fysiske syn, nogen gange er jeg i min indre væren.

I lukker øjnene og prøver at være tilstede i Nirvana sammen med jeres sjæle.

Jeg er her for at oplyse jeres sjæle og give sjælen retning.

Jeg er her, fordi jeg kan ikke andet, jeg er her for at oplyse jeres bevidsthed.

Jeg overfører åndelig energi til jer, I kan mærke, jeg er her i jeres sjælsbevidsthed som Solengel.

I er her udelukkende for at udvide bevidstheden i fuld tillid, fuld forståelse.

Jeg overfører energi til jer, så I begynder at udvide jeres bevidsthed.

Jeg fremskynder jeres udvikling med 100 år, jeg lader jer leve 100 år frem i tiden, men tiden er relativ.

I er her hos mig, jeg er hos jer, jeg overvåger jeres sjæle hver dag og giver jer åndelig styrke. Jeg er inde i jeres bevidsthed, fornyer jeres livsimpuls, jeres livsglæde og derfra slippe det igen. Vi går videre ind i vores ophøjede bevidsthed.

Jeg begynder at arbejde telepatisk med jer. Vi snakker sammen i en indre kommunikation, ind i noget der er nyt for jer men alligevel ikke ubekendt. Det er et sted, hvor I normalt er, når I er døde, men nu er vi her som levende mennesker.

Jeg har undervist jer i lange tider, i mange inkarnationer i de indre verdener. Nu er I sammen med mig her i den ydre verden, hvor vi er ved at skulle lave tjenestearbejde for at hæve vores klodes bevidsthed.

Jeg kommer hen til jer og giver jer nye ideer og nye fremtidige muligheder, men jeg tager kun en af jer med, en af jer lige nu skal på en fremtidsrejse i sin højere, ophøjede bevidsthed. En af jer får muligheden for at tage med. Det vil sige, det jeg arbejder med, bliver endnu mere levende, og det menneske jeg tager med på den næste rejse, vil se at forståelsen bliver større.

I er der allesammen, tæt på det sted I skal være. Jeg udvælger en af jer, som er tilstrækkelig ydmyg. Ydmyg, fyldt op med kærlighed og har tillid, en af jer der har sat jer selv, jeres personlighed til side og har været med til at hæve menneskehedens bevidsthed og klodens bevidsthed.

Jeg kommer hen og siger til jer, at I skal med mig på en længere rejse. I vil gerne, den der er ydmyg nok men også meget bevidst.

Jeg siger til vedkommende, at vi skal ud at rejse nu, vi skal rejse ud i rummet. Der er ingen kufferter, vi skal have med. Vi skal ingen jordiske ejendele have med, det eneste vi kan få med, er en lille smule tøj. Kun det tøj man har på, og et sæt tøj man kan tage med sig.

Vi lægger det ned i en trekantet kuffert, der er todelt. Den er næsten gennemsigtig. Den er 40 gange 40 cm i trekant, der kommer de ejendele ned, der kan være der, resten bliver lagt til side. Vi lægger ejendele ned.

Jeg viser jer, vi skal ud at rejse med et rumskib. Rumskibet er kæmpestort, det er vel 500m langt, 100m højt.

Vi kommer til at ligge vandret i rumskibet. Det virker ligesom når ved ligkistemanden, når han putter en ned i en kiste og skubber den ind i en væg. Det her det virker på samme måde, her er man bare bevidste som sjæle.

Vi kommer til at ligge i sådan en gennemsigtig kiste, og bliver skubbet ind i rumskibet.

Vi ved, vi er det eneste jordiske menneske fra denne klode, der skal med på rejsen.

Den trekantede kuffert der ligner en flamingokasse bliver skubbet ind ved siden af.

Vi skal flyve i en overjordisk hastighed. Vi kan se vores legemer kan ikke holde til den rejse, vi skal på.

Vi ser tøjjet blive omdannet til molekyler. Vi oplever vores bevidsthed, og vores fysiske krop omdannes på samme måde. Det virker overraskende, men på en måde naturlig, at vi er inde i sådan et stort rumskib som molekyler.

Vi er bevidste, vi er vægtløse, og vi er ligesom uden for jordisk tid nu. Vi skal ud at rejse i verden, i rumverdenen.

Vi skal rejse med 100 gange lysets hastighed, vi har en mission, vi skal på som repræsentant for menneskeheden bevidsthed fra Jorden her.

Vi skal ud i verdensrummet

Vi fortsætter herfra i morgen med den næste etape. Jeg siger tak til jer nu, lige nu, tak fordi I lyttede med. Jeg ønsker jer en god fredag, jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

Så må vi stille tilbage i det jordiske, mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk