

Nr. 762 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 15. oktober 2020

Nøgleord: I dag synes jeg, vi skal meditere på Jorden, og spørge Jorden om hvad den har behov for.

Godmorgen, er I friske? Torsdag den 15. oktober 2020 og morgenmeditation nr. 762.

Jeg var ude i haven i går, ude at nyde naturen, alle de ting der var plantet i løbet af året, alt det ukrudt der var blevet fjernet, Lisbeth er fantastisk til at gøre det, det er jeg taknemmelig for.

Så tænkte jeg på Jorden, vores jord, hvad er det nu, vi gør ved den, er vi gode ved den? Eller plyndrer vi den for ressourcer? Hvad er det nu, vi gør ved den?

Jeg var ved at klippe lidt græs i går, det var så hyggeligt. Så tænkte jeg på, det er dejligt, når man klipper græs, og det bliver smuk klippet, og man ser, hvordan græsset bliver til gødning og går i recirkulation. Man kan sige, man klipper noget, og så går det til genanvendelse igen, når vi tager noget fra jorden og skaber noget nyt med det. Eller skaber vi affaldsproblemer?

Jeg vender lige tilbage til os selv. Når vi er ude at rode i jorden, det er rigtig hyggeligt der om foråret. Der er noget, der driver os, det er solen der driver os i gang, nu skal vi bare ud, nu skal der ske nogle ting, det er rigtig sjovt. Tænk på hvis nu al udvikling var på samme måde. Vi siger, nu skal vi ud at rydde op i haven, en masse skal smides væk, der er skrammel osv., ture på lossepladsen frem og tilbage. Tænk på hvis vi begynder at rydde op i vores eget tankesind med den samme iver og siger, ”jeg har nogle felter inde i mig selv, der kan være negative og kritisable, der kan være forurening i, der kan være et dårligt tankemiljø.” Tænk på hvis man går i gang med samme hastighed og siger, ”nu vil jeg rydde op i de her ting.” Vi skal huske, alle de her tanker der ligger herinde skaber jo en negativ atmosfære i kroppen. Tankeformerne, tankemønstrene de skaber jo, hvis de er negative, et dårligt miljø i kroppen, og når man skaber dårligt miljø i kroppen, så skal vi bruge endnu flere ressourcer fra kloden for at skabe medicin og andre ting. Man forbruger hele tiden uden at give tilbage til jorden. Det er det, jeg tænker på. Så lad os nu rydde op i de her mønstre vi har derinde, så vi kan sige, at ting ikke fortsætter i den negative spiral, som det plejer at gøre, fordi der er der, sygdommene springer ud af. Hvis vi ændrer vores opfattelse til positivitet, til livsglæde, til skaberkraft, når vi er positive i vores tankegang, så er der trivsel hele tiden, der er livsglæde, der er fornyelse, man fornyer sig selv, man kan træde ind som et sjæleligt åndeligt menneske ved at forny sig selv.

Det er vigtigt, at man kan have noget at give til andre, man kan give af sit overskud, overskuddet ligger i sjælsbevidstheden. Men lever man i personlighedsbevidstheden, har man ingenting at give, man kan ikke gøre en forskel, man er medløber. Men i sjælsbevidstheden er man en årsag.

Jeg tænker meget på de seneste 200 år, ser på den kæmpe udvikling der har været. Tænk på at nu har vi levet en del år i ”smid væk kulturen.” Når en computer har nået en vis alder, så er den blevet forældet, blevet til skrot i stedet for. En mobiltelefon er blevet til skrot, lige pludselig kan man ikke få en oplader mere, så kan man smide det væk. Det hele det er lidt sygt, at det går så hurtigt igen, uden at vi kan anvende ressourcerne korrekt, det gør man måske også, vil nogen sige.

Men det jeg prøver at ville formidle, det er, når man tænker på, hvor mange ressourcer vi har brugt på vores klode de sidste 200 år, det er jo helt kolossalt. Jeg tænker på, kan det blive ved det her, kan vi pumpe olie og råstoffer op i stor udstrækning? Jeg kommer til at tænke på, er vi så heldige, at vi er blevet skabt, at vi er sjæle, der er inkarneret her på kloden for at få en bevidsthedsudvikling, så tænker jeg på alle de ressourcer, der bliver brugt hele tiden, det er helt utroligt. Jeg tror, vi har brugt ressourcer, der kunne række 2000 år frem i tiden. Jeg

kan ikke sige det bestemt, men jeg synes, vi skulle tænke over det. Vi lever sammen her på Jorden, vi ånder den samme luft ind, som ilter vores legemer, vi har den samme sol, de samme årstider. Der er mange ting vi deler, drikkevand. Tænk på hvordan vi forurener tingene.

Hvis nu vi kunne snakke med moder Jord og spørge ”Hvad har du brug for? Hvad skal vi mennesker ændre på?” Ja så skulle vi nok ændre på vores lederskab til, at vi ikke bruger så mange ressourser. Vi skal huske, at når vi er passive og ingenting gør i et rigt samfund, så bruger man også ressourser. Hvis man skal til at arbejde lidt mere med jordens tarv, det bliver en vældig opgave at lave at få Jorden til at komme i balance igen, at vi mennesker skal være med til at gøre det. Det er selvfølgelig noget, vi skal i gang med at gøre.

Jeg tænker også på den tidsperiode, menneskeheden har fungeret, Jorden har været der inden, og den vil selvfølgelig også være der, efter menneskeheden er slut, hvis vi ikke går hen og ødelægger vores planet først. Det er lidt mærkeligt at tænke på.

Hvis nu vi tænker på, at inde i os der har vi det hele hver eneste dag, positivitet, glæde, spontanitet. Vi kan forny vores legemer, vi kan forny vores tankesind. Vi ved, der sker en fornyelse af kroppens celler hele tiden. Vi kan være medvirkende til, at vi får et bedre levested, et bedre livsformål. Tænk på hvor træls det sommetider er på arbejdspladserne, vi går og snakker om. Læg livsglæde ind.

Det kan være, det lyder som en prædiken det her, det er det nu ikke, det er bare sådan lidt oplysning. Måske prædiker jeg lidt over, at vi kan gøre det bedre, det gør jo ingenting, tror jeg ikke.

Skal vi ikke forestille os, moder Jord er jo en planet i et solsystem, og der er mange solsystemer, og der er mange forskellige livsformer, livsuniverser. Vi kan sige, at vores jord fungerer i et andet univers, end vi mennesker vi gør, den har en anden cyklus. Det er sjovt at tænke på, at Jorden har en anden cyklus end menneskeriget har. Prøv at tænke på al den krig vi har, det kunne være dejligt med fredelig eksistens.

I dag synes jeg, vi skal meditere på Jorden, og spørge Jorden om hvad den har behov for. Jorden, vores klode, vi kan meditere på Jordens tarv, og meditere på hvad Jorden har brug for, hvad skal vi gøre for at skabe indre balance? Vi ved det jo godt i forvejen i stor udstrækning, men lad os spørge moder Jord hvad hun har brug for. Lad os meditere på det.

Vi mediterer i dag på Moder Jord, vores planet, vi spørger hvad planeten har brug for, hvad vi kan bidrage med. Hvad vi kan hjælpe med. Tænk på når vi fjerner træer og buske, regnskov, vi fjerner iltningen af klodens aurafelt. Hvis nu I finder ud af, hvad jorden har brug for, så send det på en mail til mig, det ville være dejligt. På forhånd tak.

Tak fordi I lyttede med her i dag, det var dejligt, og så vil jeg ønske jer en fantastisk god dag. Husk vi skaber selv vores fremtid med vores nuværende tanker og følelser. Lad kærligheden sejre. Godmorgen hav en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk