

## **Nr. 758 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 11. oktober 2020

**Nøgleord: Vi kan sige, det er to forskellige veje at gå i.**

Godmorgen og velopstået fra søvnens land. I dag er det søndag den 11. oktober 2020. Vi skal have morgenmeditation nummer 758. Okay.

Sad lige her og filosoferede inden vi startede i dag, kigger ud af vinduet jeg kigger her fra lyset ud i mørket. Så kom jeg til at tænke på fuglene, hvad de laver om natten, de sover nok ligesom os, men hvor sover de henne? Sidder de på deres pind og sover, eller har de lagt sig ned på jorden og sove? De sidder nok på deres pind og sover.

Så kom jeg til at tænke på fuglene generelt, og tænker på at de sommetider sidder langt oppe i et træ, og mange gange på de yderste grene så sidder der en lille fugl her. Det blæser, stormer men fuglen sidder her alligevel, den bevæger sig med grenen, på den kvist den sidder på. Det er lidt utroligt, sådan en fugl den kan sidde her. Hvorfor kan den så det? Det er fordi, den stoler på sine vingers kraft, stoler på sine vingers kraft, den følger med og stoler på sine vingers kraft. Det er lidt fantastisk at tænke på det. Så den er nærmest frygtløs sådan en fugl.

Er vi frygtløse som mennesker? Hvis nu vi møder modgang, hvor tyer vi så hen? Er vi styret af økonomien? Er det personligheden, der bestemmer, eller hvad bestemmer, når vi kommer i blæsevejr, udu? Tør vi lægge bevidstheden ind til sjælen? Sjælen for os mennesker er det samme, som vingerne på en fugl. Kan man se det, kan man sige det? Ja det kan man godt, fordi i sjælsbevidstheden der er alting klart og tydeligt, hvad det er. Kærligheden er der, skaberkraften og den indre form for fred er i sjælsbevidstheden. Vi kan se på os selv, om der er sikker der hvor vi ligger og hviler, eller hvor det er farefuldt og mørkt for os, tør vi stole på sjælsbevidstheden? Hvis nu vi gør det, så er selvtilliden i orden. Tør vi ikke stole på det, jamen så har man utilstrækkelighed, selvmedlidenhed, tvivl, frygt og angst. Når vi tager udgangspunkt i sjælen, sjælsbevidstheden, så sker der noget helt andet. Man kan sige, det er to forskellige veje at gå i. Sjælens vej er den oplyste vej med fjernelse af angst og frygt og selvtilliden vokser. I personlighedens opfattelse der er det modsat, der ligger mørket, angst for fremtiden, angst for alting, det ligger i mørket, og der er selvværdet væk.

Jeg tænker igen på fuglen og tænker på, sikke en styrke sådan en fugl har, og fortsætter med at tænke på at vi har lige så meget styrke inde i os, når vi tænker som sjæle. Man kan sige, det er en fuglehistorie, men det er også en menneskefortælling. Kan vi sammenligne os selv, med den frihed en fugl har? Det kan vi da godt, vi kan sammenligne os med den indre frihed, vi har i vores sjælsbevidstheden.

Skulle vi så ikke meditere i dag på fuglenes frihed? Det kan vi meditere på i dag, fuglenes frihed og menneskets frihed bygget ind mod Sollogos bevidstheden. Fuglenes frihed, menneskets frihed i deres sjælsbevidstheden, og så bygger vi det ind i en krafttriangel mod Sollogos. Det prøver vi på at meditere på i dag. Det er lidt interessant at tænke på, synes jeg, at fuglene har vinger, og som solengle har vi også vinger. Vi kan flyve ind i den guddommelige kærlighed alle sammen, ind i Sollogos bevidstheden, ind i Guds kærlighed.

Vi mediterer i dag på fuglenes frihed, sjælsbevidstheden i menneskerne, menneskeriget, på menneskets kærlighedsnatur. Som solengel rejser vi til Sollogos. Vi forestiller, vi kan se Sollogos auraudstråling. Den er vi tiltrukket af. Responderer på vores solengels kraft og tænker på, at menneskerne som solengle, er ved at blive gruppebevidste. Vi tænker yderligere mere på, at fuglene er gruppebevidste. Hvis nu vi tænker på stærene for eksempel, tænker på de er alle en gruppesjæl. De kan fungere i store flokke og bevæge sig igennem yndefuldhed som en gruppesjæl. Vi lærer meget af de fugle her. Jeg tænker mange gange på fuglene, deres indre kompas når

de flyver måske fra Nordpolen, næsten fra Nordpolen til sydpolen eller til de sydlige lande. Prøv at tænke på en retningssans de har. Tænk på vi mennesker har lige så stærk retningssans i at være sjælsstyrede personligheder. Når vi mediterer, så navigerer vi jo, vi kan styre os igennem forhindringerne. Når man tænker på, at fuglene er skabt af det guddommelige, vi er også skabt ud fra det guddommelige.

Vi mediterer på fuglenes frihed, menneskets frihed, på Sollogos, Sollogos aurafelt. Forestil os vi flyver sammen med fuglene som solengle, vi flyver ind i Sollogos bevidsthed. Den er smidig som en naturlig vej. Det er utroligt at tænke på, hvis man er ude at sejle, så i gamle dage navigerede vi jo efter solen om dagen, klokken tolv om dagen for at bestemme vores retning og vores kurs til at navigere klokken tolv, jeg kan ikke huske helt 100 %, men jeg ved, vi kan navigere inde i vores sjælsbevidsthed.

Jeg kan huske tidligere, dengang jeg holdt mange foredrag, da jeg samtidig havde en fortælling om ”med sjælen på rejse liv efter liv,” det var også noget med, at man flyver fra et niveau til et andet niveau, en rejse i sit indre liv.

Jeg vil gerne sige godmorgen til os allesammen, så godmorgen til os alle sammen. Så vil jeg ønske jer en god søndag, for at rejse i frihedens tegn til Sollogos. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med. Og mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. God morgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)