

## **Nr. 748 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 1. oktober 2020

**Nøgleord: Vi hører med til Herrens Kærlighedsarme.**

Godmorgen i dag er det torsdag den 1. oktober 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 748.

Jeg kom til at tænke på i dag, hvor mange mennesker der ser på angsten og frygten i deres dagligdag. Mange mennesker ser på gamle situationer, hvor de måske har oplevet svigt, sårede følelser, mistillid og andre ting. Mange mennesker lader de gamle begivenheder blive ved med at bestemme i deres liv, i stedet for at sige det var en del af vores tidligere livs erfaringsområder. Det behøver ikke nødvendigvis være det samme, når man kommer lidt længere frem, som det har været tidligere. De gamle svigt man har haft tidligere, det kan være en speciel situation, der er årsag til det, som man ikke husker på mere, man husker bare på hændelsen, og ”sådan en hændelse” siger man så, ”den vil jeg ikke møde igen, så vil jeg hellere sige nej tak til det nye, uden at tænke på at det nye kan være bedre end det gamle.” Det betyder så, at der faktisk kommer en angst og en frygt ind, frygten for om det gamle nu skal gentage sig. Det kan vi sige, kan det kun komme til, hvis vi giver det energi, vores livsenergi og vores opfattelse til den gamle situation og prøver at projicere den ind i fremtiden, så kommer det samme tilsvarende igen, et nyt svigt. Men hvis vi tænker på, at det gamle svigt det var sådan en enkeltstående ting.

Men hvis nu vi ser på os selv, hvordan reagerer vi på en svigtside? Nogle mennesker som man virkelig stoler på, de kan godt svigte en. Der kan være forskellige årsager til, de svigter, men det kan også være, de er ved at rette op på den gamle svigtside, de har haft i sig selv, og siger, ”næste gang jeg møder en tilsvarende situation, så vil jeg gå igennem uanset hvad.” Der er nogen, der siger det til sig selv, og så går de igennem processen, og så opdager de, at det var ikke så slemt endda, som de havde frygtet. Det er vigtigt for os at kunne tilgive, det er vigtigt for os at komme videre.

Jeg ser mange gange på, at man kan være utilstrækkelig i sin opfattelse, fordi vi er jo ikke guddommelige endnu, vi arbejder jo på at blive det guddommelige dybt inde i os selv, men vi har jo forskellige sider, vi er ved at udvikle. Prøv nu at lægge tilliden ind til fremtiden, tilliden ind til det vi skal foretage os. Lad os nu se på om andre mennesker ikke anvender deres gode vilje til at rette op på tingene, på de ting der skal ændres på. Jeg synes, vi skal lægge tilliden ind til, at de i hvert fald får muligheden for at gøre det.

Det der er vigtigt, det er at turde sige ja til livet ikke til de gamle begrænsninger men tillade sig selv at leve i nuet, lige her, og begynde at tænke på at der er noget, der passer på os. Jeg kan huske en af de gamle meditationer, vi lavede for mange år siden, hvor vi ser på os, at vi prøver på at gå på den oplyste vej i kærlighed, tillid og forståelse. Nogen gange skal vi ind og gå på en anden vej, vi skal måske ind i mørket, fordi det kan være, at der er et af vores medmennesker der har forvildet sig ind i mørket og ikke kan komme ud igen, vil gerne men evner det ikke. Der skal vi så tænke på, at vi er lysbærere, vi kan bære lys og kærlighed ind til eliminering af frygt og angst.

Tænk på vi er lysbærere, vi bærer oplystheden ind i andre menneskers bevidsthed, i deres tankesind. Hvis nu vi tænker på, vi er lysbærere fra de høje himmelsale, så betyder det faktisk, at vi har en engel, der går foran os, en herrens engel går foran os hver eneste dag, baner vejen for os. Det er ikke sikkert, vi er bevidste om englen, der går foran os, men når man har tro og tillid til processerne, har man rent faktisk også en engel, der går bagved os og passer på os. Vi er godt beskyttede, det er lige meget, hvor meget vi vender os, så har vi en engel, der hjælper os. Vi har også engle på siderne, så vi går faktisk her inde i midten med engle til de forskellige verdenshjørner, som prøver på at beskytte os. Vi er godt beskyttede.

Hvis nu vi har troen, tilliden ind mod det guddommelige, så har man ligesom inde i sig selv en fornemmelse af en indre styrke, en indre styrke inde i os, vi kan mærke, jamen der er noget, der beskytter os. Det er dejligt at tænke på, at der ligger altid en beskyttelseszone, man går i, der er fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Bygger vi selv på kærlighed, tillid og forståelse, og det er den energi, der strømmer ind til os i vores legemer, ind fra vores sjælelige åndelige sider, vi fjernes angsten og frygten i vores sind, og vi begynder at blive oplyste. Vi kan fungere gennem et rent hjerte, ren tillid. Når vi begynder at fungere her, så betyder det også, at alle de ting man står overfor, og man er vant til at sige nej tak til, til dem kan man begynde at sige ja tak til nye muligheder og ny forståelse.

Vi mediterer på, at vi er lysbærer fra de høje himmelsale, vi bærer lys og kærlighed ind i mørket, hvor mennesket er uoplyst, der kan vi træde ind med vores indre visdom, vores kærlighed, vores tro, troen på at vi kan oplyse menneskeheden. Når kærligheden, troen og tilliden er tilstede, så har vi evnen til at nedbryde angst og frygt og ligegyldighed, vi kan nedbryde det, vi kan nedbryde det, og det kan vi gøre. Vi prøver at bringe større oplysthed ind i menneskerigets bevidsthed hver eneste dag, lad os gøre det, lad os glæde os over de evner og vores fælles budskab, at vi kan stå sammen som en oplyst kærlighedsarme. Lad os gøre det, lad dig føle dig elsket, forestil dig at du får kærligheden fra Guds hjerte, og der er ingenting, der kan bremse strømmen af kærlighed fra Guds hjerte ind i vores hjerter. Vi skal bare lære at udtrykke det, give det videre, sende kærlighedslyset ind i mørket, glem angsten og frygten og oplyse hinandens tankesind i lys og kærlighed og taknemmelighed. Vi hører med til den guddommelige kærlighedsarme. Vi lader lys og kærlighed strømme gennem vores bevidsthed og videre ud til oplysthed til menneskeheden og klodens bevidsthed. Vi må ikke bremse strømmen, vi skal følge med, vi skal forstærke vores eget engagement i at blive det gode liv, den gode kærlighed.

Vi mediterer på, vi hører med til Herrens Kærlighedsarme, og vi arbejder med at oplyse i kærlighed og kærlig forståelse. Husk på den krop vi har og lever i er der for at udtrykke den guddommelige kærlighedsenergi. Vi kan sige, at sådan som vi tænker i vores hjerte, det er sådan, vi er, det er sådan, vi er, når vi tænker igennem kærligheden. Forestil jer man kan sætte sit liv ind på det, sprede lys og kærlighed ud i menneskeriget og ud i klodens bevidsthed.

Prøv at fylde jeres kraftords energi op, udtale jeres kraftords energi, forestil jer en guddommelig kærlighedsenergi strømmer igennem jeres kraftords energi og videre ud til Shambala, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, jeres indre vejleder og til menneskeheden. Vi er alle sjæle i en guddommelig kærlighedsarme, og vi er beskyttede af Herrens engle, og vi er dem, der kan erstatte angst og frygt med kærlighed, tillid og forståelse, vi er dem, der gør forskellen.

Prøv at forestille jer når I lukker øjnene, forestil jer I kan se indad, indad i jeres ophøjede bevidsthed, ind i kærlighedskilden i Guds hjerte. Det er en indadvendt proces. Når man lukker øjnene, kan det være nemmere for folk at fastholde sin indre ophøjede bevidsthed, man kan også være meditativ og have fuld kontakt indadtil, samtidig med vi videregiver udadtil, en dobbelt proces som kan indlæres, en ren væren, ren kærlighed.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Prøv at være bevidst om at vi kan fjerne angst og frygt hver eneste dag med kærlighedens oplysende kraft og kærlighed.

Tak fordi I lyttede med. Mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, tak, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)