

Nr. 744 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 27. september 2020

Nøgleord: Livsglæde i alt det vi foretager os, livsglæde, kærlighed og tillid.

Godmorgen i dag er det en ny dag. Jeg har problemer med at komme på systemet, jeg går nu på wi-fi dækning, jeg ved ikke, om det er bedre, måske er der en mulighed der.

Irene har lige sendt ud at jeg ikke kunne komme på, men nu er jeg her alligevel.

Det jeg tænker lidt på er, at det kunne være en god ide, hvis vi ændrer lidt på vores liv og på vores livsopfattelse, hvem vi selv er.

Hvis nu vi starter med at tænke på, at vi lever lidt mere i den positive verden. Det er jo en verden, vi selv bygger op, med de tanker vi gør os, der bygger vi den verden op, vi skal leve i.

Jeg tænker sommetider på, at man kan glæde sig til en masse ting. Det der er vigtigt, er at beholde glæden i det vi foretager os. Prøv nu at tænke på sådan en lille ting hvor man siger, at man kan gå fra usundhed, sygdom og andre skavanker til at have et totalt positivt liv. Et positivt liv i selvforglemmelse, man glemmer sin personlighed, man arbejder udelukkende for at løfte menneskeheden i deres bevidsthed. Tænk på vi har mulighed for at ændre på vores liv. Vi kan gå fra fattigdom til rigdom. Vi kan blive rige på alle planer. Vi kan indstille os på at gøre det. Vi kan gå fra at være ufuldkommen til at være fuldkomne, fuldkomne som sjæle.

Vi kan gå fra at være et menneske, der ikke holder aftaler til at holde aftaler hele tiden.

Jeg ser mange mennesker, der simpelthen har så travlt med deres liv. Det der med at være indadvendt, det kan være en gang imellem, man kan gøre det, men alt andet det skal komme først, al personlighedsengagementet kommer først.

Prøv nu at tænke på hvis det var det indre liv, der kom først, og man oprettede den indre balance, så ville det se fuldstændig anderledes ud. Tænk på hvis vi er fyldt op med livsglæde i alt det vi foretager os, livsglæde, kærlighed og tillid. Skal vi ikke meditere på livsglæde, kærlighed og tillid i dag? det tror jeg vi skal, lad os begynde med det, livsglæde, kærlighed og tillid.

Tænk på vi kan ændre vores liv totalt, hvis vi bare ønsker det.

Vi mediterer på livsglæde, kærlighed og tillid. Når vi tænker på de her ting, og vi kan gøre en stor forskel og sige, vi kan selv klare os selv, os selv. Selvet kan klare det, hvor der er tillid til det, så er der ingen regering, der skal ordne nogen ting for os. Vi kan selv gøre det, vi kan selv skabe en ny regering, som er fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse, hvis det er det, vi ønsker, vi har jo magten i os selv til at gøre det.

Nogen gange kan vi sige, ”hvorfør lade os nøjes, når vi kan få det hele, fordi universet er fuldt af rigdom.”

Prøv at tænke på at man kan gå fra skyld og skam til et liv i kærlighed, tillid og forståelse, gå fra skyld og skam til at leve i kærlighed, tillid og forståelse. Gå fra skyld og skam til et liv i kærlighed, tillid og forståelse.

Prøv at tænke på når sjælen har styringen, tænk på de ubegrænsede muligheder. Forestil jer vi har kærlighedskraften inde i os, der er noget, der altid følger os på vej, det er kærligheden, tilliden og forståelsen.

Vi mediterer i dag på kærlighed, tillid og forståelse. Tænk på vi ønsker at skabe en bedre verden for menneskeheden. Vi kan gøre det som healere. Forestil jer vi lever et liv med ubegrænsede muligheder, vi kan være det håb, som andre har brug for. Forestil jer at vi er håbet for andre mennesker. Tænk på at vi kan være så stærke inde i os selv, at det håb andre mennesker har brug for, det er det, vi er. Vi er det håb, vi kan virkeliggøre deres ønsker gennem kærlighed, tillid og forståelse. Lad kærligheden sejre. Lad begrænsningerne forsvinde,

ikke give dem opmærksomhed, men lad kærligheden og tilliden være den forstående del vi har inde i os selv, som vi kan videregive med ynde og kærlighed til vores medmennesker.

Prøv at tænke på en dejlig søndag vi har her søndag den 27. september. En fantastisk dag, det er dejligt mørkt udenfor, men når vi har et lyst tankesind, så kan vi ændre den opfattelse, vi har i os selv.

Prøv at tænke på alderen mellem 30 og 60 år tænk på alt det I kan forandre i sådan en alder, skabe en anden fremtid.

Jeg siger mit kraftord her. ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Jeg sender lys og kærlighed og mit kraftords energi til Shambala.

Hvis nu I laver det samme med jeres kraftords energi sender det til Shambala, Hierarkiet, Hierarkiets mestre Kristus, Peter L. Simonsen, til jeres indre vejleder, til menneskeheden. Det har en effekt. I gør en forskel. Prøv nu at være den forskel der skal til, det skaber bedre vækstvilkår.

Godmorgen til jer allesammen i dag. Prøv nu at lade kærligheden og tilliden være den styrende del. Godmorgen til jer alle, undskyld jeg ikke kunne komme på systemet, men det lykkedes til sidst.

Godmorgen hav en fantastisk god dag, det kan være, I skal i kirke i dag og høre på en gudstjeneste, det er ikke til at sige, eller sidde sammen med familien og nyde jeres morgenmad det er også dejligt. Tak fordi I lyttede med, det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk