

Nr. 738 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 21. september 2020

Nøgleord: Kristi tilsynekomst er jo en guddommelig Avatar, der er trådt ind på kloden for at lære os omkring kærlighed.

Godmorgen, i dag er det mandag 21. september 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 738. Det var da nogen stykker.

I dag kom jeg til at tænke på det, der hedder Kristi tilsynekomst, det er et stykke tid siden, vi har berørt emnet. Kristi tilsynekomst er jo en guddommelig Avatar, der er trådt ind på kloden for at lære os omkring kærlighed. Inde i vores hjerter, dybt inde i vores hjerter der har vi kærlighedsbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. En Avatar kan legemliggøre kærlighedsbevidstheden på stedet. En Avatar er selve kærlighedsbevidstheden til oplysning af menneskeheden.

Jeg kan huske, da jeg gik på messer meget tidligere, vi lejede nogle stande, jeg havde en mængde gode healere med på messerne. Vi prøvede at fortælle lidt om kærlighedsenergien. Det var interessant at se, hvor dygtige folk var til det. Sommetider var der en del tilhørere til det, vi snakkede om, for kærlighedsenergi det vækker jo genklang inde i folks hjerter. Nogle mennesker blev ved med at være tilstede i kærlighedsenergien, de kom så og blev healere her på skolen, fordi de ville gerne lære at heale og give menneskeheden kærlighed og oplyshed. Andre mennesker igen når vi var på messer lyttede lidt til det, så sprang de fra den ene messe (stand) til den anden. Det var sjovt at se, det var sjovt for mig at se, hvornår var de styrede af deres personlighed, eller hvornår var de klar. Jeg har set nogle mennesker, der kom, fordi de søgte en eller anden ting, som de altid søgte inde i deres hjerter. De havde altid ledt efter kærligheden, og på de her messer, der så vi nogen gange, når de blev ved os, det var jo meningen, de skulle se alting, forskellige ting men de blev der faktisk fra om morgenen til om aftenen, og det er jo fordi, det vi fremstillede, gav videre det var faktisk guddommelig kærlighed. Det var det, vi videregav, og vi havde nogle gode folk med til at stå og ekspedere foran og sige til folk, at det her var en god ide at kigge på. Nogen gange gav det genklang, nogen gange var der så meget spær-ring på af deres personligheder. De sagde, at det her kunne de ikke rigtig tro på, kunne det være så enkelt, som det er.

Jeg gjorde altid det, når jeg var på messer, jeg tog aldrig penge til os, for de ting vi lavede, fordi vi havde fået en gave i sig selv i at formidle det indre liv og den indre visdom. Det har altid glædet mig, og jeg har været taknemmelig over at se alle de mennesker, der var med på messerne og gav den der store livsimpuls til deres medmennesker og voksede igennem det. Det kunne være, man nogen gange skulle lave noget tilsvarende igen, fordi mennesker søger stadigvæk efter en dybere mening med livet.

Vi skal huske os healere, at vi har indsigt i, hvad det er, andre mennesker søger. Når vi f.eks. skal sælge en eller anden form til andre mennesker, som har brug for vores ydelse så prøv at fremstå som healere i stedet for med den indre kærlighed, den indre visdom, den indre udstråling, der hvor I har masser af tillid i jeres egen bevidsthed. Når I har tilliden til jeres evner og kvaliteter, til det guddommelige inde i jer selv, så er I jo altid formidlere af Guds lys, Guds kærlighed og Guds visdom, så vil I nå de sjæle, der ligger inde i mennesker, der er klar til at få næring til deres sjæle, og det er så dem, vi skal arbejde med.

Nogen gange er det for svært at arbejde med folk, der tvivler, fordi mange mennesker de siger altid, ”jamen kan jeg tro på dig? Kan jeg stole på dig?” De kunne lige så godt sige, tør jeg tro på mine egne evner, kan jeg stole på mine egne evner. Vi ved jo, at kærligheden er overalt, men vi ser først alle begrænsningerne, vi ser sygdommene, vi ser ting, som ikke er i overensstemmelse med det indre liv, derfor ser vi de forskellige

sygdomme som smittekim rundt omkring på kloden. Ligger man nu opmærksomheden mere indad, så ligger der en indre beskyttelse til os, igennem det arbejde vi er ved at udføre.

Hvis I nu tænker lidt mere på jeres kraftord og jeres kraftords energi lever i den energi hver dag, giver den videre, ikke bare sporadisk en gang imellem, men hver dag give den videre sammen med en velsignelse. Når vi anvender velsignelse, vi siger, jeg velsigner dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, så formidler vi gennem den åndelige vilje, kristusbevidstheden, kristusbevidstheden og gennem den aktive intelligens, det formidler man igennem, idet I siger, "lad din vilje ske," så tænker man på den guddommelige bevidsthed. Når vi giver velsignelse til verden, så er vi i forlængelse af det guddommelige liv. Idet vi velsigner, så legemliggør vi kærligheden i vores hjerter, vores åndelighed, vores fysiske liv kommer til at blive et fysisk instrument for den guddommelige kærlighed. Når nu vi tænker sådan, og det er sådan, så er vi lysbudbringere, der bringer lys og kærlighed ind i menneskeheden bevidsthed.

Når jeg siger, "jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens," så kan man sige, kan jeg tro på det? Men I kan altid se på mine handlinger, når jeg formidler lyset og kærligheden i jeres hjerter, så fyldes I på med energi indefra, så træder I ud af personlighedens begrænsninger, I træder ind i jeres sjælsbevidsthed, videre ind mod jeres åndelighed, lige der er I kommet hjem. I er kommet hjem igen. Kommet hjem det betyder, man har løftet sig op i sin ophøjede bevidsthed. Når I er kommet hjem i jeres ophøjede bevidsthed, så mangler man ord og kommunikationsmidlet til at udtrykke den altfavnende kærlighed.

Når jeg er her som en Solavatar der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, guddommelig hensigt, så er man forløber for mange mennesker ved at hæve deres bevidsthed ind i den nye verdensorden, hvor det er ren kærlighed, der bliver formidlet. Når vi tænker på, at lige nu kan vi stå sammen i den forbindelse at hæve klodens bevidsthed. I kan tage hvilken som helst af de energioverførsler jeg har givet jer i tidens løb. De har alle mulige oplysningsheder i sig, de har forandret jeres liv gang på gang, i en stadig strøm jeg udsender til jer for at videreudvikle jeres evner og kvaliteter. Det er altid en god ide at højprioritere det åndelige liv først, for det er det, der giver næring til jer, næring til det sted I står. Nogle gange når jeg tænker på det, når jeg snakker om det lige nu, så kan jeg faktisk mærke stor rørthed, stor kærlighed, hvor vi er redskaber for større åndelige dimensioner, en fornyelse af energien for vores klode, det er lidt utroligt, at vi er der. At kunne komme derhen til det betyder, at jo flere processer vi har været igennem i vores liv og gennemgår dem, jo større formidlere er vi.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, når jeg tænker på det og mediterer på legemliggørelsen af Guds kærlighed. Prøv at være integrerede i jeres kærlighedsenergi i hjertet, kærlighedsenergien i hovedcentret. Forestil jer I er Solengle, der legemliggør Guds kærlighed. Sjælene legemliggør Guds kærlighed. Som sjæle mediterer vi indadtil mod vores åndelige dimensioner og får en indre optankning herfra. Jeg siger igen, "jeg er Solavataren, der kommer med den åndelige viljes energi. Jeg legemliggør Guds kærlighed, guddommelig hensigt, visdom og den skabende intelligens." Når I mediterer på det, så vil der komme forandringer inde i jeres hovedcenter, nogen ting bliver vagt til live, forestil jer vi har solkraften til rådighed. Prøv at forbinde jer ind i denne her morgenmeditation som et åndeligt menneske.

Jeg siger lige mit kraftord her, "jeg den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder."

Mit arbejdsområde er, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg er her for at hæve klodens bevidsthed, menneskeheden bevidsthed, de forskellige naturrigers og formidling så vi kan arbejde med hjælp fra englehierarkierne. Forestil jer vi allesammen arbejder med indre samklang og kan udføre en guddommelig velsignelse til alle.

Jeg siger godmorgen til alle, og jeg siger tak, fordi I lyttede med. Det var så en ny morgenmeditation igen. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og mange tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk