

## **Nr. 729 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 12. september 2020

**Nøgleord: Det er oprigtigheden, der er bærekraften.**

Godmorgen. I dag skal vi have en dejlig smuk dag, der hedder lørdag den 12.9.2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 729. Okay.

Se nu når vi arbejder med meditation og udvikling i det hele taget, så skal man også arbejde med karakterudvikling, karakterudvikling. Det betyder, man har nogle forskellige egenskaber, man ønsker at udvikle i det liv her. Der er mange forskellige ting, man skal have løst, man skal få øje på, og man skal se på. Se hvis nu sin grundenergi inde i sig selv er sjælsbevidstheden, så ligger oprigtigheden jo her, kærligheden, tilliden, forståelsen, indre visdom, de healende evner, abstraktionstænkning, nogle af de ting ligger i sjælsbevidstheden. Det vil sige, at det indre fundament er total i orden, der er noget at bygge på, så kører det godt.

Der kan også ligge fejl i sin opbygning. Det vil sige, at der er nogle af de ting, man gerne vil have som grundenergi, er ikke i orden. Hvis nu sin grundenergi i personligheden, hvor der er vrede, der er tvivl, der er frustration, der er ked af det hed, der er opgiveness, der er ligegyldighed, og der er uærlighed. Hvis der er uærlighed og andre ting i sin grundopbygning, jamen så vil man næsten, næsten være umulig for os at vinde, undtagen vi får en bedre karakter.

Når man er uærlighed, det betyder også, man lyver, og det er ikke sikkert, man er bevidst om, at man gør det, men det er faktisk det, der sker i, at når man ikke er helt ærlig. Det betyder, alt det man rækker ud efter, man gerne vil, det kan man ikke få fat i, fordi sjælens mentale kraft, kærlighedskraften kan ikke komme ind, rundt om det man tænker, og ind i det man tænker, fordi der ligger en brist i sin opfattelse. Og det skal man ind og se på.

Vi havde et lille opgør i går, der hedder, man kan tænke på en ting, sige noget andet og gøre noget tredje. Der skal man så ind og se på, hvad for nogen sider har man inde i sig selv? Kan vi stå ved det, vi siger, kan vi leve i det, vi siger, kan vi udføre det? Når man tænker rene positive tanker, kan man sætte den positive tanke i udfoldelse med det samme og få den til at virke på det fysiske plan? Det er det, det handler om. Det handler om, at det man siger, det er det, man er. Så man skal grundlæggende kigge meget på sig selv og så sige, ”er jeg nu helt oprigtig i hver eneste situation, kan jeg få det til at fungere, eller får jeg det ikke til at fungere?” Det ligger både i sin mentalopbygning og i sin astralopbygning. Så vi har jo det, at det der er vigtig, det er at være helt oprigtig i alt, hvad man foretager sig, oprigtigheden. Det er oprigtigheden, der er bærekraften. Er der ingen oprigtighed, så er der ingen bærekraft.

Så betyder det ligesom, man er ude, for eksempel et sted hvor det regner, og man går derude, så bliver det ved med at regne. Det kommer til at regne så meget, at man kommer til at drukne i regnen. Det betyder, man kan drukne i følelser, de sårede følelser dem kan man drukne i. Men hvis nu man er lidt opfindsom, så finder man ud af, at det vand der, det kan man jo lede væk, fra det sted det ligger, man kan dræne det væk igennem området, der hedder tillid, kærlighed og forståelse, så dræner man følelseslivet væk, og så begynder man at udvikle kærlighed, tillid og forståelse, hvor man kan sige, at så er der rette motiv etableret igen.

Og så er det vigtigt at køre det nye system, der hedder oprigtigheden, kærligheden og tilliden, det skal være grundenergien. Med det samme man afviger fra det, så kører det gamle mønster ind igen. Nogen gange så kommer vi hertil, det hedder også en tærskelvogter, hvor al sin begrænsning bliver trukket op til overfladen. Men i virkeligheden har man styrken til at kan håndtere det, men i sin personlighed der ser man kun elendigheden, opgiveness. Men på sjælsplanet er det fuldstændig i orden, som det skal være.

Skal vi modtage energi, så skal vi have et rent fundament derinde bagved, det er ikke sikkert, den er helt ren i starten, men vi kan forfine vores motiver, vores tanker og vores følelser hver eneste dag, så det ligesom bliver en ren kanal, hvor den indre visdom kan gennemstrømmes igennem.

Når jeg for eksempel siger, ”jeg giver livsenergi til jer, livsforlængelse energi ind i jeres hjerter,” så betyder det, at kærligheden vokser, enorm styrke inde i jer, og det vil sige, den afkaster alle bekymringstanker. Når man så har gjort det, så kan det ikke hjælpe, man siger, nu trækker jeg mig lige tilbage herfra, nu tager jeg lige at vælge mit gamle mønster igen. Hvad har det så hjulpet? Ingenting, en lille smule, men for lidt.

Bliv i det I får af nye ting igennem jeres sjælsviden, brug det, anvend det, det er den eneste måde, man kommer fremad på. Men hvis essensen i personligheden det er, at man opgiver, så betyder det også, at når man får mere energi, og man vælger at gå ind i opgivelsen, så bliver opgivelsen større. Så det er derfor, man skal lære at styre energien, man skal udvikle skelneevne, man kan styre eller iagttage både personligheden og sjælsbevidstheden. Så det er vigtigt at tænke på det her hver dag. Hver dag man skal lave nogle ting, er jeg helt oprigtig, er det det rigtige, jeg siger?

Men vi skal arbejde videre med vores kraftords energi, vores kraftords energi. I dag skal vi igen arbejde med at anvende vores kraftords energi til Shamballa, til Hierarkiet og til Kristus. Det vil sige, her har vi en krafttriangel igen, Shamballa, Sanat Kumaras ashram, den åndelige viljes ashram. Vi arbejder med kraft, energi til Shamballa, Hierarkiet og Kristus. Placer det igen som en triangel. Vi anvender igen vores kraftords formel.

I kan tage noget af den grundenergi, der er bygget op i går og i forgårs tag det med ind, lige løbe det igennem de to sidste meditationer, resultatet af jeres to sidste meditationer. Læg det ind som en bæreenergi inde i jeres hjerter. Det her det er lidt vanskelig, men det kan godt lade sig gøre. De to sidste morgenmeditationers energiessens fra de to, læg det ind i hjertet.

Det betyder, I styrker hjertets kvaliteter, I styrker jeres rummelighed, kærlighed og forståelse.

Hvis I så samtidig med tager en af de sidste energioverførsler, I har fået af mig med ind i jeres hjerter, ind i en indre væren af ren kærlighed, så begynder vi at gå fremad. Samtidig så bygger vi energien ind, vores kraftords energi, det giver man til Shamballa. Vi placerer igen triangelen med Shamballa som det øverste, en af de andre hjørner med Kristus, og det sidste hjørne med Hierarkiet, og det betyder Hierarkiets mestre. Når vi bygger energi ind i det her, så er det virkningsfuldt, det er ikke sikkert, man umiddelbart kan se det, men det kommer til at virke indefra hjertet og udefter. Det er så her, personligheden gerne vil have resultatet, men det er her, man lægger tillid ind til, at vi arbejder på forventet efterbevilling, på det lykkes, forventet efterbevilling.

Det jeg gør, som giver af energien, det er at respondere på det indre livs fremtræden igennem min bevidsthed, som jeg omdanner til energioverførsel til jer. Så jeg holder den indre opkobling, til det jeg underviser igennem, nemlig den guddommelige kærlighed, den altfavnende kærlighed, den skabende intelligens, kosmisk bevidsthed og åndelig intelligens, der ligger jeg mit fokus.

I ligger fra jeres to sidste morgenmeditationers essenser, hvad I fik ud af det, den værenstilstand ligger inde i hjertet, og hæver hjertets energi til det hjertecenter i hovedcenteret. Det er her, Solenglen er, det er her, sjælsmodtagelsen er. I lægger bevidstheden her. Jeg tilfører energi til hver eneste af jer på en gang.

Så arbejder I med, bruger jeres kraftords energi, siger det højt, I videregiver det til Shamballa, Sanat Kumaras ashram. Når jeg holder min indre opkobling, overfører energi til jer, så kan jeg rent faktisk godt arbejde videre udover at holde fast i de to ting. I sin personlighedsopfattelse der kan man ikke, man skal op på de åndelige niveauer, der er mulige, at være den differencering på der skal til. Vi øver os, vi lægger tilliden ind i opbygningsprocessen. Jeg fortæller jer lige, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens, og jeg kommer med den åndelige viljesenergi, som jeg sender ud til menneskeheden.”

Forestil jer når I udvider jeres bevidsthed så meget, at I tager noget af det fra Fredsavatarens energi med jer ind i jeres morgenmeditation som en fundamentering i jeres bevidsthed. Okay.

Nu vil jeg gerne sige godmorgen til jer og ønske jer en fantastisk god dag. Nu skal I huske de her ting, de sidste tre dages morgenmeditationer er bygget ind i den samme. For nogen kan det give en stor motivation, andre giver det en stor glæde, men vi er på vej, og det er det, det handler om. Jeg siger tak, fordi I lyttede med. Så glæder vi os til to spændende dage på Healerskolen her lørdag, søndag. Godmorgen til jer og tak fordi I lyttede med, og mit navn det er så Peter L. Simonsen. Tak skal I have tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)