

Nr. 721 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 4. september 2020

Nøgleord: Hierarkiets mestre hænger sammen med det indre liv, den indre verdensstyrelse.

Godmorgen, i dag er det fredag den 4. september 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 721.

Okay, jamen så er det jo bare det, vi gør, så hvad skal det handle om i dag? Det skal handle om arbejdsgiverforhold, hvordan vi ser på vores arbejdsgiverforhold på det indre og det ydre arbejdsgiverforhold. Det er vigtigt at se på, hvordan man forholder sig til det arbejde, man skal udføre for andre mennesker, om man har det godt med det, eller man har det dårligt, eller man selv vil bestemme. Mange mennesker vil jo ikke indordne sig under de retningslinjer, der ligger i en virksomhed. Det kan jo være, at nogle af de ting der ligger i virksomheden, ikke er hensigtsmæssige at udføre, men man skal hele tiden være bevidst om, hvad der styrer en selv, er det personlighedsengagement, der bestemmer, eller er det den sjælelige ting der bestemmer eller en blanding af begge dele.

Se, jeg plejer altid at sige, at jeg er ansat af Hierarkiet. Hierarkiets mestre hænger sammen med det indre liv, den indre verdensstyrelse, det er dem, jeg er ansat af til at udføre mit arbejde i dagligdagen. Når man arbejder for andre mestre, arbejder med at fremelske menneskeheden, eller sjælsbevidstheden, åndelig bevidsthed i menneskeheden, så er det ligesom et kald, der ligger indefra. Man lytter til det kald, og man udfører det kald. Vores morgenmeditationer kan vi også kalde for et kald, fordi det er en indre tilsynekomst af sjælelig åndelig bevidsthed, der trækkes ind igennem vores hovedcenter og prøver at få det til udtryk gennem den fysiske hjernebevidsthed, ud gennem vores fysiske liv. Jeg ser jo rigtig mange mennesker, som har mega modstand på at udføre sin sjæls hensigt. Vi kan se det på den måde, at hvis nu vi siger, vi arbejder med esoterisk stof, esoterisk undervisning, skal læse bøger om det så siger de, det er meget besværligt det her, har du ikke noget andet, der er lettere? Der kan man virkelig se modstanden i mentalfeltet, fordi man er ved at gøre mentalfeltet mere aktivt i og med, at man er ved at studere sjælelig åndeligt stof, man er ved at studere åndelig videnskab. Der vil man faktisk altid sige, at det jeg har lært hidtil, det er nok, det er godt for mig, jeg vil prøve at finde noget lettere stof. Det lettere stof giver ikke de svingninger, der skal til i sin hjernebevidsthed.

Så det jeg siger, modstand på den åndelige udvikling er faktisk kæmpestor, og det er vigtigt, vi begynder at få ændret det, og vi siger okay, nu begynder jeg at lære videnskab, åndelig videnskab, visdom, jeg siger okay, jeg hanker op i mig selv og begynder at udføre det, fordi i starten vil det give modstand, men senere hen vil det give fleksibilitet og udvide vores mentale felt, vores bevidsthed, hvor det ikke er det lavere mentallegeme, der bestemmer, men vores højere mentallegeme. Så den fleksibilitet man skal have i sin tankeenergi, det er den, vi er ved at opnå gennem den arbejdsproces jeg er ved at videregive til jer.

I starten er der meget modstand, modstanden har altid været der. Den kan ligge helt fra barndommen af, hvor man har modstand på at lære noget nyt, og mange mennesker siger, ”hvorfør skal jeg lære noget nyt, jeg har det jo godt, som jeg har det.” Alt for mange er faktisk sat i stå allerede i barndommen, fordi man er blevet indpræget med, at det ikke er nødvendigt at klare sig selv, man har fået tingene foræret, og det vil så sige, at den fleksibilitet man har derinde til at være selvansvarlig, det vil sige, det er noget, man er blevet bygget op med i vores samfund.

Jeg kan se et kæmpe stort udsving, der kom i menneskehedens bevidsthed i hvert fald her i Danmark. Da vi fik indført bistandssystemet, så var der mange, der holdt op med at være aktive i stedet for at fortsætte deres udvikling. Men Gud ske lov er det ikke sådan for alle, men når vi arbejder med åndelig udvikling, så møder vi altid de mennesker, som går positivt ind for at udvide deres bevidsthed, men man ser så også, der hvor der er mental træghed.

Der hvor der er mental træghed, der kan man ligesom krystallisere i sin tænkeevne. Det vil sige, når man skal lære noget nyt, så kan man gå hen og opgive, så går man ind i selvmedlidenhed og opgivelse. Mange når de er ved at studere teosofi og andre ting, så gør de det et stykke tid, så holder de op igen, og det vil så sige, at de gamle mønstre som ligger der kommer til at overtage igen, og så betyder det, at den bevidsthedsudvidelse man var ved at få, den springer man over, og hvad opstår der ved det? Der kommer så smukt et ord, der hedder glemsomhed. Det er en belejlig ting, der hedder glemsomhed, så der glemmer man faktisk de ting, man har inspireret tidligere i sit liv, hvor man siger, ”okay nu studerer jeg åndelig videnskab, bliver ved med at gøre det.” Men det er der, hvor man springer over tingene, at der opstår glemsomhed, det vil sige, der kan ligge mental dovenskab. Det er jo ikke så godt, men det kan der ændres på igen, lad mig nu bare studere det, jeg ved godt, at når jeg er ved at studere tingene, så kan der opstå en vis træthed i mit mentallegeme. Man er dybest set ved at gøre det smidigt.

Nå, det var sådan en lille ting jeg tænkte på, der kunne være godt at vide. Skal vi nu sige, lad mig arbejde med det indre livs hensigt eller Hierarkiets hensigt, så er det en god ide at kigge på sin personlighedsstråle og sin sjælsstråle, og se den konflikt der ligger herinde, den har ligget der alle tider.

Når jeg ved, at folk er fuldstændig gearet til at arbejde med udvikling i deres indre bevidsthed, og de er meget længere fremme, end de er i nutiden her, og kan se at i tidligere liv har de arbejdet med stoffet, og de er kommet et stort spring fremad i deres bevidsthed. Det glemmer de så alt om, fordi der er mange andre fristelser, der ligger, så tager man dem først. Det skal vi kigge på, hvad gør vi? Og hvad gør vi ikke?

Hvis nu vi siger, at vi skal have noget mere livsglæde ind, livsglæde, mere inspiration, mere inspiration, større kærlighed i vores liv, så kan det ikke hjælpe, vi lukker af for den indre visdom der ved at udføre personlighedens interesser, vi må have det bygget op igen, så vi arbejder med sjælens skabende udvikling, skaberkraften. Vi har jo alle evnen til at arbejde med skaberkraft. Vi kan sige, at skaberkraft i fysisk manifestation er penge. Når vi bruger vores sjælelige legeme til at udføre tjenestearbejde for menneskeheden uselvisk, så får vi en større tilstrømning af energi i det indre liv, og en del af det er en bedre økonomi. Den bliver meget bedre, hvis man arbejder dybere med stoffet og udfører dette livs tjenesteopgaver, så laver man gennemstrømning, og det er de gennemstrømninger, man ikke skal have modstand på, det er det, vi skal til at arbejde dybere med. En af sidegevinsterne er forøget velstand på alle planer.

Man kan sige til sig selv, ”vil jeg arbejde for den indre verdensstyrelse, eller vil jeg arbejde for min egen personligheds opfattelse?” Hvem er min arbejdsgiver? Min arbejdsgiver er det indre Hierarki. Det vil sige, at man kan meditere og være åben ind mod måske Hierarkiets mestre.

Jeg kommer til at tænke på, at når man arbejder med udvikling, åndelig udvikling, så kan man også putte det over i et andet begreb, der hedder en flagstang. Vi ved jo, at en lille flagstang og en stor flagstang der er altid forskel i længden på dem, men begge dele er flagstænger. Vi kan sige, at nogle mennesker gør en lille indsats, og nogle mennesker gør en større indsats i at udtrykke den gode vilje, kærligheden og tilliden.

Men det jeg vil slå et slag for i dag, det er glemsomheden, glemsomheden i aftalerne kommer igennem mental træghed. Jeg synes, vi skal se, om vi kan ændre på de her ting, så man ligesom siger, jeg bliver ved med at være til rådighed for det indre liv, for min sjæls hensigt.

Lad os meditere på hvordan vi bedre kan udtrykke vores evner og kvaliteter i stedet for at opgive at arbejde med det. Det er skidt, når selvmedlidenheden bliver for stor, så sker der ingenting.

Se, jeg kom til at tænke på, at når man er ved at studere åndelig udvikling, så kan man gå i stå i det, ”nej, det var dejligt, nu skal jeg ikke nytænke mere.” Man tænker ikke på, at man ikke skal nytænke mere, det bliver

ligesom dejligt at komme tilbage til de gamle mønstre igen, de har ligget der længe, skal man så spænde op igen og udvikle mentalfeltet, og man så springer over det, så kommer der sådan en dårlig samvittighed og en selvmedlidenhed.

Men vi mediterer i dag på, at det skal til at ophøre, vi skal til at være fleksible på alle planer. Lad os meditere på at vi vil være fleksible på alle planer, og vi vil stå til rådighed for vores indre inspiration, der kommer fra ens højere bevidsthed, eller gennem en energioverførsel jeg giver til jer.

Vi mediterer i dag på, at vi vil være fleksible, vi vil være positive, og vi vil være igangsættende. Når vi er positive og igangsættende, så er hukommelsen intakt. Den hukommelse der hedder, at jeg er ved at udvide bevidstheden, vi må hellere lige få det med.

Vi mediterer på fleksibiliteten, vi mediterer på Hierarkiet, den indre verdensstyrelse.

Tænk på hvis vi har både en indre og en ydre fleksibilitet, hvor grundenergien er kærligheden. Kærligheden giver fleksibilitet, nytænkning og et bedre liv.

Jeg kan sige, at jeg har lagt mit hjerteblod ind i at lade åndelig visdom fra den indre verdensstyrelse gennemstrømme min bevidsthed til hævelse af menneskehedens bevidsthed. Det vil sige, der kommer fornyelse gennem mine blodbaner, som er opladet med sjælelig åndelig energi, og det vil omdanne begrænsningerne, der ligger i mit følelsesliv og på andres følelsesliv. Vi kan sige, at hvad hjertet er fuldt af, er det, man videregiver, kærlighed.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer, det er ikke sikkert, vi kan tåle mere i dag, men i morgen er der en ny dag.

Tak fordi I lyttede med og på gensyn i morgen, hav en fantastisk god dag.

Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk