

Nr. 720 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 3. september 2020

Nøgleord: Kærligheden til en selv, kærligheden til sine medmennesker.

Godmorgen i dag er det torsdag den 3. september 2020 og vi skal have morgenmeditation nr. 720.

Se der er jo temmelig mange emner, man kan tage fat i sådan en dag som i dag, men jeg tror, jeg vil ind og arbejde med noget af det, jeg har arbejdet med de sidste par dage, det hedder karakterudvikling. Det er en voldsom en at tage fat i, men det er en nødvendighed.

Vi skal ligesom huske, at vi snakkede om i går, at det var menneskeligt at fejle, eller hvornår en af dagene, det er menneskeligt at fejle, men det er ikke meningen, man skal blive ved med at hænge i fejlen, man skal forandre sig, man skal tage sjælskræfterne ind og begynde at anvende dem.

Jeg ser sommetider nogle mennesker, de har været ude i nogle kriser. Kriser er en bevidsthedsudvidelse, mange de tror, at en krise det er noget, man skal undgå, men kriserne er skabt af sjælen og de indre vejledere, for at vi kan udvikle ny bevidsthed. Når vi møder en krise, så møder vi den som en forfærdelighed inde i os selv. Det er noget, der er totalt forfærdeligt, men det er faktisk et bevidsthedsskift for at udvikle en ny karakter, en nu evne, en ny kvalitet. Når vi så begynder at forandre os, vi siger, vi går fra personlighedsopfattelse som er styret af angst, frygt og hukommelse. Mange mennesker de siger, ”jeg skal lytte til min mavefornemmelse, hvad der er godt eller skidt.” Det er overhovedet ikke hensigtsmæssigt, fordi i mavefornemmelsen ligger al angst, frygt og hukommelsen. Man skal prøve på, at lytte til det man kender, og det er der, alle begrænsningerne ligger i, men lytter man nu til hjerteenergien, så bliver man i stand til at se igennem begrænsningen, og se de nye muligheder. I hjerteenergien ligger kærlighedsbevidstheden, kristusbevidstheden, hvis det er den, man ser ind imod og bruger sin forestillingsevne, forestillingsevnen i det gode, det sande og det kærlige, så er det en helt anden situation. Vi svinger jo mellem to modpoler inde i os, mellem det personlige og det sjælelige. Men idet man er ved at forandre sig og begynder at tænke lidt mere på åndsvidenskab, eller teosofi, så kommer der et bevidsthedsskift i os. Der skulle jo gerne komme en god karakterudvikling.

Vi siger nogen gange, når vi møder mennesker, ”de har en god karakter.” Hvad betyder det så? Det kan være, de har en god indfølelse, som man er glad for at blive hørt og set i. Det kan være, de har en god karakter i, at de holder ud, det kan være, de har udholdenhed i sig, det kan være, de har en stor kærlighed, kærlig forståelse. Det kan være, det er nogen, man kan regne med altid i svære situationer. En god karakter det er rigtig, rigtig fint at få det hængt på sig, men det vi normalt ser ved hinanden, det er hinandens mangler, og så trykker vi på hinandens mangler, så regner vi med, at det bliver bedre. Men det der er vigtigt, det er at se på hinandens evner og begynde at udvikle evnerne. Når nogle mennesker laver fejl eller sidespring, eller hvad de har lavet. Så er det vigtigt, at vi kan gå ind og tilgive de mennesker, så sætter vi dem fri. Det vil sige, vi sætter dem fri, så de kan begynde at arbejde med deres sjælskræfter. Så begynder de at forandre sig i deres bevidsthed. Når forandringen kommer, så er de ved at udvikle en god karakteregenskab, men det kan være frygtelig farligt for omgivelserne at se på, fordi idet de er ved at forandre sig, så ved vi ikke, hvor de er henne mere, og så kan vi begynde at tage afstand, fra det der er ved at forandre sig, fordi vi tror, det er farligt. Vi tror, det er farligt, når andre mennesker er ved at udvikle en god karakteregenskab.

Det er godt at se, at man får øje på sine fejl, her skal jeg virkelig sætte ind, her skal jeg skabe forandring. Men husk, når folk begynder at forandre sig, så er de ikke der, hvor de var før, det betyder, at man ikke kan følge med den anden længere, og så opstår der angst og frygt.

Skal vi tage den igen?

Hvis et menneske har fejlet af en eller anden årsag, hvor de har en svag brist i deres karakteregenskab, nogle mindre gode tendenser. Hvis de bestemmer sig til, at nu vil de rette op på de tendenser, der er negativt begrænsende, både for dem selv og deres omgivelser, og de begynder at forandre sig til en bedre positiv karakteregenskab, og man ser ind på de mennesker, så kan man ikke forstå dem mere, fordi de er ikke lige det sted, vi plejer at møde dem, og så kan det skabe usikkerhed imellem hinanden, fordi man er ved at forandre sig. Det er fordi, de der ser på det, de har taget aftryk i deres følelsesliv, de lytter til deres mavefølelse. Idet man lytter til den, så bliver man ved med at trække de gamle begrænsningsmønstre frem, det bliver ved med at ske. Når man bliver ved med at trække de gamle begrænsningsmønstre frem, så tapper det en for livsenergi og livsglæde. Den kan vi godt forstå det her. Så hvis vi siger, vi er ved at opbygge en ny god karakteregenskab, så er det fremgang, men i personligheden der er der krig imod sin egen sjæl, fordi ens egen sjæl trækker tingene op til overfladen, det der skal forvandles.

Så er det så lige her, jeg tror, jeg vil tilføje, sige at det er her, der er den nødvendige samtale der skal afholdes. Det vil sige, den nødvendige samtale med jer, det er den, jeg udfører med jer, jeg kigger fra den sjælelige, den åndelige bevidsthed, kigger ind i de Akashiske optegnelser. Akashiske optegnelser det vil sige, alt det der ligger i jeres permanente atomer, hvor jeres gamle inkarnationer ligger, også med de gode ting I har udviklet tidligere, og også de mindre gode ting. Dem kigger jeg ind i, og så ser jeg en linje, en udviklingslinje som ligger fra starten af jeres inkarnationer indtil nu og ind i fremtiden. Det hedder den nødvendige samtale for at få et helhedsoverblik på, hvad der skal ske, og hvad man er ved at udvikle. De forskellige kriser og problemer vi møder undervejs. Sådant en nødvendig samtale kan man næsten ikke forstå fra sin personlighed, for personligheden ejer ikke den videnskab, som ligger i den sjælelige/ åndelige videnskab.

Det er vigtigt at huske på de her ting. Så derfor når man kan se, at folk bliver ved med at køre skævt af hinanden, fordi de misforstår hinandens hensigt, så er det vigtigt at have en nødvendig samtale. Men husk der er mange mennesker, der er styret af fortiden, de ser ingen fremtid. De vil gerne tro på fremtiden, men de har svært ved at forstå det, fordi dem man er kommet til at svigte skal også udvikle en god karakteregenskab, nemlig evnen til at tilgive, så sætter man hinanden fri til at udvikle mere kærlighed og mere forståelse.

Nogle mennesker kan være totalt intellektstyret med en større bedrevidenhed, hvis der er nogen, der er mere kærlighedsstyret, så ser de det anderledes. Men den der er intellektstyret ser vedkommende med misbilligelse, fordi man synes, de er for svage, og så har man ikke en følelse af, at man kan regne med dem. Det er den der intellektstolthed, en del af dem har, men det er meningen, man skal bruge intellektet sammen med sjælsbevidstheden til at gennemføre en ny udvikling på. Så der er mange processer, man skal ind at kigge på og forstå.

Men hvis vi hele tiden siger, at alt er muligt her og nu og i al fremtid, så lad os arbejde med det for at man kan forvandle tingene og skabe nye relationer. Jeg har set mange mennesker, hvor de simpelthen dør af deres intellektstolthed, deres bedrevidenhed. Det er frygteligt at tænke på, at når man har sådan nogle egenskaber, så kan de have en svag karakter i følelseslivet, og det er det, de kommer til at bukke under på i den sidste ende.

Det er vigtigt, at man kan sige, at man kan pille dem lidt ned på en positiv forståelses måde, og så sige vi skal ind og se på, hvad der er din sjæls hensigt og så se muligheder derfra, så de kan bruge deres intellektforståelse igennem kærlighed. Det er faktisk budskabet i det her. Den nødvendige samtale er god at tage. Den nødvendige samtale er det, ens egen sjæl ønsker at udtrykke, men har besvær med at komme igennem med, fordi man er personlighedsopfattende. Når vi er personlighedsopfattende en stor del af os, så kommer der modstand på forvandling, og modstand på forvandling er krisen, men der er masser af positive ting, vi kan gøre. Når man har fået en god healing, og man begynder at lægge kærligheden ind, som er sjælens hensigt, så kan man blive forelsket igen, man kan skabe trygge rammer, trygge forhold, man er på vej, man skal bare have en del støtte

undervejs, fordi de gamle mønstre er stærke i en, de gamle begrænsningsmønstre, det er dem, der skal forvandles til kærlighed.

Vi mediterer på, at vi fremelsker kærligheden. Kærligheden til en selv, kærligheden til sine medmennesker. Vi arbejder med at se muligheder og give muligheder, det er det, vi mediterer på i dag, så lad os gå i gang med det, og meditere på de gode egenskaber i andre mennesker og inde i os selv og forestille os, hvordan det virker, når man udvikler de positive egenskaber. Det mediterer vi på i dag.

Medens I arbejder med det, så overfører jeg åndelig energi samtidig.

Det vil sige, hvis man kigger gennem sine mavefornemmelser, så kigger man gennem sine egne begrænsninger. I hjerteenergien, sjælsenergien ser vi ubegrænsede muligheder. Ubegrænsede muligheder hænger sammen med sin guddommelighed, menneskehedens guddommelighed, den guddommelige dimension.

Jeg repeterer lige til sidst her, at intellektstolthed betyder bedrevidenhed, og mange bruger bedrevidenhed til at trykke andre ned. Men hvis grundenergien er kærlighed, og man udtrykker sig gennem intellektet, så bliver det en kærlig udtryksform, som er berigende.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk