

Nr. 718 Godmorgen til alle:

Morgenmeditation tirsdag den 1. september 2020

Nøgleord: Som Baba siger, ”det er en vanskelig opgave, som du har påtaget dig med at hæve klodens bevidsthed,” og det kan vi sige, det har han fuldstændig ret i.

Godmorgen. Godmorgen. I dag er det tirsdag den 1. september 2020. Vi skal have morgenmeditation nummer 718.

Ja det er godt nok. Se øh, jeg kan se et dejligt morgengry herude med sol på, der er ved at stige op, det er ikke havets skød, den stiger op ud over markerne her ved mig, det er smukt titter igennem træerne, det er dejligt.

Se æh jeg tænkte sådan lidt på i dag, at vi aldrig snakker om, men måske skulle til og gøre det, se æh der er noget, der hedder motiver, man kan have mange forskellige motiver til at gøre nogle ting i sit liv. Se mange mennesker har nogle mål, de går efter, de kan så have flere motiver til at lave de mål. Nogle af motiverne kan være modarbejdende. Hvis nu man siger, ”jamen jeg vil gerne være et åndeligt søgende menneske,” det kan være den ene side, og den anden side kan være, man siger, ”nå men når jeg så får det, så bliver jeg meget klogere end de andre,” det er sådan et mærkeligt motiv at have. Der er også nogle mennesker, der siger, ”jamen jeg lader ligesom om, jeg er ved at lære nogle ting, men dybest set så gider jeg ikke.” Man kan sige, motiver man kan blande sammen med delpersonligheder. Mange mennesker siger, ”jamen jeg vil godt det og det, men de siger, jeg skal gerne være helt ren i min opfattelse, så vil jeg gøre det.” Så har man den anden side, der ikke vil gøre det, og den får så næring, og så kommer der modstand, og det er en ond cirkel at gå i, i sig selv.

Man skal gerne sige, ”jamen nu vil jeg gerne det og det og det.” Jamen så skal man gå helhjertet ind i det med en ren tænkeevne og så sige ”okay jeg gør de her ting, hvor jeg bruger udholdenhed, målrettethed og nytænkning, ind i hvordan og hvorledes kommer jeg hen til det mål.” Hvis nu man siger, jamen jeg vil gerne være en uselvsk person, hvor jeg ikke blander følelseslivet ind konstant, men siger ”okay jeg vil gerne være styret af min sjæls hensigt og udtrykke min sjæls hensigt, men jeg har ikke lige tid til det i dag, men jeg vil gerne.”

Se mange mennesker når de går i deres dagligdag, og de ikke kan få tingene til at fungere af en eller anden årsag, det bliver ved med at drille, så siger jeg til folk, ”det er en god ide at komme ned til mig og snakke lidt med mig,” fordi så kigger jeg på, hvad der er deres sjæls hensigt, deres sjæls kodning. Jeg kigger på det og siger de forskellige motiver folk har for at udvikle sig, og mange mennesker de udvikler sig ikke, så siger jeg til dem, ”det er hensigtsmæssigt at læse lidt teosofi.” Så siger de, ”ah kunne du ikke komme med noget, der er lidt lettere?”

Teosofi betyder, man arbejder med åndsvidenskab, arbejder med den åndelige udvikling, til den åndelige udvikling der skal præge sit almindelige tankesind, for at man kan blive oplyst. Men når man læser teosofi, så kan man så sige, at så skal man til at spænde hjernecellerne op, så de kan være modtagelige overfor sjælens indflydelse. Men så siger folk, ”jamen det er noget svært noget at komme i gang med, jeg vil sådan set gerne gøre det, men jeg tror også gerne, jeg lige vil vente lidt, jeg vil i hvert fald, jeg gør det i hvert fald ikke, jeg udsætter tingene.” Mange mennesker de gør det at de siger, ”jamen jeg vil gerne have det bedre,” Så giver jeg dem opgaver. ”Fint” siger jeg så.

Så den ene del af en siger, ”jamen jeg vil gerne have det bedre, jeg vil gerne udvikle mig.” Det er så det motiv, man har, den anden del siger, ”jamen jeg kender mig selv, det bliver jo aldrig.” Så betyder det, det gamle mønster som ligger i hukommelsen, i sin underbevidsthed, den bestemmer, Så i stedet for sige, ”jamen jeg er ved at udvide min bevidsthed, og jeg vil gøre det helhjertet, helhjertet med rent motiv på, jamen udfør det i stedet for blandede motiver. Men det er jo svært og ikke have, have rent motiv.

Jeg kan huske, da jeg begyndte hernede på skolen, jeg var inde i stuen derinde, og jeg arbejdede meget med Sai Baba hver dag, så sagde han til mig en dag, ”Peter, det er en meget vanskelig opgave, du har påtaget dig i det her liv.” Men så tænkte jeg jamen er det så vanskelig, det er det jo.

Hvis nu vi så går helt ned på det stadie, jeg siger, at man går fra at være et gennemsnitsmenneske til et sjæleligt menneske, et kæmpespring for sin personligheds udvikling, men det er jo ikke umulig, slet ikke. Som jeg siger, jamen lad os nu komme videre, så lad os læse noget teosofi hver dag, det kan være, man skal læse noget i Hvid magi, et par kapitler hver dag og så få det indpræget. Vi kan tage en bog, der er lidt sværere, Esoterisk healing. Når man begynder at være bevidst om de ting, arbejde med det hver dag så ændrer man sin opfattelse, fordi i selve den esoteriske lære der ligger der en viden, som udvider bevidstheden. Det vil sige, at sjælen bliver, er visdomsaspektet, Når man begynder at arbejde med sjælens hensigt, og det er igen det, der hedder Kristi tilsynekomst, arbejde med sjælsbevidstheden. Men det er lidt spændende at se, hvordan og hvorledes det fungerer. Men skal man virkelig flytte nogen ting, så skal man til at studere den esoteriske lære. Jamen det er meget lettere med noget andet, andre almindelige bøger, dem kan vi starte med først, er der mange, der siger. Ja men man laver bare en udsættelse, man bliver ved med at udsætte, og så kommer der stadigvæk en indre modstand. Modstanden vil vokse, i stedet for at sige jamen lad mig nu tage fat i det der kan være lidt sværere, fordi på et tidspunkt, så sker der jo det, at sjælen brænder igennem, og hvor tingene bliver meget lettere opfattende, end det var før. Så betyder det, at mange af de ting man står overfor, er blevet lettere, end det de var før, fordi det stof der står i bøgerne udvider bevidstheden konstant, og bearbejder det eksisterende tankestof man har inde i sig selv, der ligger en fornyelse i det. Så den ene del siger, jamen jeg vil godt lære noget, jeg vil gerne have udvikling, og den anden del siger, jeg vil ikke rigtig gøre arbejdet, så der ligger et dobbeltmotiv der.

Men jeg ved jo så til gengæld, at når man arbejder med de her ting, og man begynder at lave tjenestearbejde, uselvsk tjenestearbejde for at hæve menneskeheden bevidsthed, så begynder der at komme fremgang inde i os. Så mange springer over tjenestearbejdet. Tjenestearbejde kan også være at sidde at meditere her sammen med mig hver dag, og sidde og lave udvikling for at hæve vores egen bevidsthed, menneskeheden bevidsthed, klodens bevidsthed. Som Baba siger, ”det er en vanskelig opgave, som du har påtaget dig med at hæve klodens bevidsthed,” og det kan vi sige, det har han fuldstændig ret i. Men det vil ikke afstå mig fra at gøre det, fordi når det ligger til en i sin højere bevidsthed, er det en drivkraft for at udvikle menneskeheden, så må man ikke sætte det til side, man er nødt til at lytte til det indre, og sige ”nu hæver jeg bevidstheden, jeg udvikler mig, igennem de situationer jeg er i hver dag, ser nye rejsemål. Jeg begynder og gøre det helhjertet, helhjertet.” Så der er masser energi i de forskellige motiveringer, motiver vi har. Og det er vigtigt at kigge på hvordan ens motiv fungerer i dagligdagen.

Nogle mennesker de siger jamen, eller siger at de ikke gør så meget, de bliver ved med at være lade i deres opfattelse, bliver ved med og være lade, det er der alt for mange, der gør, i stedet for at sige ”okay nu tager vi større fat i det, nu vil jeg virkelig til at ændre mig, ændre sin egen opfattelse.”

Jeg siger så igen, i det jeg arbejder med, jeg legemliggør den guddommelige hensigt, det vil sige, at man fører bevidsthed fra det guddommelige ned igennem det åndelige menneske videre ned igennem sjælsbevidstheden og som udtryk igennem kærligheds, sjælsbevidstheden, ud i menneskeriget. Det er en dejlig vej at arbejde på, det er, når energien virker, så begynder man at have fuldført arbejdet med Antakaranaen, bevidstheden mellem det lavere tankesind, højere og lavere tankesind, den der indre koordinering der skal laves, den ligger igennem tjenestearbejde, meditation, energiarbejde, studier, hjemmeopgaver, der ligger forvandlingsprocessen. Når vi udfører det her arbejde, så er det motivet til indre oplysthed og til videregivelse af indre oplysthed. Det betyder, man får et bedre liv, end det man havde før, et renere liv, et mere uselvsk liv.

Vi mediterer i dag på lys, kærlighed og tillid. Lys, kærlighed og tillid, tillid til personlighedens forandring. Kærlighed og tillid og visdom. Jeg tror endda, det var lys, kærlighed, tillid og visdom, sådan var det, ja. Lad os

meditere på det. Når I begynder at meditere på det, så skal I ikke allerede gå derhen til at sige, ” jamen jeg vil have løsningen, inden jeg går i gang.” Vent til det kommer gradvis ind i jeres bevidsthed, og så læg glæden ind i det ikke utålmodighed, men den indre væren og sige ”okay ting tager tid.” Men arbejde med målrettet hensigt på at jeg ønsker at hæve bevidstheden. Når vi så arbejder med de her ting, så vil personligheden mange gange føle sig trykket, det er fordi, den er i en forvandlingsproces, hvor motivet bliver det gode arbejde i kærlig tjeneste.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer ønske jer fortsat god dag masser af kærlighed og tillid. Så prøv at se på jeres motiver, til det I foretager jer i dag. Det er en god ide.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak fordi I lyttede med og godmorgen til jer allesammen. Tak for det. Hej.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk