

Nr. 644 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 20. juni 2020

Nøgleord: **Jeg overfører det gyldne lys til menneskeheden.**

Godmorgen Irene og alle I andre. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 644, det er lørdag den 20. juni 2020, og nu er det holdt op med at regne her. Det er jo dejligt at solen kommer ude i horisonten, det kan være, det bliver en fantastisk solskinsdag alligevel, selv om de melder regnvejr.

Det drejer sig om for os, det er faktisk at have et oplyst tankesind, hvor der er meget spontanitet og meget livsglæde til stede. Jeg tænker på, at der er rigtig meget kropsbevidsthed, hvor folk regner med, bevidstheden ligger i kroppen og forholder sig til kroppen hele tiden, hvad kroppen siger, hvad den betyder og alt sådan noget. Prøv nu at tænke på, hvis det var fokuseret i sjælsbevidstheden istedet for, og vi siger, jamen nu ønsker vi at gøre det, sjælen har til hensigt at udvikle os igennem i stedet for alle de andre ting, hvordan vil det så se ud? Det er et godt spørgsmål. Men der er altid det, at når vi fokuserer i sjælsbevidstheden, så fokuserer vi også helbredelse.

I ved godt, det hedder altid, personligheden siger nej tak, det vil den ikke med følelseslivet, men sjælen siger ja, det vil jeg gerne. Så der ligger altid en dualitetsopfattelse der, den ene ting trækker den ene vej, og den anden ting trækker den anden vej. Nu tænkte jeg en hel del på de mennesker, som er syge, som i virkeligheden kan være raske, hvis de nu ændrer fokus på at sige, jamen jeg vil leve min sjæls hensigt i stedet for personlighedens interesse. Kunne det ikke være dejligt og ændre på det? Sige ”min sjæls hensigt det vil jeg leve i dag og i al fremtid.” Så ligesom forny sig selv indefra med et godt helbred i stedet for at blive ved med at have et dårligt helbred eller en alvorlig sygdom. Vi ved, når der er en alvorlig sygdom til stede i kroppen, jamen så er det sidste udkald på at ændre sin bevidsthed ind til sjælsbevidstheden.

Når man så snakker med folk om prøv nu at ændre på de her ting, ja, ja, ja jeg skal lige gøre det der først, og det der først, og det der først. Det er bare ikke sikkert, at der bliver ved med at være tid til det først. Det kan være, man siger ja okay jeg har besluttet mig til at gøre de her ting i overensstemmelse med sjælen, men gang på gang så udskyder jeg det. Okay. Kan det være rigtigt, at det er sådan? Ja desværre. Men der er da også ind imellem, det er anderledes.

Jeg tænkte sådan på, når jeg ser det her gyldne lys ude i horisonten, jeg kan se det ude imellem træerne, der er en, tænker på der ligger sådan en gylden lysbræmme, rundt om skolen her, tænker det bliver sgu da, det bliver en dejlig dag, jeg var lige ved og sige sgu, det må man jo ikke sige, vi gør det jo alligevel.

Men hvis nu vi forestiller os, rundt om os, der ligger der en gylden farve, en gylden/hvid farve. Forestil jer den er rundt om vores krop, den er rundt omkring på himlen, den er rundt omkring jorden.

Forestil jer vi har sådan en gylden farve, rundt omkring vores krop, og vi begynder og fokuserer på farven, i stedet for kroppen. Hvis nu man ser den her gylden farve, og så siger jamen den gyldne farve der ligger helbredelsen i, der ligger fornyelsen, der ligger kærligheden.

Jamen lad os så sige at sådan en farve, kan jeg indånde den? Ja det kan man da godt, man kan indånde, eller indånde en gylden farve. Prøv og forestil jer, I indånder den gyldne farve, kun det og kun med bevidsthed i den gyldne farve. Prøv og giv jer til og gøre det lige nu. Indånd den gyldne farve. Så når I ser den gyldne farve rundt omkring kroppen, forestil jer I kan ånde den ind, og i indåndingsprocessen begynder der og ske en frigørelse, I kan ånde farven ind, I kan smage på farven.

Og forestil jer farven lugter af helligdom. Nogen gange når man kommer ind i stalden her, og vi arbejder med energi, så lugter rummet af en kirkesal, en hellig sal, det ligger også i det gyldne lys, det gyldne lys er helligdommen.

Så lad os indånde farven, I skal selvfølgelig huske at ånde ud igen, men respondere på farven. Så lad farven gennemstrømme jeres legemer. indånd den gyldne farve, den gyldne farve har en rensende proces, en helbredelse. Begynd og tro på I er helbredt, og så sker der en forandring inde i jer, helbredelsens farve, tillidens farve, solens farve, lyset.

Mens I laver det, forestil jer der kommer en indre glæde i hjertet, hjertet responderer også på farven. Forestil jeres indre kærlighed til jer selv begynder og virke, forestil jer I træder ud af hele jeres personlighed, alle de sårede følelser og alle begrænsninger, træd ind i kærligheden, ind i helbredelsen, vær til stede her.

Jeg overfører det gyldne lys til menneskeheden. I det gyldne lys ligger der også nogle komplementærfarver, en komplementærfarve er blå, blålig, og det er dybest set Kristuslyset, der ligger den komplementærfarve, fra kristuslyset inde i vores bevidsthed også, så begynder der og ske indre frigørelse. Mens I sidder og ånder det ind, stille og rolig ud igen, og kun det der er fokus på, så bliver man lyset, man bliver kærligheden.

Indånd det gyldne lys, lugt til lyset, og smag på lyset. Det betyder man skifter væren tilstand inde i en selv.

Forestil jer I er raske, forestil jer I er sjæle, I er solengle, der udfører Herrens befalinger, i en ren krop, ren bevidsthed.

Vi forestiller os igennem det gyldne lys, der kan vi træde ind i himmerigets porte med, blive åbnet, vi kan træde ind i himmeriget igennem farven. Samtidig med tænker vi på Rigmor og hendes mand Egon, i en indre forening af kærlighed. Forestil jer, vi er alle sammen kærlighedsbebuder, vi er lyset, vi er kærligheden.

Jo mere stille I er inde i jer selv, og jo større fordybelsen er, i en indre væren tilstand af kærlighed, oplysthed, tilgivelse. Forestil jer, I har villigheden til og forandres, og være i vores ophøjede bevidsthed.

Nu skal vi have et par dejlige undervisningsdage i dag, I har muligheden for at komme på skolen, dem af jer der mangler undervisning, og dem af jer der er tilknyttet skolen selvfølgelig.

Jeg vil gerne sige god morgen til jer alle sammen, og ønske jer en dejlig, dejlig sommerdag, og tak fordi I lyttede med.

Og mit navn det var Peter L. Simonsen, det var, eller det er Peter L. Simonsen. Tak fordi I lyttede med og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk