

Nr. 685 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 30. juli 2020

Nøgleord: Opstandelsesenergien er fusionsenergien, man begynder at fusionere med sin højere bevidsthed.

Godmorgen. Godmorgen i dag er det jo torsdag den 30. juli 2020.

Vi skal have morgenmeditation nummer 685. Okay.

Se nu når vi arbejder med udvikling, sjælelige/åndelige udvikling, tænkte jeg på, om vi skulle prøve at vende det en lille smule om det hele og sige, at når personlighederne er de stærkeste, så låser de sjælen fast. Det vil sige, sjælen er kommet i et begrænsningselement, den er kommet ind i et fængsel at være. Det er mærkeligt at tænke på, at sådan er det ind imellem for mange mennesker. Det er jo spændende sådan efterhånden, at når man slipper grebet om personligheden, når den ikke lader personligheden bestemme så meget, så kommer der en frigørelsesenergi, en fusionsenergi. Det vil sige, så begynder sjælens energi at dominere personligheden. Men idet det begynder at ske, så kommer der en stor konflikt, en konflikt inde i en selv. Det betyder også, at selve stoffets energi har været for meget fyldt op med personlighedsenergi. I personlighedsenergien der ligger der angst og frygt. Det vil sige, jo mere man har været i sin personlighedsenergi, jo mere angst og frygt er der til stede, det er blevet en gammel grundfølelse, en grundbevidsthed. Men når man så er ved at udvikle sig og går igennem de forskellige faser, undskyld, igennem de forskellige faser, så ser man de forskellige faser i legemeerne, hvordan opstandelsesenergien virker. Opstandelsesenergien er fusionsenergien, man begynder at fusionere med sin højere bevidsthed.

Nu havde vi en rigtig god E.V. F. i aftes, vi får en torsdags E.V.F. i aften. Jo flere medlemmer af gruppen der er til stede, jo stærkere er undervisningen.

Jeg er lige ved at arbejde en lille smule med tankekontrol, tankestyring, tankeretning. Det var vi ved at arbejde med i går og at udvikle mentallegemet, men der skal mange processer til for at udvikle det. Jeg synes, folk der arbejder godt med det. Hvis nu man tænker på sådan en skole som denne her, det er også en ashram, hvor vi kan sige, at der ligger mesterlig undervisning tilstede på skolen. Mesterlig undervisning betyder også, at vores egen sjæl er mesteren, hvis man tager muligheden for at få åndelige energioverførsler til at fremelske en ny bevidsthed med. Man har mulighed for at fusionere hele tiden med sjælsbevidstheden og løsne grebet om personlighedens interesser. Det er vældig spændende, at det er sådan, ja.

Så der er en del forskellige niveauer, vi kan arbejde på i dag. Vi kan arbejde med lys og kærlighed og tilgivelse. Lys, kærlighed og tilgivelse. Man kan også se nogle gange, at det er fejlagtige spørgsmål man stiller, ud fra at man har faktisk større viden, end det man giver udtryk for. Okay.

Se dem af jer der var på skole i går prøv nu at arbejde videre med jeres opgave, prøv at holde det inde i jeres bevidsthed. Da I begynder at afgive informationer på en dynamisk måde i går, den bevidsthed I har fået der, prøv ligesom at lade det være grundfundamentet i jer selv. Lad den indre opgave være til stede i jeres bevidsthed samtidig med at I tænker på, at den tjeneste I skal arbejde med, tjeneste for menneskeheden, det er at udvikle jeres sjælelige abstraktionstænkning ind mod den intuitive bevidsthed. Det er det, vi arbejder på lige nu, abstraktionstænkning. Omdannelse af de sårede følelser til buddisk bevidsthed, til intuitiv bevidsthed. Vær så tilstede i gruppen så kan forvandlingen ske, og så kommer der en større gruppefusion. Der er brug for hver enkelt af jer i de individuelle opgaver, I får til en større gruppeforståelse. Jeg arbejder med jeres sjæle og får

jeres sjæl til at komme til udtryk, til nedbrydelse af personlighederne, til omdannelse til kærlighed, visdom, lyksalighed.

Skal vi meditere på kærlighed, visdom og lyksalighed? Lad os gøre det. Vi skal meditere på kærlighed, visdom og lyksalighed. Det er noget, alle mennesker kan tage del i.

Kærligheden hænger sammen med nærværelsens engel. Nærværelsens engel er sjælen, og sjælen er mesteren i jeres univers. Det betyder så igen, at gruppesjælene, gruppemestrene ligger under en højere mester igen. Tingene bliver først virkelig, når man fjerner al tvivl.

Vi mediterer i dag på kærlighed, visdom og lyksalighed. Vi mediterer i dag på kærlighed, visdom og lyksalighed, og dem af jer der var her i går, I har selve skaberprocessen til at fungere inde bagved i den opgave, I fik i går. Det vil sige, jeg arbejder på mange niveauer på en gang, men det kan lade sig gøre. Mediter på kærlighed, visdom og lyksalighed.

Og mens I arbejder med det, så overfører jeg kærlighed, visdom og lyksalighed, bevidsthed fra de tre verdener i en samlet fusion. Bevidsthed i at få fat i det her i en værenstilstand, den videregiver I lige til verden. Kærlighed, visdom og lyksalighed. Lige nu kan det måske kun være ord, men efterhånden så bliver det til en værenstilstand inde i jer, I kommer til at blive det, I siger.

Jeg siger godmorgen til jer allesammen, tak fordi I lyttede med. Og det var så vores morgenmeditation nummer 685. Ja lige nøjagtig. Godmorgen til jer, hav en fantastisk god dag og tak.

Og mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk