

## Nr. 682 Morgenmeditation.

### Mandag den 27. juli 2020. Nøgleord: Glæde, kærlighed og tillid.

Godmorgen i dag er det jo mandag den 27. juli 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 682.

Når man kigger ud, er det en dejlig morgenstund, solen er stået op, der er lidt fugt udenfor på græsset, det er dejligt grønt det hele, det er meget mere lyst end i går. Så må vi jo se lidt lyst på det, have nogle lyse tanker bygget ind.

Jeg tænkte på de sidste dage her, jeg har prøvet at bede jer om at sende oplysninger, erkendelser og andre indsigter til mig, hvordan og hvorledes det påvirker jer. Påvirker det jeres personlighed, er det dejligt, nu kan vi gå ind i vores ophøjede bevidsthed, er det meget nemmere, hvordan opfatter man tingene i det hele taget. Det var dejligt at få en tilbagemelding på det og se, hvad der rent faktisk sker inde i jeres bevidsthed.

Men i dag skal vi meditere lidt på glæde, kærlighed og tillid, det skal vi have med igen, til den proces man er inde i. Mange gange kommer utålmodigheden ind og bestemmer, men glæde, kærlighed og tillid, det skal vi arbejde med i dag, lad os prøve at meditere på det allerførst.

**Glæde, kærlighed og tillid er også nøgleordene.** Glæde, lad os bygge på det. Glæde, kærlighed og tillid.

Det er dejligt med sådan en egypter, der har taget de højere indvielser (billedet bag ved Peter), så sidder vi jo her og arbejder med at få styr på personligheden.

Vi arbejder i dag med glæde, kærlighed og tillid og lægger opmærksomheden ind på hjertechakraet og forbinder os med den energi og den værenstilstand, der ligger i vores hjerteenergi, en ophøjet væren. Det man gør er, at man foretager et bevidsthedsskift, det kan man først gøre efterhånden, med en træning der bliver indbygget. Det er et skift, der sker med det samme, man ønsker at gøre det.

Når vi mediterer på glæde, kærlighed og tillid i vores ophøjede bevidsthed, så sker der igen et andet skift inde i os.

Så forestiller vi os at gennem kærlighed, tillid og glæde, at det er en vej for os, der fører til bjergets top. Hvis vi lægger en bevidsthed ind på det, kommer der en opstandelse til bjergets top.

Vi prøver at forestille os, at vi alle sammen befinder os på bjergets top, det åndelige bjergs top, herfra kan man skue ud over verdenerne, de tre lavere verdener i menneskehedens bevidsthed, det fysiske livs verden, igennem følelseslivets verden og det lavere mentallegemes verden. I står på bjergets top, I er bevidst om det indre lys inde i vores hovedcenter. Vi er en del af det lys, som skal oplyse os. Det skal oplyse og frigøre os fra alle lavere bindinger i vores personlighed. Personligheden lægger en spærring ind, som siger, man skal udføre en opgave, og den udsætter man. Men hvis nu det er det sjælelige åndelige menneske, der har sådan en opgave, så er der jo meget glæde i at udføre sådan en opgave, man vil faktisk udføre det med det samme uden at protestere.

Jeg tænker lidt på Buddha, Kristus, Jesus og mange andre. Vi forestiller os det lys, de udsender, vi ser dem som oplyste mennesker. Det vil sige, deres indre stråleglans ligger også ude i deres aurafelt, rundt om hovedet ser man et stort lyselement, man kan se, de har gået vejen, den oplyste vej, og de står på bjergets top og lyser og giver menneskehedens nyt håb.

Jeg arbejder med fornyelsesenergien, den indre fornyelse.

Vi mediterer i dag på kærlighed, tillid og glæde. Prøv at lægge villigheden ind til forandringen, så man kan leve i sin ophøjede bevidsthed. Det er personlighedsbevidstheden, der bestemmer begrænsningerne, og det er

kærligheden, der opløser det, fornyer alting og giver en ny retning. Det er kærligheden, man udfører tingene igennem.

Tænk på sådan en lille opgave som at sende erkendelserne til mig og tænk på at jeg kan løfte jeres bevidsthed igennem jeres proces. Hvor svært kan det være, tænk på vi løfter i en samlet flok.

Her til sidst i vores morgenmeditation giver vi en fjernhealing til kloden.

Noget af det I har fået indsigt i her i morgenmeditationen, det videregiver vi med oprigtighed, kærlighed og tillid.

Godmorgen til jer allesammen jeg ønsker jer en fredfyldt dag i oplysthed, kærlighed og tillid.

Tak fordi I lyttede med. Mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)