

Nr. 680 Godmorgen til alle:

Morgenmeditation lørdag den 25. juli 2020

Nøgleord: Mesteren i hjertet, sjælen.

Godmorgen i dag er det lørdag den 25. juli 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 680.

De sidste par morgener har vi arbejdet både med kontakt med mestrene, og vi har haft forskellige opbygningsprocesser i går, både opbygning og iagttagelse af hindringer som vi skulle prøve at skrive ned og sende til mig, for at se hvordan I bygger på det.

Se nu når vi snakker om mestrene snakker om Hierarkiets Mestre, hvor vi har arbejdet på at se, hvilken mester man var tiltrukket af, og se på mesterens arbejdssevne, kvaliteter og alle de ting.

I dag skal vi også arbejde med en mester, det er os selv som en mester. Vi ved jo, sjælen er mesteren inde i vores bevidsthed. Vi ved, den mester prøver at rydde op i vores personlighed. Men Mesteren prøver jo hele tiden på at gøre os totalt oplyste. Det er jo godt at sige, at når man har fået indsigt i, hvad der hindrer en i at komme videre, så er det en erkendelsesvidenskab, og her i den Ariske race der arbejder vi med erkendelsesvidenskab for at få nye indsigter, og for samtidig at fjerne de ting der begrænser en. Det betyder jo ikke, vi skal til at skælde ud, på de mennesker som viser lige nøjagtig de eksempler på, hvad man udtrykker sig i, hvad man er bange for. Det betyder, at sjælen trækker os faktisk derhen til for at sige, ”her er lige en ting vi skal have fjernet, vi skal have omdannet,” måske hårdhed, vrede eller andre ting og afvisninger, afvisninger for afvisningens skyld. Mange tænker tanker i begrænsningstanker, og det fastholder en.

De tanker der ligger i personligheden, de gør jo det, at de hænger sammen med sygdommene. Så rydder vi nu tingene af vejen og omdanner i personligheden, så fjerner man jo også årsagen til sygdommene. Er det ikke dejligt at tænke sådan, at man fjerner selv sygdommene ved at lade den indre hersker bestemme, vores sjæl, vores egen mester. Når mesteren inde i os, med sjælen, den der inspirerer os, den kan først rigtig komme til udtryk, når vi begynder at kigge på erkendelserne, og det er de der erkendelser, jeg synes, I skulle skrive ned, jeg har bedt jer om det mange gange, send det til mig. Idet I sender det, så betyder det to ting, man er loyal overfor sin egen mester som er sin sjæl. Det vil sige den indre sjæl inde i hovedcentret, i hjertet, den ligger i det hele, den begynder at give os større kraftkilde, større livskraft til frigørelse fra begrænsningerne. Når I samtidig sender til mig, så giver jeg jer en forståelsesenergi, og accept af de ting der hindrer jer. Så åbner jeg for jeres sjælskræfter i den proces, når I sender det til mig. Når I sender det til mig, er det i virkeligheden jeres frigørelse, I arbejder på, så kan jeg i samarbejde med jeres sjæl, fordi vi arbejder på gruppesjælsbevidstheden lave frigørelse indefra, og så begynder man at kunne rydde op i alle begrænsningerne i sin personlighed, hvor man omdanner personligheden til det, der hedder Buddhisk bevidsthed.

Det jeg så kommer med i det her liv til jer, det er den åndelige bevidsthed, det er skaberkraften. Det betyder så, at når man tilfører åndelig energi til sjælsenergi, så kan sjælen udtrykke sig. Men senere hen i processen når personlighedens hindringer er fjernet, så bliver det kun til åndelig bevidsthed eller guddommelig bevidsthed, og der er der ingenting, der hindrer en i, at det giver større gennemstrømning, når bevidstheden er tilstede i det. Det er sådan en helt enkel måde at fortælle på, hvilken proces man er inde i. Men når vi mennesker vi siger, at jeg vil ikke vil notere de her ting, jeg vil ikke gøre det, så betyder det, at man siger til sig selv, man koder sig selv til at sige, ”jeg vil fastholde mit gamle mønster, fordi det har jeg det bedst med.” Istedet for at sige ”jeg noterer det ned og sender det, så laver jeg min frigørelse.”

Når man har skrevet det ned og erkendt det en del gange, så kan sjælen, den indre mester træde igennem jer, os, med fornyet energi, så får vi fornyet aspiration til at komme videre i vores liv. Det vil sige, man får ligesom en overjordisk energi sat til rådighed, og det her kan personligheden ikke forstå. Man kan høre, hvad jeg siger, man

kan bare ikke forstå betydningen af det, også selv om det jeg siger, det lyder helt enkelt. Og så er der alligevel en del, der godt kan forstå det, men så kommer mønstrene derinde, der forhindrer en i at gøre det. ”Jeg vil godt gøre det, jeg vil ikke alligevel.” Så kommer dualitetsopfattelsen, personligheden vil en ting, og sjælen som er den indre mester kan ikke få indflydelse, fordi processen er, at man skal udvikle ny bevidsthed.

Men når de der glimt kommer, som jeg ønsker, I skal se, glimtene fra sjælsbevidsthedens synsvinkel hvordan det ser ud der, det er måske det, der mangler nogle gange, at man kan se selve sjælsbevidsthedens udstrålingsform. Når man snakker udstrålingsform, så snakker man jo både om energi, lys og kraft, kærlighed, det har vi mediteret på længe. Skal vi så ikke sige nu her, lad os så komme i gang med at lave den der dybere gruppeforståelse og gruppeenergi, prøve at se de ting der hindrer os i at se. Nu vil vi til at være sjælsstyrede personligheder, hvor personligheden bliver fjernet efterhånden, hvor det kun er det sjælelige, der bestemmer og senere hen kun det åndelige. Vi har store muligheder lige nu.

Se når man skriver ting ned på papiret og sender det, så betyder det, at man skaber en Antakaranaen, den højere gennemstrømning af bevidsthed kan strømme ind i vores fysiske hjernebevidsthed, oplyse os, give os fornyet energi til at forvandle det. Samtidig skal man fokusere på sin livsopgave, sine sjælelige opgaver og se hvilke relationer man fungerer i der.

Skolen er en indre Ashram. I skolen er det der, man udvikler ny bevidsthed, og vi står for at udvikle jer til ledere i den næste rodrace. Så derfor er det en nødvendighed at gennemgå processerne nu, ikke i morgen eller i overmorgen, det skal vi selvfølgelig alle dagene, men lad os gå i gang nu, og så kan vi så se allerede nu, ” ja, det kunne jeg godt tænke mig.” ”Nej, det skal Peter ikke bestemme.” Men det er jo ikke mig, der bestemmer, det er jeres egen sjæl, mesteren inde i jer som får tingene til at blive synlige. Jeg samarbejder med sjælen, jeres sjæle, og det vil sige, det bliver trukket op til overfladen igennem mig for at vise jer, hvad der er ufuldendt. Så jeg bliver spejlet på det, der skal forvandles.

I dag der mediterer vi på jeres sjæls visioner, det vil sige sjælens visioner, mesteren inde i jer selv prøver vi at meditere på, det vil sige, man mediterer ind mod solenglens bevidsthed, dybere inderlighed, ydmyghed, kærlighed. Når jeg snakker om de her ting, så kan jeg mærke energien inde i mit hjerte, som fyldes op med kærlighed og omsorg for jer alle. Vi har muligheden lige nu og lige her, lad os gribe den, lad os meditere på sjælens visioner, mesteren inde i os selv.

Igennem morgenmeditationerne kan man komme igennem en del af frigørelsen fra personlighedens spændinger. Det sker ved, at man laver morgenmeditationerne, det sker ved, at man er på skolen her ind imellem og får fornyet energi bygget ind igennem energi overførsler, meditation og undervisning.

Det er et vanskeligt job, jeg har påtaget mig, men jeg har arbejdet med at hæve klodens bevidsthed, men det er derfor, I som sjæle, som gruppeforståelse, også fra tidligere inkarnationer er sammen med mig her i dette liv i dag. Vi har arbejdet målrettet med det i mange inkarnationer.

Samtidig med at I mediterer på sjælens visioner, mesteren inde i jer selv, mesteren er sjælen, så overfører jeg energi til jer samtidig.

Godmorgen til jer allesammen, og tak fordi I arbejder på og mediterer på jeres egen mester. Jeg minder jer om, at der onsdag og torsdag i næste uge er EVF begge dage, så I lige kan huske det her i ferien. Ferie for nogen, arbejde for andre. Godmorgen til jer og tak fordi I lyttede med. **Nøgleordet er mesteren i hjertet, sjælen.** Godmorgen, jeg ønsker jer en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk