

Nr. 678 Godmorgen til alle:

Morgenmeditation torsdag den 23. juli 2020

Nøgleord: Mestrene er hengivne over for den guddommelige plan.

Godmorgen og velopstået? I dag er det den 23. juli 2020, vi skal have morgenmeditation nr. 678.

Mit øje er lidt hævet i dag. Jeg blev angrebet af bier eller hvepse i går. Jeg fik 5 stik omkring øjet, jeg var heldig, det ikke var inde i øjet. Det var træls med de små insekter, hvor meget skade de kan lave. Men det kan også få os til at blive lidt vågne lige pludselig, de var kommet ind under mine briller, de kunne ikke komme ud igen, det var bare med at komme af med de briller.

Apropos briller det betyder, at det vi skal arbejde med i dag, er skelneevne. Vi skal til at skelne noget mere, om vi tænker gennem personligheden, eller vi tænker igennem sjælsbevidstheden. Da jeg ligesom fik øje på det i går, så kunne jeg jo godt se, at der var mange ting, vi skulle lære lige her.

Lære tænkte jeg så. Så kom jeg til at tænke på, at dengang jeg selv var i mesterlære som murer, som bygmester helt tilbage i 1964, det er mange dage siden. Sikke en lærdom man har været igennem i mange år, og masser af lærdommen er blevet til visdom.

Så kom jeg til at tænke på mestrene, Tibetaneren Djwhal Kuhl, Mester Morian, Kuthumi, mange af de Mestre som har taget 5. indvielse måske for over 100 år siden eller mere, tænk på at de er stadigvæk aktive for os i dag i Hierarkiets rækker ikke i fysiske legemer. Det er utroligt, at den udvikling der er, at man stadigvæk lever videre i det gamle legeme, det legeme man tog mesterindvielse i. Det bliver spændende for os at se om den her krop her, kan vi nå at tage 5. indvielse, hvor vi har styr på mange ting, hvor vi er blevet til ånd, hvor kun vores guddommelige bevidsthed er til stede, det er lidt spændende at tænke på, at man ikke skal sloges med en personlighed mere, hvor man ingen personlighed har, og man er blevet til et åndeligt menneske, også hvor sjælen er ophørt. Det er lidt utroligt at tænke på, at man har mulighed for at komme derhen i det liv her, hvis vi virkelig vil gøre noget ved det.

Der er mange processer, vi skal gå igennem. I dag kunne det være hensigtsmæssigt at meditere på en af mestrene, hvor man ligesom finder ud af, hvilken man vil meditere på. Man kan også tage Mester Jesus Kristus, Tibetaneren Djwhal Kuhl, Kuthumi. Der er mange mestre, vi kan meditere på og sige, mestrene er hengivne over for den guddommelige plan, som de gerne vil realisere for at hæve menneskehedens bevidsthed, klodens bevidsthed, udviklingssystemer, der er mange ting der skal udvikles.

Jeg kommer til at tænke på, jeg har læst mig til på et tidspunkt i Alice A. Baileys forfatterskab, det blev praktiseret gennem telepati, det der hedder esoterisk undervisning. Prøv at tænke på at den undervisning der blev givet så langt tilbage i tiden, den er højaktuel stadigvæk. Det er mærkeligt at tænke på, at stoffet ikke er forældet, når det er så gammelt, men det er fordi, det er mesterundervisning, der ligger i bøgerne, så det fornyer os stadigvæk, uanset hvilket niveau vi er på, fordi der er altid inspiration i det. Det er utroligt at tænke på, at det hænger sammen med vores indre fornyelse, vores indre skaberkraft uanset om det er snart 100 år gammelt.

Vi har også mange ting, der er lagt frem i tiden. Jeg kan huske for mange år siden, der gik jeg nede ved træerne hernede, der hvor jeg havde et vingummitræ her nede i haven, der fandt vi et sted dernede, når man stod der, så blev man opladet med energi. Jeg ved ikke, om I kan huske det, det sted er der stadigvæk til opladning af vores bevidsthed. Nogen gange er tingene skabt hundredvis af år, førend de kommer til udtryk.

Det er spændende at tænke på, at de her morgenmeditationer, når de virkelig kommer til at fænge og hæve menneskeheden bevidsthed. Det kommer de til på et tidspunkt, og det kommer de selvfølgelig til gennem jer, når I skriver noget ned om det og videregiver det og sender det retur til mig, det er i cirkulation. Det vil sige, udvidelse af jeres bevidsthed bliver til en vedvarende strøm af indre informationer og indre energiopfattelse.

Så prøv i dag at tage en af mestrene I kender eller en nulevende mester, prøv at finde en. Mediter på sådan en mester og sådan en mesters arbejde. Prøv at se om I kan få en dybere indsigt i, hvordan der arbejdes på mesterniveauet, på mesterregi.

Samtidig med I arbejder med det, vil jeg overføre åndelig energi til jer. Energi, livsglæde og forståelse. Tænk på når vi kommer derhen til, hvor vi begynder at stråle af den indre visdomslære, og grundtonen er kærlighed. Det er der, man åbner dørene både i det indre liv og det ydre liv. Vi mediterer på en af mestrene og vedkommendes arbejde. Medens vi gør det, så lægger vi energi på hjertechakraet. Prøv at være bevidst om jeres kærlighedsnatur.

Vi mediterer i dag på en af mestrene, på deres kærlighedsnatur og deres virkeområde som mester. En Mester er en, der ingen personlighed har, men alligevel kan anvende stoffet der var i personligheden tidligere, bruge det som tiltrækningsstof for at menneskeheden kan udvikle skelneevnen. Det er abstrakt det her, men det er meget virksomt. Forestil jer at vi kan opfatte det i vores abstraktionsbevidsthed, det vi modtager af viden og erkendelse omkring en mesters arbejde og mesterens udviklingsgrader. Forestil jer vi mediterer her som sjæle, prøv at opfatte en anden bevidsthed. Medens I arbejder her, så overfører jeg åndelig energi til jer.

Godmorgen til jer, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med. Prøv at bruge morgenenergien her til fjernhealing og til at starte dagen på i stedet for at gå i seng igen.

Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk