

Nr. 675 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 20. juli 2020

Nøgleord: Se i dag skal vi meditere på kærlig forståelse, samklang, sjæls oplysthed.

God morgen og velopstået. I dag er det jo mandag den 20. juli 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 675.

Jeg kommer til at tænke lidt på det, der hedder en kærlig forståelse, og det er så vigtigt at arbejde med det, at man arbejder i samklang med hinanden.

Jeg kom til at tænke på en gang for mange år siden, da jeg arbejdede som murer, det er ikke fordi, jeg arbejdede som murer ret meget af min tid, men da jeg var 39 år gammel, da arbejdede jeg 39 til 40 godt og vel som murer. Men det var lidt sjovt at se, når man ikke arbejder i det fag i tyve år, og så hopper man ind i murerfaget igen og ser, hvordan folk de arbejder.

Der var meget irritation, meget kritik. Jeg fik mange skældud af mine kollegaer, fordi hvad bildte jeg mig ind at komme og vil ind og mure, når jeg gik i mit arbejdstøj, ligesom jeg var tømrer. Du kan tro, der var meget, æh ligesom der, eller man kan sige, der var meget, der ikke var i orden i deres synsvinkel. Så sagde jeg, ”jamen det kan være at om et stykke tid, at så kan det være, jeg har nogle gode ting, jeg kan byde ind med. I har været murer i mange år, men jeg har arbejdet med nogle andre ting,” sagde jeg så, ”det kan være, vi kan bygge det ind i en samklang, så vi kan få en bedre forståelse af alting, og vi bedre kan hjælpe hinanden.” Nå men det lød det så ikke til, at man kunne. Så siger jeg, ”jamen vi er jo herovre for at tjene penge allesammen, og vi har brug for dem.” Nå men så øh, så kom vi jo til at lave planer på den her arbejdsplads. Det var en kæmpe arbejdsplads i hvert fald i datidens ting, man var ved at bygge en skole, der gik da i hvert fald en 35 mennesker som arbejdede på arbejdspladsen med alle mulige fagområder. Så kan jeg huske at, at de forskellige håndværkere indenfor murerne og arbejdsfolk, de bekrigede hinanden hele tiden, kritisk, irriteret, virkelig negative overfor hinanden. De stjal fra hinanden, det vil sige, de ville have de bedste opgaver hvert hold, og det kom jo aldrig til at skride rigtig, fordi de byggede barrierer op og lavede stagnation hele tiden. Så var der på et tidspunkt, så kom jeg med ind i noget planlægning, hvor jeg snakkede med ledelsen. Så begynder jeg at snakke om fusionsenheder, og snakke et lidt andet sprog som vi gør som murer. Så endte det jo sådan med, at det var mig, ledelsen blev smidt ud til, og så puttede jeg en masse af de positive egenskaber ind, i den proces vi skulle være i og snakkede ud fra de ting. Så jeg lavede noget, der var revolutionerende dengang, det var jo, jeg arbejdede med at bygge et fællesskab ind, hvor man siger, at det var lige meget, om man var faglært, eller man ikke var faglært, man skulle have sådan en gruppeforståelse og en gruppeindtægt. Man skulle have ligeløn. Ligeløn det var et forslag, de fleste var ikke positive, de stemte nej til det her. Nej, nej vi var jo faglærte os murere, vi skulle have meget mere end de andre. Jeg sagde, at vi skulle have det samme i løn og så bygge det om i procentregning. Så vi gik jo fra, dengang inden jeg kom ind med en timeløn på 75 kroner i timen, og så da vi fik sammenspil og fælles akkord på det hele, så kørte vi på et gennemsnit på 135 kroner i timen.

Så da vi kom ind med den rigtige ledelsesform, hvor det var kærlighed, kærlig forståelse overfor hinanden man samarbejdede, så kunne man høre på hele byggepladsen, hvor der havde været disharmoni i, hvordan de havde kørt med maskinerne, truck og det hele, at der var der kommet en samklang ind. Det kunne man høre på byggepladsen, at folk var begyndt at samarbejde om den byggeproces, man var inde i, det var fantastisk at høre.

Jeg kom lige tænke på det her til morgen, at når folk samarbejder, så lyder det fuldstændig anderledes det hele, og når vi mennesker vi prøver at samarbejde om og tænke på, vi er verdienstjenerer, hvor vi er her for at løfte menneskehedens bevidsthed, og så sige jamen tager vi nu det arbejde alvorlig, lægger vi nu den kærlige

forståelse ind, vi skal bruge til det? Så begynder vi at gøre det, så skrider det meget lettere det hele, meget, meget lettere og det er det, vi skal gøre, vi skal hjælpe hinanden, vi skal forstå hinanden. Det betyder også, at man begynder at lytte ind til sin sjæls bevidsthed. Man kan sige, man får en form for lydighed overfor sjælen, man ønsker at gøre det, der er sjælens hensigt, så giver det også en samklang og en bedre forståelse.

Se i dag skal vi meditere på kærlig forståelse, samklang, sjæls oplysthed, det passer meget godt med noget af det, vi lavede i går, men lad os prøve at lave det i dag også de her ting, meditere på kærlig forståelse, samklang, og det er dybest set et synteseskabende arbejde. Lad os arbejde med det, meditere på den kærlige forståelse, samklang, syntesearbejde, lad os meditere på det. Forestil vi har velvillighed indbygget i vores bevidsthed, og husk på vores grundtone er kærligheden, hvordan det så ser ud det hele, når grundtonen er kærlighed. Mediter på kærlig forståelse, lydighed overfor sjælen og dybest set Syntesens Avatar. Vi skal have samklang til at fungere, samklngen er kærlighed, kærligheden til hinanden. Det giver på sigt fusionsenergi, og mens I arbejder med det, så overfører jeg energi til jer.

Forestil jer nu, I sidder nede i stalden til en Darshan, og I har bygget på de her ting et stykke tid i meditation. I kommer op og sidder foran mig. I har grundtonen af kærlighed, meditationen fungerer inde i hovedet samtidig med I sidder og laver fjernhealing til menneskeheden. I den væren proces, der modtager I åndelig energioverførsel fra mig af, og det vil skabe en større syntese inde i jeres bevidsthed. Der er mange ting, der vil koordineres derinde, fordi I er omgående oppe på sjælsplanet og videre herfra, I arbejder med jeres skabende intelligens og den kærlige forståelse.

Jeg vil lige give en ekstra information, der hedder, dengang jeg gik fra lederskabet i murerfaget, da gik alle tilbage til de gamle mønstre, men nu er vi kommet hertil, at det er vores sjæle, der begynder at bestemme. Så går vi ikke tilbage til mønstret, det gamle mønster igen, så bliver vi ved med at være i det nye, det gode sted.

Godmorgen til jer allesammen, jeg vil ønske jer en fredfyldt dag, med masser af kærlighed, tillid og forståelse. Så vil jeg gerne sige tak, fordi I lyttede med, og så ønsker jeg som sagt en god dag. Godmorgen, godmorgen til jer, og på gensyn i morgen tidlig igen. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk