

Nr. 673 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 18. juli 2020

Nøgleord: **Guddommelig kærlighed er i hver eneste sjæl.**

God morgen, morgen. I dag er det lørdag den 18. juli 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 673.

I dag skal det kun handle om noget så enkelt som kærlighed. Kærligheden det er det, vi har dybt inde i vores hjerter. Se når vi arbejder med kærlighed, så arbejder vi med at give kærlighed også til os selv. Det vil sige, når vi giver kærlighed til os selv, så begynder vi at fjerne kritiske tanker, og personligheden får ikke styring længere. Kærlighed til en selv det er en forvandling af personlighedens egenskaber og begrænsninger, så vi giver kærlighed til os selv. Vi forestiller os, at sjælen er kærligheden, og at kærlighedskraften i sjælen den strømmer ud fra os. Noget af det vi skal arbejde meget på, det er at arbejde med kærlighed, til den gruppe man tilhører, gruppekærligheden, til gruppeforståelsen. Det vil sige, når vi går på skolen her for eksempel, prøv at forestil jer den gruppekærlighed der er tilstede over for sine medkursister. Det betyder, når man er her og hjælper dem, forstår dem, giver dem kærlighed, så vokser gruppens energi, så vokser gruppeforståelsen. Så Helle her i dag der snakker vi om kærlighed, kærlighed til sin personlighed, det er en om transformering af personlighedens ønsker, kærligheden til sine medmennesker, kærlighed til gruppens energi, gruppekærligheden. Når vi arbejder med gruppekærlighed her på skolen, så arbejder man målrettet på at få gruppens energi til at vokse. Det betyder, personlighedens interesser til noget andet det flytter man, man flytter det derhen, så at gruppens energi kan vokse igennem vores medaktivitet, kærlighed til gruppen, kærlighed til personligheden, så den kan få lov at frigøre sig for sine begrænsninger. Vi prøver også at give kærlighed til vores nomadiske bevidsthed, kærligheden til nomaden. Begynd at sige, ”jamen okay jeg giver kærlighed til min personlighed.”

Lad os lige meditere på hvordan det så vil se ud, kærligheden til personligheden. Forestil jer kærligheden er i vores hjerter. Forestille os hvis vores grundtone kan være kærlighed, grundtonen er kærlighed, det vil sige, det man altid er indvendig, er kærligheden.

Lad os nu prøve at meditere videre og sige, vi mediterer på, at vores grundtone er kærlighed. Det vil sige, sin udstråling er kærlighed og sine tanker om sine medmennesker er kærlighed, en kærlig forståelse. Kærligheden er tiltrækningsenergien, kærlighed og tillid. Prøv at forestille jer hvad der skal til, for at kærlighed til gruppens vækst får det til at gå foran al mulig andet. Det er derfor, vi skal have kærlighed, kærlighed til personligheden, fordi personligheden vil lave oprør her, og derigennem kommer der prøvelser.

Når vi mediterer på, at vores grundtone er kærlighed, så sker der en forandring inde i vores hjerter, inde i vores legemer, ydmygheden kommer tilstede. Hvad er det nu, den hedder, ”jeg er et med mine gruppebrødre, og alt hvad jeg har, det tilhører dem.” Det vil sige, den kærlighed vi har til vores medmennesker, til gruppeforståelsen, gruppekærligheden. Igennem gruppekærligheden kommer ansvarligheden også, ansvarlighed, men grundtonen er kærlighed.

Så kan vi også sige om lederskabet, det er her, vi oftest bliver misforstået, det er her, man siger til andre, ”jamen der må være noget andet bagved det her, det kan ikke være rigtig.” Men kærligheden er rigtig, det er kærligheden, der løfter.

Hvis nu vi begynder at give kærlighed til vores nomade, det vil sige vores åndelige viljesenergi. Det begynder vi at give kærlighed til også. Det vi får tilbage, det er åndelig kærlighed, som bliver til ny visdom. Okay, vi flytter lige lidt mere sådan åndelig kærlighed. Forestil jer hvis nu man står op hver morgen, fordi man gerne vil

have den der kærlighed, den der åndelige kærlighed, og grundtonen bliver kærlighed. Prøv at forestille jer hvordan livet så vil se ud. Når vi begynder at meditere på den åndelige kærlighed, begynder vi også at meditere på de kosmiske bevidstheder, det vil sige kærlighed udenfor vores solsystem.

Hvis nu I kigger sådan lidt på ovenfra og ser healerskolen ude fra rummet af. Prøv at forestille jer hvilken energi der er tilstede her, og hvilken stor ekspansion der er tilstede, ekspansionen ligger i kærlighedsbølgerne, som strømmer ud fra gruppekærligheden og gruppeforståelsen. Når man har fjernet al begrænsning, omdannet dem til kærlighed, så vil man se den indre udtryksform, der vil komme nye erkendelser ind, og nye bevidsthedsområder vi skal udvikle. Så vi forestiller os gruppekærligheden, gruppefusionen er til stede her, fusion ind mod Guds kærlighed. Guddommelig kærlighed ligger i hver eneste sjæl, både alle dem der er i inkarnation, og dem der er i dis inkarnation. Man kan blive et med det hele, når grundtonen er kærlighed.

Jeg vil så lige anvende mit kraftord her, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Det der er så enkelt, det er, når vi mediterer gennem gruppebevidstheden, den nomadiske kærlighed, så begynder vi at bevæge os udenfor vores solsystem, så må vi have bevidstheden udvidet her. Så kan man begynde at se den guddommelige kærlighed udenfor vores system som en enhedsforståelse og som en erkendelse, så grundtonen er kærlighed. Så får man det fantastisk godt indvendig, og det er ligesom alle verdens rigdomme strømmer ind til en. Kærligheden er forløseren og fornyeren.

Hele den her morgenmeditation er en stor meditation. I kan tage mange forskellige dele ud af den og arbejde meget dybere med det, hvis I ønsker det.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en god dag, og tak fordi I lyttede med.

Mit navn det er så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk