

## **Nr. 672 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag den 17. juli 2020

**Nøgleord: Jeg har tænkt på, at vi i dag skulle meditere på Shambala, Sanat Kumaras ashram.**

Godmorgen er vi friske i dag, det er en smuk dag, solen skinner igen, hvad har vi gjort, siden vi skal have det så godt. I dag er det fredag den 17. juli 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 672. I dag har vi en dag igen med dårlig signaldækning, men jeg håber, det fungerer. Jeg fandt ud af, det var lige meget, hvor jeg skulle sidde, så jeg valgte at sidde hernede i stalden.

Jeg har tænkt på, at vi i dag skulle meditere på Shambala, Sanat Kumaras ashram. Det er jo dejligt at vide, at når man mediterer på noget, der er betydelig højere i bevidsthedssvingninger, end det vi har, så vil der altid falde nogle frugter af til os igen. Så vi starter allerførst med at meditere på Shambala, hvor Guds vilje er kendt. Sanat Kumaras ashram, viljespektet, skaberkraften.

Så mediterer vi på den guddommelige kærlighed bagefter, den guddommelige kærlighed.

Så forestiller vi os, at den guddommelige kærlighed ligger i vores hjerter. Vores hjerter er forbundet med det guddommelige, kærligheden i vores hjerter. Læg en lille smule fokus på hjertet og kærligheden i vores hjerter.

Så mediterer vi på, at vi er ved at udvide vores bevidsthed. Det behøver vi ikke meditere på, men at vi er ved at lave bevidsthedsudvikling.

Når der kommer meget lys og kærlighed ind, så kommer der også mange skyggesider frem, mange ting i vores personlighed der er ufuldendte. De bliver synlige, når vi bringer meget lys og kærlighed ind, og så bliver vores sårbarhed forstærket, men sårbarheden er også en indfølelse ind mod den højere bevidsthed. Så er det godt at tænke på, at vi er små celler i en større bevidsthed, hvor vi er under forvandling. Det skal vi prøve at give accept til, at vi er i forvandling. Vi er i en forvandringsproces, og det er kærligheden, der begynder at være den styrende del.

Jeg har i lang tid, da jeg startede med at holde foredrag mediteret på Shambalaenergien, og det var den, jeg gav energioverførsler igennem. Jeg kan huske på en messe engang i Herning, hvor Michael fik sådan en energioverførsel, det hjalp utroligt på ham med at udvikle hans bevidsthed og hans kærlighedsniveau, han begyndte at komme til udtryk, det var rigtig smukt at se.

Så forestiller vi os, at vi sender kærlighed ud til verden, ubetinget kærlighed, den altfavnende kærlighed.

Nu går vi jo ind i ferietiden for mange mennesker. Vi er der i forvejen, det er altid en dejlig tid, men også en tid hvor der skal bruges meget mere kærlighed end ellers. I skal huske, at kærligheden er fornyeren, den fornyer alting.

Jeg tror, vi sender fjernhealing til Rita her i dag fra morgenen og til Rigmor, og til mange andre mennesker der er i en forvandringsproces. Lad nu lys og kærlighed løfte vores bevidsthed, lad kærligheden sejre. Medens I arbejder med det, vil jeg overføre energi til jer, lys, kærlighed og tillid.

Jeg kom lige til at tænke på "En rose så jeg skyde op af den frosne jord." Det er den proces, vi er ved at lave i vores udvikling.

Godmorgen til jer allesammen, tak fordi I lyttede med. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)