

Nr. 663 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 8. juli 2020

Nøgleord: Vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation, fordi vi har en mission.

Godmorgen og vel opstået, en ny frisk dag vi skal have. Det bliver en dejlig dag igen. Der hvor jeg sidder, er der nogle tunge mørke skyer, men vi ved jo, solen skinner inde bagved. Sådant er der ligesom med os, vi har også masser af sol inde bagved følelseslivet, det hedder sjælslivet. Så vi kigger på de sider, vi skal forvandle. Det er lidt dejligt at tænke på, at vi har muligheden for at forvandle, hvad der skal være i vores liv. Prøv at se på nogle evner vi har, vi har mulighed for at se på det, føle det, ændre det. Det er da dejligt at tænke på, det er, hvis vi skal arbejde med sindsro healing, det kunne være lidt spændende. Sindsro healing det kunne være rigtig godt, så skal vi have vores tanker, sind i balance, så den er fundamentet i sjælsbevidstheden i vores skaberkraft. Jeg kom til at spekulere lidt på i dag, at når vi får balance i følelseslivet, og det ikke styrer mere, hvor det er sjælen, der tager mere og mere herredømme over, så opnår vi faktisk det, der hedder buddisk bevidsthed eller abstraktionsbevidsthed. Prøv at tænke på hvor godt vi er kørende så. Sjælsbevidsthed, abstraktionsbevidsthed og åndelig bevidsthed det er da noget, vi ønsker at fremhæve, det er da noget, der er fantastisk godt, og vi så har masser af kærlighed til at udføre og snakke om forvandlingsprocessen, man har været inde i, det giver altid stof til eftertanke.

Så mange mennesker lever i kundskabens hal, hvor det er de materielle værdier, der er tilstede. Eller man er i uvidenhedens hal, så kommer man ind i kundskabens hal, hvor der er mere styring på det hele og senere ind i visdommens hal, hvor det er sjælen, det åndelige liv der bestemmer. Hvor bestemmer skal forstås på den måde, at det er en indre væres tilstand af livsglæde, der er tilstede hele tiden, og man kan inspirere, og det fungerer godt, glæden er tilstede. Det er jo dejligt at se, at vi har mange muligheder hver eneste dag.

Hvad skal vi så meditere på i dag? Vi skal selvfølgelig meditere på, at vi har et godt liv, om vi kan leve i indre harmoni, fred og ro, det er jo dejligt at tænke på. Harmoni, fred og ro, indre ligevægtighed, det vil sige, at vores følelsesliv ikke kommer til at blande sig i vores lavere følelser i den ophøjede bevidsthed. Vi kan meditere på, at vi er sjæle, og vores udtryksform er kærlighed. Lad os meditere på, at vi er sjæle, solengle det er det samme. Vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation, fordi vi har en mission. Missionen er jo omtransformeringen af det lavere selv indtil sjælsbevidstheden og indtil det højere selv. Det er nogle fine, fine arbejdsopgaver vi har hver eneste dag. Den her arbejdsplads tager årtier at arbejde med, det kan være den tager liv at løse, inden man er ovre på den anden side. Men det er rigtig godt, fordi vi kan godt, som Birthe siger ”vi kan godt, og vi vil gerne”. Så vil skal have bygget noget sindsro ind, og så skal vi have ligevægtigheden til at køre, det kommer jo automatisk.

Vi har mange ting, vi kan meditere på. Det er sådan, at når man snakker om det, dukker der nye muligheder op efter hinanden. Hvis man nu forestiller sig, man ser ligesom en retssal, hvor der står ”til retten er sat”, så ser man ligesom en ligevægtighedens vægt, hvor alt skal gå op i en højere enhed. Det er nok ikke ensbetydende, at det gør det i en retssag, men vi kan godt være ligevægtig inde i os selv. Så forestil jer at i dag skal vi arbejde som ligevægtighedens ånd.

Vi mediterer på, at vi er ligevægtighedens ånd, ja lad os gøre det, inden jeg finder på noget nyt. Ligevægtighedens ånd er den indre ro og livsglæden. Forestil jer at jo stærkere modstanden er i personligheden, jo mere kan I komme til udtryk igennem ligevægtighedens ånd, I kan skabe balance. Jo større modtryk I er, jo mere kan I evne og balancere. Så det er jo dejligt. Balancere og skabe ny fremtid. Forestil jer I kan skabe en ny fremtid for mange, og det er lige smukt. Mediter på at vi er ligevægtighedens ånd. synteseskabende ånd. Vi begynder at bringe balance i menneskeheden bevidsthed, eller bevidstheder. Ligevægtighedens ånd. Forestil jer, at jo større tryk der er på jer af begrænsningstanker, jo stærkere er I jo i ligevægtighedens ånd. I løser det

her, skaber nye relationer og nye muligheder. Prøv at hvile i bevidstheden om I er ligevægtighedens ånd, der kan vi løse nutidens og fremtidens problemer, skabe nye dimensioner. En ny verden der er fyldt om med kærlighed, tillid og forståelse.

Når I nu sidder og arbejder med det, sender jeg lys og kærlighed ud til jer og tillid. Vi videregiver kærlighed og lys til menneskeheden. Godmorgen til jer allesammen og forsat god dag.

Peter L. Simonsen og tak fordi i lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk