

## Nr. 661 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 6. juli 2020

**Nøgleord: Vi mediterer på ubegrænsede muligheder og livsglæde og kærlighed.**

Godmorgen. Godmorgen Lotte, Lotte godte. Det er jo så i dag mandag den 6. juli 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 661. Det går vildere og vildere, 661 der kan man bare se.

Se i dag der tror jeg, vi skal arbejde med noget så livsbekræftende som at have glæde i sit liv.

Jeg hører mange mennesker sige hele tiden, jeg vil gerne min åndelige udvikling, men jeg har ikke rigtig tid til det, jeg har så meget andet, jeg skal gøre først. Det kan være, jeg står i en flytning, jeg står måske og skal lave noget på andre mennesker, jeg skal lige ditten, jeg skal lige datten. Men hvornår glæder man sig selv? Glæden kommer jo indefra, glæden kommer i kontakten med sit indre liv.

Nu i går der arbejdede vi jo lidt med en lyserød energiboble, man kan lige så godt arbejde med en lyserød sky, bevæge sig på en lyserød sky. Vi har mange muligheder, de allerbedste muligheder dem har man, når man elsker sig selv, man elsker selvet i sig selv, og selv lader selvet vokse. Selvet er sjælen og sjælens kvaliteter, når man lader det vokse hele tiden, så kommer der indre fornyelse i velstand og ny forståelse.

Jeg kender også mange, der siger, jamen jeg har ikke rigtig råd til det der Peter, jeg har ingen penge, og jeg har ikke ditten og datten. Det kan hænge sammen med selvværdsfølelsen, at man aldrig tror, man skal have, man kan få det, man gerne vil have, så det kan ligge i sin egen opfattelse. Så går man ind i sig selv, jamen har jeg sådan nogle sider inde i mig selv, der giver på samme måde, så er det sådan en helt anden situation. Det der er vigtig, det er, at se i et spejl de ting der ikke fungerer ude omkring en, og så sige har jeg nu fået omsorg nok i de og de områder tidligere, tror jeg virkelig på det positive? Man skal huske den kodning, man giver sig selv fortæller om, hvordan dagen bliver. Det kan være, man skal kode det lidt om, og så sige ”jamen jeg har alt det, jeg skal have, og jeg bliver ved med og få glæde og positive ting omkring mig, så kan det være vældig spændende på den måde.”

Prøv at tænke på parforholdene, hvis man elsker det parforhold man er inde i, man har sig selv med eller prøver at få sig selv med. Det kan være, man ikke kan rumme sig selv, det kan være, man ikke kan rumme sine negative sider, man har, så vil det være en god ide at rydde op i det og begynde at omdanne det igen til positivitet. Der er mange muligheder. Vi ligger inde med mange muligheder hver eneste dag, vi bliver nødt til at tage mulighederne, eller vil vi begrænse os selv hele tiden?

Min arbejdsgiver kommer med en ny ide, så siger man nogen gange, jeg stritter imod den nye ide, fordi det er ikke godt for mig, i stedet for at sige, ”lad mig nu se hvad det kan bringe mig af positivitet.” Der kan godt være mange positive ting i det, man foretager sig. Mange gange siger vi, ”jamen vi skal spare os ud af det, så overvinder vi krisen.” Det er ikke sikkert, man gør det, det kan godt være, man skal investere i det positive og så få ny medvind på den måde, okay.

Hvad skal vi meditere på i dag? Vi skal selvfølgelig meditere på ubegrænsede muligheder. Når man følger sit sjælelige åndelige liv, så har man den indre vejledning på, så kører det. Sæt det i højprioritering, prioriter det først, og så få overskuddet bygget op den vej.

Jeg skal lige høre, den her udsendelse hopper jeg af hele tiden, eller hvad sker der, det er sådan lidt eksperimentering med, hvor jeg skal sidde henne i huset for at have den bedste dækning til jer. I kan altid lige give mig et praj om, hvad der sker, jeg prøver at indrette mig efter det bedste, jeg kan gøre for jer.

Vi mediterer i dag på, at vi har ubegrænsede muligheder, vi har ubegrænsede muligheder, glæde os over de forandringer, der kan ske i vores liv. Vi mediterer på ubegrænsede muligheder og livsglæde og kærlighed.

Se der er nogen gange, når vi skal gå fremad, så skal vi måske ind og trøste vores indre barn først, det indre sårede barn som har brug for tryghed, tryghed til at være det sted man er, tryghed og kærlighed. Se nogle mennesker de kører altid mellem to poler, enten er de på vej ind i et nyt forhold, ellers er man på vej ud af forholdet. Forestil jer i det forhold man er i, at man med glæde kan tage kærlighed og tillid ind, man kan få sit forhold til at vokse indefra, og sommetider så skal man rydde op i det gamle forhold, så de ikke binder længere, slippe bindinger til det gamle forhold, så være i nuet, leve lige her i nuet ind imod fremtiden, det giver masser af energi og stor forståelse. Det tager nogle gange år at ændre sin egen opfattelse, hvis man har levet et liv, der har været træls rigtig længe for at få det til at blive positiv, fordi sit mønster vil begrænse en. Mønstre begrænser, hvis det er negative mønstre vel og mærke. Læg glæde og kærlighed og tillid ind.

Vi kan tage yderligere en dimension på, der hedder, at Gud ser mig, i den proces vi er i gang med. Tænk på at hvis vi bygger tanker op til en forlængelse af det guddommeliges gøremål. Prøv at tænke på når I legemliggør Guds kærlighed, den altfavnende kærlighed til andre mennesker, menneskeheden, så oplader I jer selv samtidig, det er lidt spændende at tænke på. I det I giver, så får I. Jo mere vi giver igennem kærlighed, tillid og forståelse, jo mere får vi selv. Vi bliver et produkt af det, vi giver. Når man giver med glæde, kærlighed og forståelse, så får vi ubegrænsede muligheder. Forestil jer hele tiden at tænke på hvad vil min sjæl have mig til? Hvis I ser mange modstande omkring jer, så er der noget, I skal have bygget om på i jer selv, det kan være sin egen modstand på at udtrykke sine sjælskvaliteter.

Jeg var på besøg forleden, jeg havde sådan en pludselig indskydelse til at sige, vi er de bedste, så er det spændende at se, hvordan folk reagerer på det, eller måske sige det om man tror på, man er de bedste, eller man bygger en, har bygget en tro ind på at man aldrig kan få det bedste af det bedste, det er så lige den ting, man kan gøre for at se på sig selv. Vil man tro på, man kan give det bedste fra sig og modtage det bedste.

Vi mediterer på ubegrænsede muligheder igennem kærlighed, tillid og forståelse, Gud ser mig, og vi er alle klar over, vi er Guds børn. Det er dejligt at være beskyttet af vores far i himlen, det er en dejlig ting at tænke sådan, at vi har mulighederne. Prøv nu at gå ud i naturen og plukke nogle blomster til jer selv, sig den her blomst, den har du virkelig fortjent i dag, den skal du glæde dig over at se på, eller hvis der er en, der kommer med en blomst til dig, prøv at tænke på, hvor smukt det er at modtage en blomst fra et andet menneske.

Jeg ønsker jer allesammen en kærlig hilsen i dag til jer selv og til andre. Læg nu glæde ind til alt det I foretager jer. Så jeg vil sige tak for i dag, og så vil jeg glæde mig til at se jer i morgen igen.

Og det var mit navn, det var Peter Simonsen, fra healerskolen i Sønderjylland. Jeg siger tak, fordi I lyttede med. Have en velsignet god dag. Dejligt regnvejr. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)