

Nr. 660 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 5. juli 2020

Nøgleord: Vi bliver i kontakt med universets energi, Herrens energi i universet.

Godmorgen. Det er i dag den 5. juli 2020. En dejlig dag i dag ser det ud til, det bliver strålende vejr masser af regnvejr, det går nok, vi vil gerne have solen igen, så må vi lave en solskinshistorie, ja det gør vi så.

Jeg kom lige til at kigge på datoen i dag. Jeg tænkte, det var en dejlig dag. Jeg synes der var noget bekendt ved den dato her den 5. juli der kom jeg lige til at tænke på, det var for resten den dato, min far han døde for 45 år siden. Tænk på 45 år siden, jeg har haft 45 gode år siden, med et godt legeme som kan fungere hver eneste dag, og jeg kan selv bygge nogle nye tanker ind i den hver dag. Man kan også blive overmandet af gamle sårede følelser, ked af det hed, men vi kan vælge at lægge mest glæde ind, læg glæde ind i det. Det vil sige, når man ønsker nogle ting, så vil man gerne have ønskerne til at gå i opfyldelse, så lad os prøve sådan en lille opgave i dag.

Det der er vigtigt, det er at forestille sig, hvad man ønsker. Prøv og find de ting frem, hvad I ønsker jer, prøv at led lidt efter hvad I ønsker jer, hvad kan det være? Jeg kunne godt ønske, der var lidt flere med om morgenen her, så man kan få ligesom en morgenhilsen med hinanden. Nå, men man kan ønske sig så mange ting. Prøv nu og find sådan en lille ting I godt kunne ønske jer.

Jeg kan huske fra min barndom, når man ønsker sig noget, så sagde mine forældre altid, ”Du flyver jo rundt på en lyserød sky Peter”. Så sagde de ”Alting kan ikke lade sig gøre, som du tror det”.

”Nå hvorfor kan det så ikke det?”, siger jeg så. ”Hvis nu man ønsker sig noget med hjertet, med kærligheden, så kan det vel gå i opfyldelse”.

”Ej så naiv må du ikke være”, sagde de så ”vær nu lidt realistisk og se på den verden vi lever i”.

”Jamen hvis nu jeg ønsker at leve i en anden verden”.

”Ja, dig og de andre verdener” sagde de så altid til mig. ”Vær nu tilstede her”.

”Jamen det er jeg også” siger jeg så, ”Men det kan være spændende at forestille sig noget andet.”

”Så er du der igen Peter.”

”Ja, ja, men lad mig nu gøre det, jeg synes”.

”Hvorfor er du altid anderledes Peter. Hvorfor gør du ikke ligesom vi andre?”

”Nej” siger jeg så, ”Jeg kan godt forestille mig, at det kan se sådan og sådan ud.” ”Jeg tror det en gang”, så siger jeg, ”Jeg kan godt fortælle jer, hvordan jeg ønsker, det skal se ud. Der skal være kærlighed til hinanden, man kan være oprigtig, man kan være ærlig, man kan stole på hinanden og få det bedste frem i alle sammen.” Det er så spændende, når folk kommer med det bedste, de har i sig, og man snakker om, hvordan og hvorledes man kan legemliggøre det, få de positive sider, egenskaber ud til andre, det er da en dejlig ting at have, siger jeg så. Og så kan jeg godt høre remsen igen, inde i mit hoved, der plejer at blive sagt til mig.

Så siger min mor en dag, ”Peter jeg synes, da du skal gøre det, du synes, så prøver vi at lade være med at blande os i det, så ser vi, hvad der sker”.

Så det betyder, så jeg kom til at sidde her i dag.

Nu kan jeg snakke om at lægge nogle nye ønsker ind. Prøv at finde jeres ønsker. Et smukt, dejligt ønske for jeres liv og for andres liv måske også, men I finder ud af, hvilken kaliber det skal være.

Så når I har fundet den her kaliber, det skal være, så gør vi det, at vi forestiller os, det ligger inde i en boble, vores ønske, forestille os det ligger inde i en boble, en boble der kan være svævende. Rundt om boblen der

ligger vi en lyserød farve, en lyserød farve, og der putter vi vores ønske ind i. Eller vi har ønsket, og så lægger vi, bygger en boble udenom, boblen skal være lyserød.

Så gør vi det, vi prøver at få den her boble og forbinder den med hjertet også med en lyserød streg. Når vi forbinder det med vores tankebevidsthed, så er der skabt en forbindelse til vores hjerner, hjerter. Så bruger vi hjerteenergi og hjertet banker, så pulserer det energi inde i boblen, og så begynder boblen at få et liv. Prøv nu at holde boblen ind imellem vores hænder men svævende ind imellem hænderne.

Vi ved, når vi arbejder med healing, så kan man have sådan en energiboble ind imellem hænderne, det var noget af det første, vi lærte, da vi arbejdede med healing. Og den her lyserøde boble, det lyserøde univers der ligger i boblen, virker på samme måde. Vi kan nu gøre det, at vi giver energi til det, at vores hjerteenergi bobler op nu. Vi kan endda skabe den så stor, at man selv kan træde ind i boblen, så betyder det, at de hænder der, holdt om den bliver tilsvarende større. Vi kan skifte boblen i størrelse. Vi kan sige, at vi også kan tage vores indre sårede barn med ind i boblen. Tænk på det sårede barn kan få næring og kærlighed igennem sådan en energi, det er næsten ligesom en jordemoder, der modtager barnet.

Vi kan nu gøre det, at vi forestiller, at vi slipper boblen, så svæver den ud i universet. Det betyder universets energi modtager boblen med vores ønske i, og når det begynder at ske med rent hjerte, så går der et lille stykke tid, hvor man bliver ved med at have energien omkring, i boblen, så sker der det, at universets rigdom begynder at strømme tilbage til os selv igen. Vi bliver i kontakt med universets energi, Herrens energi i universet.

Så når vi bygger de her ting op, så tager vi lige en lille omgang mere, hvor I selv prøver at bygge op begyndelsen, hvor I bygger et nyt ønske ind. Så prøver I at huske så meget af det og byg selv på det.

Når I selv bygger på processen, som vi lige har bygget før, med ønsket, ønsket ligger inde i boblen, boblen bliver lyserød og indvendig, udenom, boblen er forbundet med hjertet, vores hjerter, pulserende energi inde i boblen.

For søren.

Forestil jer de hænder der holder rundt om, omkring boblen, er omkring boblen, så boblen kan være svævende, forestil jer de hænder der ligger der, den altfavnende kærlighed. Prøv at tænke på vi er begunstiget med den altfavnende kærlighed. Den altfavnende kærlighed strømmer fra vores hjerter, ind i den lyserøde boble, ind i vores ønsker. Vi slipper nu boblen fri igen, og lader den svæve ud i universet.

Prøv og gå ind i en indre dyb væren, inde i jer selv, en væren i kærlighed, tillid og forståelse. Prøv nu lige at nævne jeres kraftord, så sender I jeres kraftords energi til Shamballa, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og til menneskeheden. I begynder stille og roligt at nævne det hele, hver enkelt ting. Idet I giver energi, så fornemmer I, boblen svæver længere og længere ud i universet. Universet er det guddommelige, det honorerer jer, endnu bedre end det vi kunne forestille os.

Jeg ønsker jer godmorgen i dag og held og lykke med jeres ønsker. Så lader vi livsglæden og kærligheden strømme ud til menneskeheden. Så siger jeg tak for det, og tak fordi I lyttede med i dag, og jeg ønsker jer en velsignet dag. God morgen til jer allesammen og mange tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk