

Nr. 659 Godmorgen til alle:

Morgenmeditation lørdag den 4. juli 2020

Nøgleord: **Fredens energi strømmer igennem Kristus, og Kristus arbejder med Guds kærlighed.**

Godmorgen. I dag er det jo så en ny dag, det er lørdag den 4.7.2020 morgenmeditation nummer 659. Se jeg har lige valgt en anden position at sidde på, håber på det bliver lidt bedre med udsendelsen, så den ikke bliver hakket i stykker. Okay.

Såh, i dag der vil jeg snakke om fred, lys, ubetinget kærlighed. Vi snakker jo så tit om, at hvis vi ikke har et kraftord, så kan vi meditere på fred, lys og ubetinget kærlighed, fordi det dækker faktisk det hele.

Når vi tænker på fred, så er det Fredens Avatar, der strømmer igennem systemet. Fredens Avatar er jo også det, det hedder. Fredens energi strømmer igennem Kristus, og Kristus arbejder med Guds kærlighed. Så igennem fredens ånd, som nedstiger i Kristus også for 2000 år siden af Jesus, fredens ånd igennem kærlighedsånden.

Når vi snakker om lys, så er det Buddhas energi, Buddhas energi med oplysningskræfterne, der strømmer ind i os. Og når der er oplysning på og en forening af det, så er der også en synteseenergi i det, en syntesens ånd. Så i fred, lys og ubetinget kærlighed der har vi flere avatarer, der står bagved for ligesom at lade den bevidsthed indtræde i os. Når vi siger, at Kristus er i os, Gud er i os, inde i os, når vi kan formidle den indre guddommelighed, det kan vi igennem fred, lys og ubetinget kærlighed. Vi kan sige, at de tre ting er også beregnet til at opbygge et nyt system med.

Vi kan sige at krigen for 2000 år siden, da Jesus han lod sig føde ind i jødedommen, det var for at sætte skub i en ny tidsalder. Men vi kan sige, masse af jødedommen lå stadigvæk i det gamle system, hvor vi står her for at skal bygge et nyt system op.

Så vi arbejder her på skolen med at bygge et nyt, et nyt system op, hvor at det er Guds herlighed, som ligger i vores hjerter. Det er det, vi er ved at trække frem til at skabe indre ligevægtighed på kloden. Men når vi skal arbejde med indre ligevægtighed, så arbejder vi også med ligevægtighedens ånd.

Så der er mange ting bag ved de ord, vi arbejder med, som har større betydning, som man ikke umiddelbart tænker på. Så nogen gange når man siger fred, lys og ubetinget kærlighed og hvad så? Det er jo mange, der siger, ”det kan vi jo godt sige,” så er der mange, der siger, ”jamen hvad vil det hjælpe?” Det hjælper jo en hel del, hvis man begynder at forstå betydningen af de energityper, som strømmer igennem de ord og kan bevidstgøres i vores bevidsthed, og vi kan begynde at udtrykke de forskellige egenskaber. Så lad os nu sige den had og vrede og alle de her ting som er her, æh, det er jo de ting, som skal balanceres til kærlighed og til tillid og forståelse. Det er lidt svært at forstå, at det er sådan det er, men æh, det regner jeg med, at I sådan efterhånden har en forståelse for.

Se det der er en god ide, det er igen at gå med fra morgenstunden af, ikke lade irritation gå ind og fylde men se på, hvor ligger irritationen henne i sit liv, i det hele taget? Den ligger på mange fronter. Irritation hænger sammen med opgiveness, opgiveness. Man opgiver faktisk at få sin højere bevidsthed til at fungere i en selv i stedet for at sige, æhm, ja der er mange ting, man kan sige. Det der er vigtigt, det er jo faktisk at blive optanket her fra morgenen af, ja.

Så vi kan jo sige at i dag, der skal vi ligesom i går arbejde med hjertets energi. Forestil jer vi snakker om livs, øhm, hvad hedder det, livstråden i hjertet i går. Livstråden går ind i Guds hjerte, det er den, der brister, så dør vi fysisk i vores fysiske liv, men hvis nu vi opretholder energien igennem livstråden til Guds hjerte, Guds kærlighedshjerte.

Forestil jer igennem den energi, der strømmer også viljesenergien. Jeg prøver at arbejde på at udvikle den åndelige vilje i jer, først og fremmest arbejde med jeres personlighedsvilje som skal overvinde personligheden, når vi skal arbejde med udvikling. Prøv at se de kampe der er, når man skal overvinde sin personlighed, for eksempel sige jamen nu har jeg jo ferie, så har jeg jo ferie. Men en ferie er i virkeligheden en fordybelse i en indre fred, indre kærlighed og forståelse, det er faktisk det, man går efter, fordi nu skal jeg bare have fred for mine følelser, jeg skal have fred for stressen, jeg skal det og det. Men prøv at tænke på at hvis vi kunne fungere i herlighedens håb i Guds hjerte, hvor den samme energi ligger i vores hjerter.

Så i dag skal vi arbejde med herlighedens håb, og det er det, vi skal meditere på. Herlighedens håb i Guds hjerte, som er identisk med det, der er i vores hjerter. Det vil sige, den kraftkilde vi har herinde er fornyeren, livsfornyeren. Når vi arbejder med at give, forny jeres hjerter, fylde op med lys og kærlighed og tillid, jamen så er det jo en fantastisk stor energiudladning, der ligger bagved. Det er jo så de færreste, der tænker over det, at det er faktisk en ny evolution, man kan sige, en ny tidsalder man begynder at bygge på, når jeg formidler lys og kærlighed i jeres hjerter, bygger op indefra, fordi forståelsen indefra er svær at forstå med sin dagsbevidsthed, så er det vigtig at lægge tålmodighed og tillid ind og forståelse.

Vi mediterer i dag på herlighedens håb. Herlighedens håb kommer også derfra, hvor Guds vilje er kendt. Vi mediterer på herlighedens håb i Guds hjerte, som gennemstrømmer vores eget hjerte. Prøv at lægge et lille smil på ansigtet, ligesom I næsten er nyforelsket, hvis I kan huske det endnu. Okay.

Så vil jeg ønske jer fortsat en god dag, en velsignet god dag og tak fordi I lyttede med. Og mit navn det er Peter L. Simonsen, og vi ses i morgen igen. Tak for det. Hej.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk