

Nr. 655 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 30. juni 2020

Nøgleord: Englebarn du står mig nær.

Godmorgen i dag det tirsdag den 30.6.2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 655.

Nå, jeg tænkte lidt på, til alle de her dejlige mennesker der har kritisk tankesind, om det nu ikke var en god ide at begynde at ændre på de her systemer for at lægge blødhed og kærlighed ind i deres liv igen, det tror jeg kunne være en god ide. Det der er vigtigt er, at begynde at iagttage sig selv i alle situationer, være en indre iagttager til hvad man foretager sig, se på de sider inde i sig selv der konstant går i konflikt med sin egen Solengel, det er det, man skal se på.

Personligheden eller tærskelvogteren en af de to ting, personligheden hvor man har alle delpersonlighederne i, det der er så vigtig i den, det er at begynde at skrive alle sine delpersonligheder ned, og se hvordan de forskellige sider arbejder, og hvordan de modarbejder ens sjælsbevidsthed. Den ene del af en vil så gerne arbejde med det positive, og den anden del bliver synlig, når man arbejder med de positive ting. Der kan være gammel vrede, gammel jalousi, der kan ligge underlegenhedsfølelser, der kan ligge mindreværd, som skaber de her konflikter. Men konflikterne kan vi kun løse med kærlighed, overbærenhed og tillid, så det er vigtigt at gå ind i de her ting og se på det.

Hvis nu man bevarer sin indre ydmyghed i sig selv, ydmyghed til sin sjælsbevidsthed, så er man langt hen på vejen. Man siger, jeg bevarer den indre ro, glæden, ydmygheden, lad os tage det her fra og se de sider man konflikter med i sin personlighed.

Det kan også være, det er tærskelvogteren, der begynder at trække tingene op til overfladen, fordi nu skal der stå et større slag for at gøre den pågældende til en større verdens tjener, og man kan sige, at de egenskaber som de mennesker der løber ind i den proces skal til at frigøres fra, de skal til at arbejde mere med den indre udvikling.

De her ting vil altid være uundgåelige, det vil alle mennesker møde på deres udviklingsvej, for enten kommer stoffet op fra det liv her eller fra tidligere inkarnationer, der skal op til overfladen og skal op til frigørelse og omdannes til skabende aktivitet og kærlighed, tillid og forståelse, så det er nødvendigt at se på, og det ville også være en god ide at begynde at skrive de her sider ned, fordi når I skriver dem ned på et stykke papir, så trækker I det ud af jer selv, I bliver iagttageren til det, I skriver. Men undlader man at skrive det ned, så bliver det ved med at gentage sig selv gang på gang på gang. Og det kommer altid frem, når man mindst venter det. Nogen mennesker de eksploderer simpelthen i vrede, hvor det ikke er styrbart. Men vi kan styre det med glæde, kærlighed, lyksalighed i sin ophøjede bevidsthed.

Solenglen kan nedbryde tærskelvogteren. Solenglen er sjælen, den kan nedbryde tærskelvogteren, blændværket og illusionerne, det kan den ordne, hvis man begynder at leve dybere i dens bevidsthed, skriver flere afhandlinger ned hvordan ens højere bevidsthed fungerer og begynder at interessere sig lidt mere for det i stedet for ret og uret, men spekulere mere i sin ophøjede bevidsthed, det ville være en god ide.

Når vi så arbejder med det her hver dag, så læg mere glæde ind, læg taknemmelighed ind og sig, at vi har en mulighed, for at ændre det liv vi står i hver eneste dag. Det er ikke bare at trække sig ud og isolere sig selv, og stadigvæk være negativ, det er simpelthen at lægge den positive bølge ind i sig selv.

Hvis nu vi forestiller os inde i hovedet, der har vi jo sjælen inde. Hvis vi nu tænker på, at langt inde midt i sjælen ligger der et stilhedspunkt af stille ro, fred, tillid. Hvis nu man siger, at der kan jeg gå ind hver dag i den stilhed.

Det kan være en glæde at være tilstede i stilheden. Stilheden er også kærligheden, men det er bevidst tilbagetrækning ind til sin højere bevidsthed.

Hvis nu man siger inde i stilhedspunktet inde midt i hovedet, der vælger man at lægge en gylden farve ind, en gylden farve ind i stilhedspunktet. Hvis nu man vælger at gøre det og så lader det hele være badet i gyldent lys, samtidig med kan man så gøre det, at man lægger et blå lys ind også. De to farver matcher hinanden, forenes og bliver til et, men de kan også skabe stilhedsskabende aktivitet i vores bevidsthed.

Vi mediterer på, at vi er Solenglen, vi er sjælen, der kan håndtere personligheden, der kan overvinde tærskelvogteren. Tærskelvogteren er summen af alle vores begær og begrænsninger, sårede følelser, afvisning, svigt og alle de sider. Solenglen kan overvinde alle de her ting, kan rumme begrænsningerne og omdanne dem til kærlighed. Vi bygger på solbevidstheden, solbevidstheden, sjælsbevidstheden. Solbevidstheden gennemstrømmer sjælsbevidstheden, men vi finder et stilhedspunkt inde midt i hovedet og bygger gyldent lys ind, gyldent lys, vi bygger et blå lys ind, de ting lader man blande sig inde i hovedet, og når det begynder at blande sig, så skaber man ny bevidsthed. Det betyder, at når man begynder at farve sin bevidsthed med kærlighed, lys, guddommelig inspiration, det lys lader vi strømme ud gennem vores legemer. Vi ved jo, tidligere har vi helliggjort vores øjne til at se med kærlighed. For at blive i ydmygheden og se med kærligheden. Blive i, lade kærlighedslyset strømme ud over det kritiske tankesind, gennemstrømme det kritiske tankesind med den bevidsthed man har fra stilhedspunktet, fjerne tungheden fra jeres eget sind og være fleksibel. Forestil jer I lever i kærligheden, det kan godt være, personligheden bliver ved med at lave oprør og vil have sin ret, men vi kan nedbryde personligheden med vores viljes energi og vores kærlighedsenergi, vi kan sige, vi vil ikke tillade, at den side lever i os mere. Når vi begynder at omdanne det til kærlighed det hele, kan der ligge store angstsider inde i os, angst for at miste som kan komme til udtryk igennem kritik og igennem kritisk tænkning, men vi skal vide, vi er Solengle, det er vores indre natur, det er kærligheden, ydmyghed og tillid.

Tænk på hvis man er så heldig, at man har et kraftord, der hedder, ”eg er fredsenglen, der renser tempelpladsen.” Det vil sige, man har en fantastisk evne til at nedbryde det, der spænder ben for sjælens fremgang, tænk på når man bruger den evne til at løfte menneskeheden med, det er fantastisk, hvad der kan lade sig gøre. Forestil jer hvert eneste af jeres kraftord hænger sammen i en større bevidstheds kontinuitet. Forestil jer det kraftord der hedder, ”jeg er trældommens evige lysbærer,” prøv at tænke på hvad der kan forvandles med sådan et kraftord. ”Englebarn du står mig nær,” begynd at tænke på magien i jeres kraftord. Prøv at tænke på hvordan vores kraftord og gennemstrømningen af Guds ord gennem vores kraftord, forestil jer hvilken virkning det har. Jeg prøver at sige mit kraftord, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, jeg arbejder med den skabende intelligens, og jeg kommer med den åndelige viljes energi.”

Vi er her for at forene vores kræfter til at bygge et nyt system op, et nyt bevidsthedsspring i menneskeheden bevidsthed.

Så derfor skal vi have prøvet at leve på de forskellige stråler, som har forskellige negative egenskaber, og positive egenskaber, vi skal gennemleve det, vi skal være bevidste om, hvordan andre folkeslag virker ved at have gennemlevet processerne i os selv, hvor vi simpelthen bliver de lysbudbringere, som vi skal være. Det er en nødvendighed at gennemgå processerne for at få noget erfaring og nogle indsigter, nogle erkendelser, men det er nødvendigt at skrive det ned, selve udviklingsprocessen, som en drejebog til jeres efterkommere, også til jeres medkursister, det er en vigtig proces. Tænk på vi kan være i vores ophøjede bevidsthed.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag i solskin, tillid og forståelse, tak fordi I lyttede med, jeg ønsker jer alle en velsignet dag. Det her var et godt stykke morgenværktøj, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk