

Nr. 654 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 29. juni 2020

Nøgleord: Den altfavnende kærlighed.

Godmorgen i dag er det mandag den 29. juni 2020 og vi skal have morgenmeditation nr. 654. Rigtig hyggeligt tror jeg, det kan blive. Solen skinner jo fint, så det bliver jo også godt.

Lad os nu tænke på i dag, at vi alle dybest set er guddommelige inde i os selv. Det inderste inde i os er guddommeligt. For at kunne udtrykke det guddommelige, så skal det udtrykkes gennem et rent hjerte, totalt rent hjerte, for at kunne bære den altfavnende kærlighed. Det vi arbejder på også, det er at få et rent hjerte, et rent motiv for at udtrykke det indre liv, et guddommeligt liv. Så vi kan sige, når det guddommelige er inde i os, så træder det guddommelige frem gennem en menneskeskikkelse. Det er lidt utroligt at tænke på, at det guddommelige kan komme gennem en menneskeskikkelse, men det kan også komme i planteriget, det kan være til stede alle steder.

Der er jo altid det, hvad vil man tro på, og hvordan vil vi forholde os til guddommeligheden. Man kan i hvert fald se på de sider i en selv, der forhindrer en i det, det er uvidenheden, vreden, jalousien, det kan bestemme alting, den kan farve ens bevidsthed. Men lad os nu sige at den rene kærlighed den kan få lov at strømme uhindret, det kan den jo, hvis der ikke er noget, der forhindrer det, så strømmer den indre lysmængde uhindret igennem.

Men vi ved jo godt, at al udvikling sker ved, at man forholder sig til det, man ser og føler, og har man en positiv opfattelse af det, så er det jo det, det er, men det er jo ikke ensbetydende med at se dybden i alting, det er to forskellige ting. Skal vi se det guddommelige lys, så skal vi op i den samme svingningsgrad, den samme renhed, så det er et ordentligt skridt at tage, det er derfor, vi har en mellemstation, der hedder at være sjælsstyret. Der over vi os i at nå den samme bevidsthed som det guddommelige. Men det guddommelige er allestedsnærværende, det er ikke det samme som at sjælen er det.

Jeg ser sommetider, når vi har undervisning og tænker på, at man kan være her, lige her og nu og tage sin bedømmelse ud fra det der sker her og nu, uden at tænke på at man har haft mange tidligere inkarnationer, hvor man har været alt fra forbryder til nonne, bøddel og alting, prøv at tænke på at nogle gange skinner sådan nogle sider igennem, når man sidder og snakker. Nå, hvad skal vi så bruge det til? Vi skal bare lige være opmærksomme på det, at det er mere en bare lige det ene liv, der er faktisk mange liv inde i os.

Hvad skal vi så meditere på i dag? Det at vi ønsker forandringen velkommen. Vi mediterer på, at vi ønsker forandringen velkommen til at leve et renere liv, renhed i hjertet, Guds kærlighed, det mediterer vi på i dag. Det var en stor portion, men vi kan godt.

Vi mediterer i hjertet på Guds kærlighed, renheden i vores hjertes, og det guddommeliges nærvær i mennesket. Lad os tage de her ting og husk på at de personlige former det er dem, der holder os fast i uvidenheden, måske i sygdommene.

Tillad nu at Guds kærlighed kan gennemstrømme sin udtryksform, og udtryksformen ligger i menneskets bevidsthed. Lad bevidstheden oplades med guddommelig kærlighed i stedet for fornægtelsen af guddommeligheden. Kan vi udøve fast beslutsomhed her, eller er vi ligeglade, det er ligegyldigt.

Prøv nu at være tilstede i en indre væren tilstand opfyldt med guddommelig kærlighed. Hvil i jer selv. Hav en indre tilskyndelse til at opløfte og inspirere menneskeheden.

Jeg ønsker jer en fortsat god dag, tak fordi I lyttede med, glæd jer over livet, en lille hilsen til Rigmor igen, og Rita og alle I andre. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk