

Nr. 650 Godmorgen til alle:

Morgenmeditation torsdag den 25. juni 2020

Nøgleord: Forestil jer vi skaber indre ligevægt.

Godmorgen i dag er det den 25. juni 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 650.

Jeg tænkte på i dag, at jeg vil snakke lidt om Fredsfyrsten og Fredsavataren prøve at snakke lidt om de her ting og så se det i relation til os selv.

Se vi ved jo at for ca. 2000 år siden, der blev Jesus født nede i Betlehem. Vi ved, der kom stor kosmisk kraft ned til ham, en overskygning af en kosmisk ånd som kom fra Fredsfyrsten eller Kristus. Og vi kan sige, at igennem de ting var der en nedstigende energi fra Fredsavataren.

Se, de der kæmpe overskygninger der var, de er der jo stadigvæk, og vi kan sige, at når Kristus træder frem her i sin fulde styrke og tager alle sine disciple med, så fungerer det jo godt. Vi kan sige, at Fredsfyrsten er ligevægtighedens ånd, der skaber ro og balance til os alle sammen. Det er en anden måde at fortælle, at de bliver sjælsstyrede personligheder, fordi når de er sjælsstyrede personligheder, så er det Kristi tilsynekomst i menneskeheden bevidsthed. Når vi så her på skolen arbejder med gruppebevidsthed, så betyder det, vi arbejder med gruppesjæle.

Men vi ved som sagt, at der er sådan en stor kraftkilde, som prøver også at overskygge jorden, ligevægtighedens ånd som begynder at skabe balance i alting. Men inden balancen er der, så ligger der jo den her store uligevægtighed med had, vrede, materialisme. Alle de ting der ligger her angst og frygt, som skal balanceres over i en anden positiv tid, hvor det er det positive, der er fremtrædende på vores klode i stedet for sygdom, lidelser, smerter og corona. Men alle de begrænsninger er faktisk en nødvendighed for at skabe balance. Det handler om aktion og reaktion, og det er det, ligevægtighedens ånd arbejder med.

Når jeg arbejder på skolen her, arbejder med jer, så gør jeg også det, at jeg trækker ligevægtigheden frem i jer. I går fra ubalancen ind i ligevægtigheden ind i en indre væren af kærlighed. Så betyder det, at det er kærlighedens virke, der virker igennem jer. Prøv at forestille jer at den virkning kan være der altid, og vi kan leve alle sammen i harmoni med hinanden på den måde. Det betyder, at det vi arbejder med, er frigørelse, frigørelse fra bindinger og låsninger. Så prøv at tænke på at sådan en kraftkilde ligger der inde i os, så vi har mulighed for at frigøre det.

Vi kan sige, at denne store kraftkilde kom til Kristus også i 1945 for at skabe balance i de her krige, og den samme ting er stadigvæk gældende med de her kosmiske bevidstheder og energier, som virkelig kan flytte os, og flytte os udviklingsmæssigt hen i det gear man skal være i.

Jeg kommer til at tænke på nogle af vores gamle elever, som har en stor, høj udvikling i sig selv, dem tror jeg, at jeg skal til at have aktiveret igen, fordi dem er der brug for til opbygning af en højere udviklingsform. Det bliver lidt spændende at se, hvad vi kan gøre ved det. Jeg kan huske, at I førhen har fået til opgave at aktivere nogle af de gamle. Det der er i det er, at man kan få aktiveret deres sjæle. Deres personligheder de stritter jo alt det, de kan og meget mere til. Men det man kan sige er, at man overskygger i ligevægtighedens ånd, som kan skabe den her balance.

Vi mediterer i dag på Fredsavataren, Ligevegtighedens Avatar, Kærlighedsavataren, de forskellige dele er overskygget af hinanden. Når jeg arbejder med jer, så overskygger jeg også jer med kærlighedsenergien, og kærlighedsenergien bliver efterhånden til den gode viljes energi.

Vi mediterer i dag på Fredsavataren og Kærlighedsavataren og samtidig med, skal I tage en af de energioverførsler I har fået af mig frem, og så prøve at gå ind i den ophøjede væren der ligger i sådan en energioverførsel. Prøv ligesom at lade det være jeres ståsted, og så mediter på Fredsavataren og Kærlighedsavataren.

Medens i arbejder med det, så lader jeg kærlighedslyset gennemstrømme jeres legemer. I skal huske, vi er på optankning indefra, selvfølgelig får vi også en masse optankning, når vi går ud i solen, det er også dejligt, det må vi ikke glemme.

Jeg ser sådan et smukt billede, et ovalt billede, ikke en cirkel, men en oval bue. Ud fra buen strømmer tre lysstrømninger ud i hver side. Prøv at trække det billede ind til jer og så prøv at slippe billedet igen, så det ligesom facer ud fra jer. Når jeg tænker på billedet, så trækker jeg det ind igen, jeg lader det køre lidt frem og tilbage. Så forestiller jeg, inde i den ovale kreds der ligger solen inde. Den ovale form. I har stadig grundenergien af en energioverførsel fra mig, I mediterer på Fredens Avatar, Kærlighedsavataren. I ser denne ovale form, der er tre energistrømninger, der strømmer ud i hver side, læg fokus på billedet, trækker det ind til os, idet man slipper den, så forsvinder den lidt fra en igen, man kan sige aktion og reaktion i ministørrelse. Medens I laver det så prøv at skabe en indre, større ligevægtighed inde i jer selv. Vi kan, rundt om den ovale form hvor vi har solen inde i, lægge en gylden ring udenom, når vi kommer i gang med byggestadierne, en gylden ring der ligger stationær, den ligger udenom den ovale ring. Den ovale ring kan I lade rotere ind i sjælen. Prøv at lade den rotere lidt den ene vej og så lidt den anden vej. Brug jeres mentallegeme til at gøre det med. Husk meditationen, stadigvæk på Fredsavataren og Kærlighedsavataren. Forestil jer vi skaber indre ligevægt. Vi kan lade rotationen fungere i ovalen, og vi har en ydre oval udenom, vi har de tre energistrømninger, der strømmer ud fra ovalen i forskellige farver. Prøv at bygge på de her ting og mediter på det, så man kan sige, I har overført energi fra ligevægtighedens ånd. Vi forestiller os, at vi går mod en fredsæra, som har samme længde, som ubalancen har været

ret i verden hidtil. Vi ændrer på det, vi bygger nye bevidsthedsenergier. I skal være opmærksom på hjertet samtidig, jeres hjertechakra og jeres håndchakra. Selv om I arbejder med det på alle niveauer, så kan man mærke indre balance, ligevægtighed og stor indre stilhed.

Det her var en af de lidt sværere morgenmeditationer, som kan give store udfordringer, det kan også give indre balance og meget stærk motiverende drivkraft.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Meditationen markerer et halvt århundredes udvikling. Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk