

Nr. 646 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 22. juni 2020

Nøgleord: **Vi bygger på en kærlighedsplanet.**

Godmorgen. I dag er det jo en ny dag, og det skal vi selvfølgelig glæde os over. Nu skal jeg lige sige en lille ting, i dag er det den 22. juni 2020.

Jeg kom til og spekulere lidt på, jeg havde en del undervisning i går, det gik jo rigtig godt. Jeg tænkte også på, at der ikke, der er mange mennesker, der ikke tør udtrykke deres kvaliteter, og når man ikke udtrykker sine kvaliteter, så undertrykker man sig selv i virkeligheden, som er skyld i her, se her et øjeblik.

Jeg gentager lige igen. At når vi mennesker ikke udtrykker vores evner og kvaliteter og kan fortælle om de her evner og kvaliteter og videregive dem. Når vi undertrykker den side her, at vi ikke må bruge vores evner og kvaliteter, så kan der opstå vrede, fordi man bliver vred på sig selv, og når man bliver vred på sig selv, så bliver man også vred på andre, fordi vreden ligger i ens aurafelt og vreden fastlåser.

Jeg prøver lige en gang mere. At når vi ikke udtrykker vores evner og kvaliteter og videregiver de her ting, og ser det gode i andre mennesker og kan fremelske kvaliteterne i vores medmennesker, når vi undlader at gøre det, så opstår der vrede og had inde i os selv en vrede og et selvhad. Så er der de ting, man ikke tør udtrykke det imod, så sker der det, når man ikke udtrykker vreden og kvaliteten, eller sine evner og kvaliteter overfor den man er overfor, eller fortæller om vedkommendes evner og kvaliteter, så lukker vi af for muligheden for at forvandle os. Det betyder, at man vælger og være i modpartens negative mønstre, fordi man er bange for at gå igennem mønsteret. Så betyder det, at man bliver kvalt i, at man ikke kan udtrykke sine evner og kvaliteter, og det skaber så en fastlåst tilstand i vores kommunikation og i vores udtryksorganer. Den fastlåsthed kan føles som en omklamring, men det er følelseslivet, det negative følelsesliv der omklammer en selv, og det kan man blive kvalt i. Det vil sige at evnen til at udtrykke sine evner og kvaliteter og videregive det det er en frigørelse til helbredelse på alle planer. Men undertrykkelsen skaber jo på sigt had, død, fordi de negative mønstre bliver ved med at fylde, og det vil sige, i den sidste ende er det det negative der opfattes. Der kommer kræftsygdomme, som hjælper til at sige, ”hallo nu skal vi ændre opfattelse.” Men der ligger så det igen, at den der har sygdommen vil igen selv bestemme.

Jeg kan huske tidligere, jeg arbejdede med nogle mennesker, der siger, den og den vej der kører vi mod lyset og kærligheden og tilliden, jamen nu vil jeg selv bestemme, hvad vej jeg kører.

Jeg kan huske, jeg havde en for mange år siden, en jeg kendte meget godt. Der kom der sådan et symbolsk billede på, at vi var ude og svømme på havet, og så siger jeg, nu er det ved at være mørkt, nu skal vi ind til land, fordi vi skal ind og have fast grund under fødderne igen. Jeg siger, det er nu, vi skal dreje ind mod land, fordi lige om lidt så forsvinder horisonten. Jeg begynder at svømme ind mod land, vedkommende der var bagved mig eller svømmer sammen med, sækker, begynder at sænke bagud, fordi vedkommende sagde, jamen jeg vil selv bestemme. Så siger jeg ja, men jeg kan se fra land af, at det vil knibe for dig og se det lige om fem, ti minutter. Jeg siger nu svømmer vi mod land, og vedkommende sagde nej det gør jeg, jeg bestemmer selv. Jeg kom i land, hun kom aldrig i land, og det betyder, hun døde af hendes selvbestemmelsesret, det er utroligt at tænke sådan.

Det der er så vigtigt for os, det er ikke at give vores evner og kvaliteter over til dem, der er modstandere på at udvikle sig, for så bliver vi den samme energi, som den der ikke vil udvikle sig. Så kommer der modløshed, utilstrækkelighed, vrede og irritation, kritik. Så modarbejder man kærligheden, og man modarbejder enhedsforståelsen. Så det er vigtigt at begynde at trække energien hjem til sig selv igen, ikke aflevere sin energi til det menneske som ikke vil nogen ting. Når man afleverer den energi, til det menneske som ingenting vil af udvikling, så mister man sig selv, og så opstår der en enorm vrede og frustration, overfor at man ikke siger,

hallo prøv nu lige at se, vi skal gøre sådan og sådan. Jo længere tid man udsætter det, jo sværere bliver det, fordi man bliver ved med at fylde på af begrænsninger i stedet for at blive ved med at udtrykke kærlighed og kærlig forståelse. Så det er vigtigt at bruge evnerne og kvaliteterne, og få de mennesker man er omkring til at udvikle deres evner og kvaliteter.

Når vi lærer at kigge på deres aurafelt, så vil I kunne se kvaliteterne, I vil kunne se deres evner, og så er det vigtigt at snakke om de evner og kvaliteter for ligesom få deres tankesind til at blive lysere, end det det var før. Det er så vigtig, så vigtigt.

Som sagt, hvis man lader de andre bestemme, så får de for stor magt over en, de bestemmer alt i vores liv, og de skal ingen bestemmelse have. Et menneske der er negativ og vred skal ingen bestemmelse have. Det skal omdannes til positivitet og blive vores evner som healere og begynde at ændre de her måder at opfatte sig på og andre. Så det er sådan en måde, en meget positiv værdig opgave man har, hvor man kommer til at se på sig selv, og man ser på andre. Andre mennesker vil oftest udsætte de ting, der er væsentlige i deres liv. De siger, ”jamen det kan vi gøre senere, det kan vi gøre en anden gang, og det og det, jeg har ikke tid, og jeg skal noget andet,” og alle mulige ting. Det er personlighedsrelationer.

Men hvis man virkelig skal flytte nogle ting, så skal man arbejde med kærligheden, kærlig forståelse og tillid. Så vi skal tænke på i dag, at den energi vi har inde i os selv, vores skaberkraft, at den skal vi ikke give fra os, til et menneske som er negativ. Så sker der nemlig en fastlåsnings i vores evner og kvaliteter. Det skal vi virkelig tænke på, at det skal vi holde op med at gøre men begynde at være frie i os selv.

Friheden er bevægeligheden, undertrykkelsen det er på vej ud af inkarnationen på sigt, og det er der, der kommer mange små advarsler ind, smerter, lidelser og andre ting, små ting som bliver til større ting og til sidst måske en kræftsygdom, men man ønsker ikke at ændre mønsteret. Men så lang tid også de svære sygdomme er der, så lang tid er der mulighed for at forvandle sig til frigørelse, hvis man vil følge den vejledning, jeg prøver at give i hvert fald i stor udstrækning, det er nemlig at få det sjælelige liv til at fungere.

Jeg tænker sådan lidt på, at når jeg siger godmorgen til alle, og jeg ønsker jer en velsignet dag, hvad det i virkeligheden er, jeg gør med det, og så vil jeg gerne, I prøver at meditere på godmorgen til alle, jeg overfører velsignet energi til jer og ønsker jer en velsignet dag. Og I mediterer på, hvad betyder det her i virkeligheden, hvad er det, I får, og hvordan anvender I det? Lad os meditere på det.

Og mens I mediterer på det, så vil jeg overføre livsenergi, livsglæde og kærlig forståelse til jer. Jeg velsigner jer, jeg opbygger jer indefra. Det vil sige, jeg arbejder med bevidst strømninger af energi og jeres åndelige energi ind til jeres sjælsbevidsthed, jeg forstærker energien her. Det vil være svært at opfatte i begyndelsen, hvad jeg laver, men efterhånden så kommer der en prægning på jer, og I vender blikket mod sjælen og den åndelige dimensioner. I bygger på en kærlighedsplanet.

Forestil jer at kærlighedskilden i jeres hjerter kan strømme uhindret ud til en indre fornyelse, en indre skønhed. Vi kan lade kærligheden strømme uhindret, gå igennem os, og videregive kærligheden til andre mennesker, og de kan igen respondere på kærligheden, så sker der store forandringer. Sig til jer selv, vi bygger en ny verden, en kærlighedsverden, vi bygger en verden op, der er gennemstrømmet af tillid og forståelse, vi skaber balance imellem de forskellige folkeslag. Vi arbejder med de bedste egenskaber vi har i os selv, udtrykker evnerne og kvaliteterne i det gamle liv, der er fastlåst, og det der gav omklamring af begrænsninger, så friheden og kærligheden og tilliden er det, der begynder og fuldender vores livsværk. Kærligheden er fornyeren.

Jeg vil ønske jer en rigtig god dag i dag i livsglæde, kærlighed og tillid, og vi velsigner vores dag i dag. Jeg sender en velsignelse ud til jer alle. Godmorgen og tak fordi I lyttede med.

Og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen til jer. Prøv at sprede kærlighedsbudskabet. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk