

Nr. 645 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 21. juni 2020

Nøgleord: Glæden i forvandlingsprocessen.

Godmorgen Lotte, du er velkommen i dag på skolen, hvis du ønsker det, det ville være rigtig dejligt at se dig. Godmorgen i dag er det jo en god ny dag, det er jo søndag den 21. juni 2020, og vi skal havemorgenmeditation nr. 645. Det ser ud til, at solen er ved at bryde igennem, det er dejligt.

I dag skulle vi gerne forøge vores livsglæde noget mere, end det den er i forvejen, det kan vi jo nemt komme til at gøre. Vi ved jo, når vi arbejder på udviklingsvejen, vi går fra en tidsalder ind i en anden tidsalder, så er der mange ting, der skal nedbrydes, omdannes, rigtig mange ting. Vi kan jo se med den gamle måne, som hørte med til Sollogos udtryksform, som er ved at blive nedbrudt. Men månens astrallegeme er der stadigvæk, og det er vi jo forbundet med. Det vil sige, der ligger meget angst og frygt i en nedbrydningsproces. Mange af de sjæle der boede på månen tidligere, flytter over til Lemurien, Atlantis, og det vil sige, mange af os er Atlantiker, hvor det er solarplexus, der stadigvæk styrer i stor udstrækning, og når det er solarplexus, der bestemmer, så er det angsten og frygten, der bestemmer for at komme fremad. Mange mennesker føler sig meget utilstrækkelige i dag, fordi der er så mange ting, de skal nå, og de synes ikke, de når det.

Men lad os nu sige, vi begynder mere at arbejde med sjælens hensigt, og bygger lidt på Hierarkiets fremtræden, tænker lidt på at den fremtræden det er jo mestre, som arbejder igennem os, de 7 stråler. Hvis vi tænker lidt mere på den guddommelige plan, planen med at hæve klodens bevidsthed, og vi ved jo, at mange af os er disciple, hvor vi skal være frontløbere for at hæve menneskehedens bevidsthed. Det kan give en vis form for utryghed eller utilstrækkelighed. Hvis nu man er nede i energi, man siger, man ikke har fuld blus på, at sjælen gennemstrømmer sine legemer uden begrænsninger. Hvis der er masser af begrænsninger i vores legemer, eller modstand på at arbejde med sit åndelige liv, sit sjælelige liv, så kommer man jo på tværs af det, man arbejder med. Det kan man altid høre på folk, om de er på tværs, eller de er på vej fremad. Er de på vej fremad, så bruger de altid deres tanker og deres tankeliv på en positiv måde, man hører positiviteten, man hører den indre glæde i folk, når de går med strømmen. Når de går på tværs af strømmen, så kommer de med alle begrænsningerne, alle utilstrækkelighederne, al mistænksomheden. Angst og frygt ligger i at gå på tværs. Og det er jo sådan nogle tilstande, alle mennesker kan komme ind i, når man er ved at hæve klodens bevidsthed, så man skal sådan set se, at man går fra en tidsalder ind i en anden, at mange af problemerne kommer heraf. Der kan også komme det, at man går og sammenligner sig med andre børn eller en eller anden ting, og man synes ikke, man er god nok, så kommer utilstrækkeligheden også. Jeg ser jo i tidens løb mange mennesker, der er bukket under af selvmedlidenhed, utilstrækkelighed, angst og frygt, de er simpelthen ved at begå selvmord i stedet for at bruge deres evner.

Så vi skal hjælpe folk lidt med at bruge deres evner, medfølelse, være omsorgsfulde, vi vil vise dem en retning i livet, hvilken vej de skal køre. Få dem til at bruge de evner og kvaliteter de har hver især. Jo mere man bruger sine evner og kvaliteter, jo mere glad bliver man indvendig. Det kan være, man er nødt til at snakke sig selv varm hver dag for ligesom at blive positivt stemt. Nogen mennesker snakker ikke så meget, jamen hvordan skal de så snakke sig selv varm, det er jo et problem. Så man skal snakke sig selv varm, med alle de positive egenskaber man har i sig selv, og man har set, man giver videre og så den glæde i, at andre modtager det. Det er også det, man siger, når man går på arbejdspladserne, min arbejdsplads gav mig meget i dag. Hvad gav den? Jamen jeg kom til at snakke om et emne, jeg havde det rigtig godt med, og det blev modtaget godt af de andre, de sagde tak for det, jamen så havde jeg det godt med mig selv.

Hvis nu man snakker om nøjagtig det samme til nogle mennesker, som ikke er modtagelig for det, for den gode hensigt man har, ja så synes man, det er en dårlig dag. Så man kommer altid til at hvile sig op ad hvad andre

mennesker synes, i stedet for at sige at det er ok, min formidling er i orden, det jeg formidler er i orden. Hvis man ikke tror på, at man kan formidle det rigtigt, så er man klar over, man gør det forkert. Men det er ikke sikkert, det er sådan, det er, det kan være, tingene er i orden alligevel, men man tror dybest set ikke på sine egne evner, man er vant til at tro på sine begrænsninger. Når man tror på sine begrænsninger, så bliver man jo utilstrækkelig. Men det er noget, man kan vende i sig selv, man kan vende retningen. Det betyder, når man får noget mere energi, healing, det kan være, man skal have 20 min til en halv time, en hel times healing, så er man kommet hjem i sig selv igen, hjem i sig selv.

Hjem i sig selv det betyder, at man er kommet hjem i sin sjælsbevidsthed, sjælsstrømninger, hvor man kan se muligheder. Hvis man ikke er i sin sjælsstrømninger, ikke arbejder målrettet på det, så snupper det gamle mønster en igen, og så bliver man utilstrækkelig, skælder ud, laver vrøvl og alle mulige ting, går simpelthen på tværs.

Det er vigtigt at se på sig selv, hvornår man gør den ene ting, og hvornår man gør den anden ting. Er man nu gået på tværs af tingene, hvordan opfatter man så tingene? Så opfatter man ikke den virkelighed, der kommer til udtryk, fordi ens indstillingsapparat tænker igennem begrænsninger, og de mennesker der er inde i det, de opdager det ikke selv, fordi de har været der et stykke tid. Det er først, når de kommer ud af det igen, man opdager, hov, jeg har vist været lidt på tværs her, det er jo ikke rigtigt, jamen det skal jeg da have ændret på. Så er det vigtigt, inden man går i seng om aftenen at se tilbage på dagen og sige, ”nå, hvordan gik den her dag, har jeg levet i overensstemmelse med min sjæls hensigt, eller har jeg fulgt min personligheds interesser?” Det er altid godt at se på det, og det er godt at følge op på det, inden man skal sove, så man er fyldt af lyst og glæde, inden man skal sove, og så sover man ind med de positive tanker. Så får man en positiv søvn, virkelig en hvile. Den hvile man har fået, betyder man er fyldt op med ny energi næste dag, man når at forny sig, man bruger natten til at forny sig igennem. Så kommer man springende og siger ”yes, det er en god ide, lad os gøre det.” Personligheden siger ”nej det gider jeg bestemt ikke, jeg vil noget andet.”

Så når vi siger, vi har muligheden for at kunne løfte og inspirere, vi har en af vores elever, dygtig for øvrigt, hun har fundet ud af, at hun har en indre væren, en værenstilstand inde i sig selv. Når hun bruger den væren, så ved hun, at hun kan løfte en hel gruppe, det vil sige, gruppen får noget helt andet ud af det end ellers. En indre væren af ophøjethed, glæde og kærlighed, jamen så betyder det jo, at man skal arbejde med den hver dag, for det er det, der giver inspiration for mange mennesker.

Så hver enkelt af jer her på skolen er en del af en helhed, og der er ingen elementer, man kan undvære, det er gruppefusion, gruppeforståelse, som bygger på kærlighed, tillid og visdom, ikke de der selviske tanker, men kærlig forståelse. Mange gange kan man have bygget ting ind i sin bevidsthed, hvor man er utilstrækkelig, så tror man på det. Men kanalen er jo bygget op, hvis man så trækker utilstrækkeligheden tilbage, det gør jo det, at man får mere energi og man har villigheden til forandring, så trækker man begrænsningselementet væk. Men nu er kanalerne jo bygget op i forvejen så lad os sende kærlighed gennem kanalerne, så bliver vi magnetiske med kærlighed. Det vil sige, at livsglæden og sandhedslaget begynder at virke i vores aurafelt, så vil det strutte af sundhed, kærlighed og livsglæde, det er meget sjovere.

Vi forestiller os her i dag, at vi går fra utilstrækkelighed, man kan være på tværs, man går fra det negative til det positive, man har glæden i forvandlingsprocessen. Det giver enorm glæde at forvandle sig fra begrænsningstanker til kærlighedstanker, det er gruppefusion, det er sjælsstyrede personligheder. Hvert eneste niveau er en glæde i sig selv.

Lad os meditere på at vi laver den her forandring med lethed og med smidighed, smidighed i forvandlingen, lad os arbejde med smidighed, fleksibiliteten. Det kan vi nemt finde ud af, lad os begynde lige nu. Tænk på at vi kan alle være repræsentanter for sjælen. Vi ved, at det guddommelige er inde i os. Når vi udtrykker den guddommelige kærlighed, så legemliggør vi Guds hensigt, er det ikke det, der er værd at leve for, jo det er.

Tænk på at vi kan være en del af skabelsesprocessen for at skabe nyt liv og ny forståelse. Forestil jer vi skal leve som en tændt lampe hver dag, Det betyder, at området i panden mellem øjnene bliver aktiveret til at se indad og se udad på en gang. Ser årsagen til deres lidelser og ændre på deres lidelser, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til den karmiske proces, vi hver især gennemgår.

Jeg giver jer livsenergi, livsglæde og kærlighed. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i dag. Den er velsignet, det er fordi, vi lever inde i den verden, hvor velsignelsen er tilstede. Jeg ønsker jer en velsignet dag. Godmorgen til jer allesammen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk