

Nr. 643 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 19. juni 2020

Nøgleord: Vores sjæls bevidsthed.

Godmorgen. I dag er det jo en dejlig regnvejrsdag, det regner, og det er skønt, og livet går videre, og vi går videre, hvor svært kan det være? Se i dag er det fredag den 19. juni 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 643.

Se, jeg tror, vi skal snakke lidt om forandring i dag. Forandring hvad er det for noget mærkeligt noget? Det er, at man begynder at føle livets tand. Vi ved jo, at når man bliver født, så begynder man at leve et liv, hvor der er forandringer til stede hele tiden, det skal vi være bevidst om, at den forandring er en naturlig ting, og vi skal følge med den. Det betyder, vi skal ikke stritte imod forandring. Vi ved, de små børn skal lære at tage næring til sig, og som forældre så giver vi kærligheden til børnene, vi er opvokset, eller hvad hedder det, opfostret dem i kærlighed og tillid. Det håber jeg, folk gør, det er sådan et lille håb og ønske, jeg har, men det gør de for det meste.

De forældre, forskellige mennesker som har fået børnene, har jo også deres sider at slås med. Sider forstås på, at der er så mange, der har manglende forståelse, men de handler altid ud fra den viden, de har. Men forældrene er også ved at forandre sig, de er også i en forvandling, hvor de skal tilpasse deres liv, det er det nye liv, der lige er blevet født, vi ved, det er sådan, og de ting vi ved, er ting i forandring hver dag. Vi skal glæde os over forandring, fordi forandring fornyer os. Vi ved, der er store ting, der skal forandre sig, fra babystadiet op til man kan begynde at gå, og senere hen hvor man kan begynde at bruge sit sprog, og man kan bruge alle mulige ting. Det er jo en helt fantastisk glæde, når vi opdager, børnene kan begynde at sige nogle ting, vi ser de kravler rundt og sådan, det er helt spændende at følge sådan nogen udviklinger.

Og vi ser nogen gange, når børnene kravler, at de kravler måske i lang tid, og så tænker man, kommer de aldrig op på benene og stå, og vi kan få sådan en utålmodighed med, jamen sker der ingenting, og lige pludselig så begynder de at gå, så er vi blevet så glad så glad. Og så kører vi i lang tid, og de får den første skoledag, og vi glæder os over, de er kommet i skole, og de begynder at lære nogen ting. Vi skal som forældre bare følge med og gerne være et skridt foran børnene, at vi også ind imellem bliver ældre har gjort vores erfaringer.

Senere hen så kommer de i pubertetsalderen. Det kan også byde på nogle vanskeligheder for de unge mennesker. Og senere hen så begynder de at forlade hjemmet, fordi de skal leve deres liv, og så kommer der nye forandringstilstande igen, både for børnene og forældrene, omgivelserne, tiden går.

Men noget af det der er vigtig, det er, hele tiden at have kærligheden med i det man foretager sig. Når man har kærligheden med i det, så går indlæringen nemmere, meget nemmere, både indlæring for børnene og forældrene.

Der begynder altid at komme kriser i sit liv, hvor man siger, ja nu er det fysisk der skal udvikles, nu er det følelserne, nu er det sjælsbevidstheden. Så der er mange niveauer, hvor vi skal udvikle tingene i.

Vi ved også vi mennesker, så er vi gennemsnitsmennesker, så begynder vi at blive aspiranter, begynder at aspirere ind mod vores sjæls mål, senere hen bliver vi disciple, hvor vi ved, hvad det er for en vej, vi skal gå. Men vi kan glemme det ind imellem, så kommer der frustrationer igen. Man kan gå i mange år og leve som discipel, som verdenstjener, gå og opløfte og inspirere her.

Når vi lytter til vores ophøjede bevidsthed, jamen hvad er det nu, det der ophøjede bevidsthed er? Kan jeg skelne mellem mine personlighedstanker, bindinger, eller kan jeg lytte til min sjælsbevidsthed, som inspirerer mig i at opløfte min bevidsthed, eller hvad kan jeg gøre? Er jeg nu blevet så udviklet som voksen? Den viden jeg har, kan jeg videregive den til børnene og til mine omgivelser? Vil jeg gøre det? Har jeg viljen til at gøre det?

Se der kommer mange forskellige faser i sit liv. Vi ved, det skifter med syv års interval, i syv års intervaller der sker der en markant skift i vores bevidsthed. Det hænger også sammen med de syv stråler, som styrer og leder os. Mange gange er man uforstående, overfor det sted man står, men i sjælsstyringsbevidstheden er det 100 procent som det skal være, men i sin personlighedsopfattelse ja der er det vanskeligt at forstå.

Det er så der, folk kommer til mig, og siger ”jamen hvad skal vi så, nu har vi haft et liv, der ser sådan og sådan ud, jamen er det så ingenting til mig bagefter, for eksempel når børnene har forladt reden, eller andre ting, hvad skal jeg så?” Mange, mange, mange bliver bange for at miste sig selv lige der, men det er så vigtig at vide, jamen så tager vi den næste tørn på udviklingsvejen, hvor vi går ind mod sjælsstyring meget, meget mere, hvor vi siger, nu har vi meget mere, at vi kan give. Så livet bliver bedre faktisk, eller anderledes end det det var før. Det der er vigtigt, det er hele tiden at tilpasse sig, den situation man er i, men også være et par skridt foran andre mennesker.

Jeg snakkede om for nogle dage siden, at det var vigtigt for os, at vi kunne vise vejen for andre, vise vejen, være et fyrtårn, være forbilledet, der kan vise vejen. Når vi lever som et forbillede for andre, så udvikler man sig lidt hurtigere end gennemsnitsmennesker og aspiranterne og nogle gange som disciplene. Vi er foran, men det er ikke det samme, som at man er ensom, det er bare det, at man tror, man er ensom, når man udvikler sig hurtigere. Så det der er hensigtsmæssigt, det er at lægge bevidstheden ind midt i hovedet når vi mediterer, ind i vores sjæls bevidsthed, ind i vores åndelige bevidsthed, men vi skal hele tiden lære at skelne, hvad der er hvad.

Se det jeg tidligere også har snakket om, det er tilgivelsen. Når man tilgiver sig selv, for mange af de ting man har gjort, der ikke er hensigtsmæssig overfor andre, så er det der, vi siger, at hver aften der skal man have tilbageblik, tilbageblik i den dag der er gået, om den er gået i harmoni med sin sjælsbevidsthed. Hvis den ikke har det, så skal man have rettet op på det, inden man falder i søvn. Det er der, man som indre iagttager kan se, hvordan skulle det have set ud, hvis man havde brugt sin kærlighedsnatur? Og så begynder man at arbejde med det.

Men der er altid det, når man er ved at løsrive sig fra sin tungere bevidsthed, som er sin personlighed, det er en megakamp, og det kan blive til en livslang kamp for folk at frigøre sig for bindinger til sin begrænsningsopfattelse. Det er lidt mærkeligt at tænke på, at det kan være en livslang kamp for at frigøre sig for det, der låser en, i stedet for at sige noget så enkelt der hedder, jeg har villigheden til forandring.

Med det samme man siger, jeg har villigheden, så går der nye indlæringsprocesser i gang, der kommer nye bevidsthedsstrømninger ind, der kommer nye tanker, alting bliver fornyet på en ny måde. Altså jeg har villigheden til forandring. Villigheden er en Guds gave. Man har villigheden til forandring. Villigheden hænger sammen med kærligheden, den hænger sammen med tilliden. Tilliden til at det er ok, jeg er den, jeg er, jeg er i udvikling, jeg er ved at forvandle mig, jeg har villigheden til det.

Det som mange mennesker har og også mig selv, vi er jo allesammen mennesker, det er det svære at slippe det gamle for at leve det nye, det er der, vores hukommelse kommer ind, hukommelse spærrer. Hvis der er mange negative tanker i vores hukommelse, så vil vi trække det frem hele tiden. Men der er forskel på at trække tingene frem, som begrænser en, en begrænsningstilstand, så forværrer vi situationen. Men hvis vi tager begrænsninger frem og siger, ”jeg har villigheden til at forandre det,” så begynder der at ske en frigørelsesproces. Villighed til forandring er det samme som frigørelsesproces. Det betyder, man kan træde ud af det felt, hvor man var stivnet i sin opfattelse tidligere, man var stivnet, man var blevet ufleksibel, man turde ikke kærligheden igen. Det stivnede tankesind betyder, man har lukket ned for livsenergien, livsglæden, forståelsen, vi skal ændre på de her ting.

Jo ældre man bliver, jo mere stivnet kan det blive, så begynder de store sygdomme at banke på her, fordi sindet, bevidstheden skal ændres og udvikles, det er et liv i forandring.

Vi mediterer i dag på, at vi har villighed til forandring, villigheden, kærligheden og tilliden, forståelsen. Men villighed det er den store forandring. Igennem villighedens lys kommer fornyelsen. Vi kan jo se, hvis villigheden ikke er til stede, så har man ikke udviklet sjælsbevidstheden eller sjælskræfter. Det bliver en fantastisk glæde at udvikle sjælskræfterne.

Vi mediterer på i dag, jeg har villigheden i min bevidsthed, jeg er villig til at ændre på min egne opfattelse af den situation jeg er inde i, jeg vil forny vilkårene, jeg vil putte fornyelsen ind, og jeg vil leve fornyelsen, jeg skaber en ny fremtid med det samme. Man ændrer sit kodningssystem, går fra begrænsningsverden til tillidsverden, igennem villigheden til forandring, så der begynder at komme en strøm af kærlighed fra hjertet, og alt inde i os selv det begynder at blive opladet igennem villighedens lys, tilliden, kærligheden og den kærlige forståelse.

Vi mediterer på villigheden, tilliden, tilgivelsen og kærligheden. Mens I gør det så enten fokuser i hjertet, eller i hjertechakraet i hovedcenteret, eller forestil jer at fra hjertet her der kommer en opstigelsesenergi til hjertecenteret i hovedcenteret, så vil I begynde at trække den åndelige dimension med ind i det, I laver. Mediter på villigheden, tilliden, tilgivelsen i en forandringsproces, og vi fyldes op med kærlighed, og vi fjerner fremtidig demethed samtidig og mange sygdomme.

Og mens I arbejder med det, så overfører jeg villighedens lys og tillid til jer. Forestil jer vi går fra et stivnet tankesind til et fleksibelt tankesind. Husk at vi er lysbærere fra de høje himmelsale, vi fornyer, og vi inspirerer, hvis vi har viljen til det. Se det der var skønt, det var, hvis I havde villigheden til sommetider at sende en afhandling på jeres morgenmeditationer eller andre ting, så var det endnu sjovere. Nogle af jer gør det, andre kniber det lidt med, men lad os putte villighedens bevidsthed ind så er forandringen på stedet.

Godmorgen, godmorgen jeg ønsker jer en fantastisk god dag, og tak fordi I lyttede med.

Og det er så Peter L. Simonsen fra healerskolen i Sønderjylland. Vi ses igen i morgen tidlig. Godmorgen til jer og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk