

Nr. 636 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 12. juni 2020

Nøgleord: Den indre iagttager.

Godmorgen i dag er det jo en ny dag, fredag den 12. juni 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 636, og det ser ud til, vi skal have dejligt regnvejr, så bliver vi så begavede igen med vækst energi.

Nu har vi haft undervisning i går, det var rigtig dejligt at se, det er dejligt at se, hvordan folk arbejder godt med tingene, men der er noget, der er tankevækkende. Det er, at når man kommer ned i sine sårede følelser, og man ønsker at blive i de sårede følelser. Den ene del der ønsker at blive i de sårede følelser, der ikke rigtig kan se, hvad årsagen er, men skælder ud på den der er lige ud foran en.

Man skal se lidt på de mønstre, man har i sig selv, hvad er det for nogle mønstre, hvad har skabt mønstrene, og hvor lang tid har sådanne mønstre ligget der. Det har ligget der så lang tid, at man ikke kender årsagen mere. Men når vi begynder at iagttage mønstrene, den indre iagttager, hvis man kan leve i den indre iagttagers bevidsthed, så arbejder man i sjælsbevidstheden.

Jeg kan huske fra et eller andet sted, at Jesus sagde, ”lev i lyset, gå i lyset og vær lyset.” At gå i lyset det betyder, man går i kærligheden, i kærlighedslyset, og i kærlighedslyset der videregiver man informationer. Når man er i kærlighedslyset, er man også i sin sjælsbevidsthed, når man videregiver informationer herfra, så er man en årsag. Skælder man ud nede i følelserne, så er man en virkning af gamle begrænsninger. Noget af det man kan se, det er, når man holder fast i tingene, så kan der ligge angst, frygt, had, jalousi nede bagved, fordi man vil selv bestemme, man vil bestemme over den anden. Det ser vi mange gange.

Jeg kan huske, engang der var der to elever, hvor den ene hun følte sig virkelig jaloux på den anden, de skulle læse i den samme bog, det samme hæfte. Den ene rykker papirerne over til sig selv, og den anden rykker dem også over til sig selv, de havde sådan en kamp om det. I stedet for at forene deres evner så var det jalousien, der bestemte. En jalousi kan ligge der et helt liv, man kan pakke den så godt ind, at man ikke tror, man fejler noget. Men jalousien kan dybest set være en skjult angst, der ligger derinde, som er årsag til en sygdom, hvor man bliver ved med at holde sig trælbundet i angsten og frygten. Så angst og frygt betyder også, at man skal have kontrol på tingene, man skal kontrol

lere hele tiden, og så er man en virkning. Giver man nu slip på den kontrol og erstatter den med kærlighed, en kærlig forståelse til hinanden, så arbejder vi med frigørelse, så kan vi komme ind i det, der hedder, ”jeg er fri og lykkelig.” Nu havde vi nogle gode demonstrationer på det i går med Lene, ”jeg er fri og lykkelig.” Det var lidt spændende at se på, hvordan friheden kan komme indefra, og det betyder igen, at man kan være en årsag til ligesom at formidle det indre budskab, man tør komme ud med sig selv og begynder at værdisætte sine egne kvaliteter, og de ting man har gennemgået i livet, dem kan man bruge til visdom, og man kan videregive information til andre, så arbejder man med frigørelse. Så er der det, at hvis selvværdet har været trykket længe, så tror man jo ikke på sig selv, så udsætter man. ”Jamen jeg vil gerne gøre det nu.” Vi har en anden af vores gode elever her på skolen, hun sagde, jeg samler viden til det nu, jeg laver det om fem år, men så er der jo ingen energi på, det er lige her og nu, hvor man arbejder med tingene, der er energi på, og man kan sige, at frigørelsen er mulig.

Så lige nu der arbejder vi meget på frigørelsesvejen. Man frigør sig selv fra låsninger og bindinger, blokeringer og mønstre. Det er vigtigt at holde fast i de ting, fordi det giver den indre frihed. Man kan sige at friheden er dybest set længslen mod det guddommelige, og når vi tænker på, at vi er små guddommelige gnister i det guddommelige liv, jamen så er det det, vi skal videregive til andre. Når vi videregiver de guddommelige

egenskaber, så er vi en årsag, så betyder det, at man får medvind. Det der er vigtigt er ikke at være medløber, men være en årsag. Så det er interessant at se, hvordan undervisningen er, hvordan det virker.

Nu skal jeg se det selv hvor mange af jer, der kan forholde sig til det, jeg siger. Hvor mange af jer der kan se jer selv i det, jeg snakker om. Det er jo dejligt at se, at når man er i balance, hvordan man kan videregive informationer, og hvordan man kan være en dygtig inspirator for sine medkursister, det er dejligt at se, rigtig dejligt. Men når man har tillid til processen, så har man tillid til forvandlingen. Det der er vigtigt er hele tiden, at være en årsag, se på hvad der er årsag til problemet og så begynde at tage fat i det. Det kan være, at mange af låsningerne ligger i forældrenes livsmønstre, dem overtager vi og videregiver til vores børn og børn til børnebørn. Her har vi muligheden lige nu for at være en årsag.

Når jeg så kommer med åndens energi til jer, den åndelige energi, og I kan træde ind i den væren, så kan I jo se det fra en anden synsvinkel, og man kan sige, at det er en total stor bærekraft at træde ind i den bevidsthed.

Så går der et lille stykke tid, efter man har været der, så falder man tilbage i sine gamle mønstre, fordi de er de stærke. Personligheden er så stærk, at hvis man ikke holder total fokus på oplystheden og videregivelse af oplystheden, så synker man tilbage i begrænsningerne, og så er man faktisk kommet fra sin guddommelighed igen. Så skal man op på hesten igen, og bygge energien op dertil hvor man var tidligere.

Mange mennesker de siger altid, ”jeg har så travlt med det og det Peter, jeg skal nå de her ting først, det er simpelthen så vigtigt.” Det er det faktisk ikke, det der er vigtigt, det er at være til stede i sin åndelige fars hus og få energien og inspirationen der i stedet for at være i de ting. Der kan ændres på i det ydre liv, hvor man siger, at jeg skal gøre det og det først. Sæt det til side, følg det indre kald, følg det indre lys, kom og vær tilstede i stedet for, og få den næring I skal have. Lad det være en højprioritering, fordi så begynder I at være en årsag til, at I kan flytte de mønstre, I er bukket under i hver eneste dag. Få næringen, få kærligheden og oplystheden, og I begynder at få en indre frihed. En indre frihed hvor længslen bliver at leve et guddommeligt liv i stedet for personlighedslivet. Det er vigtigt at tage den energi nu, lige nu, ikke i morgen eller i overmorgen, men i dag. Tænk på at vi skal være en årsag ikke en medløber, ikke en virkning, men se på tingene fra sin sjælsbevidsthed. Det er også vigtigt at gå og være tilstede i kærligheden. Læg kærlighed ind i jeres stemmer. Når grundtonen er kærlighed, så kommer stemmen til at være blød og kærlig, venlig og imødekommende.

Når jeg arbejder med behandling af folk, så lytter jeg altid til det, de siger, og alt det de ikke siger, og når man snakker med folk, så kan man høre mange forskellige ord på en gang. Vi har jo ca. en 10 til 12 legemer, og så kan man høre, om der er samspil i legemerne, eller hvad for nogle legemers dele de ikke fungerer i. Det vil sige, man kan høre disharmonien også, og inde i disharmonien der kan man også ændre til frigørelse ved at være den indre iagttagere. Så siger folk altid, ”jeg har iagttaget det, jeg har været der mange gange.” Ja måske overfladisk, men har man sat sig til at arbejde med at opdage den virkelige årsag? Det er de færreste, der bruger tid på det, fordi havde man nu virkelig brugt tid, så finder man også frigørelsen. Frigørelsen ligger inde bag angsten og frygten, der ligger nemlig kærligheden.

Nu snakkede jeg om trolde i går, trolde det vil sige, det er det, der styrer vores underbevidsthed, og de trolde de får jo næring af os, ved at de sætter os i ubalance. Jo større ubalancen er, jo mere næring får de, jo større bliver de. Det vil sige angsten og frygten bliver større, afstanden bliver større, hårdheden i sit liv bliver større.

Men kigger vi nu på de her ting, der ligger dybere inde i os og kigger med kærlighedslyset, trækker begrænsningen op til overfladen og giver den lys og kærlighed, så kan trolde ikke tåle at leve i lyset, så går de i stykker, og alle de låsninger der har været der i årevis, de bliver frigjort, og så kan man komme videre med det samme. Så vi skal anvende frigørelseslyset, og vi skal meditere på frigørelseslyset, frigørelse inde i os selv hvor man siger, at frigørelsen er også en indre kommunikation på, og en indre udtryksform på at ændre på sin begrænsningsopfattelse. (det var lidt svært det der.) Mange mennesker lever i deres personligheder, og der lever

de så i deres begrænsningsopfattelse, og der er man blevet medløber eller en virkning af en begrænsning, men vi skal være en årsag. Den typiske vending er det, at når man er i virkningens verden, så siger folk altid til mig, ”Peter jeg kan godt høre, hvad du siger, men det er dig, der siger det, jeg har jo ikke sagt, jeg vil, du siger det bare, jeg har ikke sagt, jeg vil gøre det,” og det vil sige, at der påberåber man sig evnen til at være i sin begrænsning i stedet for at sige, ”okay jeg vil over at være den vejledende faktor, jeg vil være en årsag.”

Så mange af de ting jeg siger her kan blive jeres faste ejendom, hvor I arbejder i kærlighedslyset hver eneste dag.

Vi mediterer på, at vi er ved at blive en indre frigører på frigørelsesvejen. Lad os meditere på det. Frigørelsesvejen er den oplyste vej, det er illuminationsvejen. Frigørelsesvejen.

Vi mediterer på, at vi er frigørerne. Vi kan frigøre andre mennesker fra deres begrænsninger. Vi kan være lige nøjagtig den årsag, der skal til, for at man kan frigøre et andet menneske fra deres begrænsninger. Der kommer kampen mellem lysets kræfter og mørkets kræfter, vi kan også sige ånd og stof.

Vi mediterer på frigørelsesvejen, og medens vi mediterer på frigørelsesvejen så prøv at have i baghovedet en bevidsthed om, at I er lysbærer fra de høje himmelsale. Ligesom have den bevidsthed bagved, langt, langt bagved, ligesom en grundtone, en grundbevidsthed. ”jeg er lysbærer fra de høje himmelsale, jeg bringer lys og kærlighed ind i menneskeheden bevidsthed, jeg er den, der oplyser.” Når man har det inde i sig selv, har man indre frihed, en indre forståelse, man er blevet en årsag. Jeg anvender lige mit kraftord her, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Det er også frigørelsen, det er garanten for, at I kan komme ind i jeres guddommelige væren. I frigørelsen ligger også helbredelsen, taknemmeligheden og ydmygheden, kærligheden. Prøv at sige til jer selv ”jeg vil gerne gå kærlighedsvejen, lysets vej.” Forestil jer at I skal være Herrens sendebud.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, og jeg siger tak, fordi I lyttede med. Idet jeg siger tak, fordi I lyttede med, så kan jeg mærke en indre rørthed inde i mig selv. Rørtheden kommer fra sjælsbevidstheden, rørtheden kommer inde fra jeres sjæle. Jeres sjæle responderer på det, jeg siger, og det giver mig en stor glæde og stor ydmyghed. Det betyder, håbet er iblandt os, håbet. Det er legemliggørelse af Guds liv, håb og trøst til menneskeheden. Vi er ved at blive en årsag, vi er ved at udvikle os til fredsengle, lysbærer fra de høje himmelsale.

Igen godmorgen og tak fordi I lyttede med. Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Vi tager en velsignet dag allesammen, velsignet i kærligheden, badet i lyset af kærligheden, I kan gå i bad og tænke på, at kærligheden ligger i vandet. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk