

## Nr. 633 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 9. juni 2020

**Nøgleord: Så i dag mediterer vi på lyksaligheden, saligheden og det evige liv.**

Godmorgen. I dag er det jo mandag nej undskyld tirsdag den 9. juni 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 633. Okay.

Så nu har jeg lige været oppe og sove lidt, det var jo helt fantastisk, så kom jeg til at tænke på de forskellige søvntilstande, hvordan og hvorledes de er. Når man har let søvn, hvordan og hvorledes, dybere søvn, sikke en forskel der er på det, og så en hel dyb søvn.

Den helt dybe søvn, der slås man jo ikke med begærlivet og ønskelivet og angst og frygt, der er ingen ting tilbage. Det vil sige, at sit legeme og sin bevidsthed er helt trukket væk. Hvem passer så på legemet? Det gør det guddommelige. Men i den dybe tilstand er total dyb søvn, der kan også ligge en stor lyksalighed i det, fordi man bliver opladet på en ny måde, man kommer faktisk ind i saligheden. Jamen kan man leve i saligheden hver dag? Det kan man faktisk godt, det er jo dejligt at komme derhen til, at man kan leve i saligheden. Så hvem passer så på en? Det gør Gud, så saligheden er Gud. Er det det, vi skal meditere på i dag? Ja det er det. Så dybe søvn er saligheden, men også salig er den, der er i sin salige tro, saligheden.

Jeg tænker på, at det må være det, Sai Baba snakker om, at når han er i samadhi, det må være saligheden, det tror jeg faktisk, det er. Det vil sige, der har man en bevidsthed, en alstedsnærværende bevidsthed i, saligheden er det guddommelige. Er det ikke fantastisk, at det har vi inde i os selv?

Prøv så at tænke på i den ydre verden, der er mange, der siger, jamen kan jeg nu have penge nok, har jeg penge nok til det, jeg skal til, jeg skal holde det og de arrangementer senere hen, jeg må hellere spare. Men hvad kan man spare på? Det man gør i stedet for, det er, man forøger sine begrænsninger, fordi man kan ikke koble sig ind i det indre liv, den indre salighed af det oprigtige liv. Det er det, man giver afkald på, det er jo helt, man siger nærmest, det er helt tovligt, som vi siger på Mors. Så det der er vigtig, det er jo at sige at lad os arbejde ind i saligheden, ind i den indre væren.

Det er sjovt at tænke på, at når man har været ude i haven sommetider, så når man kommer ind, så opdager man, at man er blevet beskidt et eller andet sted, eller der hænger noget, noget i håret hvis man har været ude ved nogle træer, det kan være spindelvæv, det kan være små dyr, og det kan være grenstumper eller andre ting. Med det samme man ser det, så skal man skynde sig at have det af med det samme. Hvis man ikke ser det, så opdager man det jo ikke, så spejlet er oplystheden, når man skal ind i den, så fjerner man tingene med det samme.

Men hvorfor fjerner man så ikke problemerne med det samme? Fordi vi kan se, de er der, så vi kan sige, den begrænsningsopfattelse man har, hvor man ikke tror, man kan få tingene til at fungere og slå til, det er en begrænsning i sit tankesind. Det er den prægning, man har i sit tankesind, som ligger der, som man er overbevist om, det er det rigtige. Siger man, jeg har ikke tid, jeg har ikke økonomi nok, og jeg er bange for det, jeg er bange for at flytte, og det vil sige, at man ønsker at holde fast i sine gamle livsmønstre, man tør ikke tillade at gå ind i nuet og gå ind i fremtiden.

Jeg snakkede meget om fremtiden i går, at slippe nuet og gå ind i fremtiden. Fremtiden er også saligheden, det er den, man skal gå ind i og være i. Det vil sige, at det er det guddommelige i en selv, som er den indre formidler. Der er rigdom på alle planer, fordi rigdom er saligheden. Det er, at man er et med det guddommelige, det er jo en indre væren af en salighed, og saligheden er rigdommen, fordi den er gavmildheden, den er godheden, og den er kærligheden. Det er der man skal være eller arbejde hen imod. Så alle de ydre ting man har, og siger

”jamen jeg tør ikke, fordi jeg har ikke penge nok, og jeg er bange for det og det og det.” Det er faktisk en illusion.

Man glemmer fuldstændig at tro på, man har nogle evner, der kan forvandle tingene. Så evnerne der kan forvandle det hele, giver man ikke accept til, og vi er nødt til at acceptere det nye hele tiden, acceptere det nye liv, et liv i forandring, glæde sig over forandring i vores bevidsthed. Nogle mennesker lader sig nøjes hver eneste dag, de begrænser sig selv og begrænser hinanden, i stedet for at lade kærligheden og saligheden være det liv man skal leve i stedet for at leve i begrænsningsverdener. Så det var ligesom det, jeg kiggede på, da jeg vågnede lige her før og efter en dyb søvn. Den dybe søvn giver også en lyksalighed, som er et åndeligt niveau, men så går videre over i en indre, større fordybelse endnu, end det der var før.

Så i dag mediterer vi på lyksaligheden, saligheden og det evige liv.

Når vi kommer ind i den værenstilstand, så begynder vi selv at bestemme livslængden, fordi der kan man se, jamen er der brug for en selv til at hjælpe menneskeheden videre, så vælger man at blive i livet, indtil man har løftet de mennesker højt nok op, at de kan se muligheden og kan træde ind i saligheden, lyksaligheden, den altfavnende kærlighed.

Så vi mediterer i dag på lyksaligheden, den altfavnende kærlighed, lyksaligheden, lad os meditere på det. Samtidig med at vi mediterer, så slipper vi vores ydre liv, og vi går ind i en indre værenstilstand, en værenstilstand og ren kærlighed, vi fordyber os videre ind i det åndelige liv, ind i saligheden. Saligheden kan være et med Gud, og det er Gud, der favner os i den guddommelige bevidsthed, vi kan sige, vi er kommet hjem.

Se den helt dybe søvn, hvor der ingen ydre bevidsthed er, der er man også kommet hjem til en indre optankning. Når man mediterer på det, så vil jeg tilføje jer energi og prøv at arbejde med energien fra saligheden, den altfavnende kærlighed, og den indre, den indre lyksalighed. Forestil man er her i den verden, som gerne skulle træde ind i menneskers verden til oplysthed og ny åndelig videnskab. Begiv jer til at holde bevidstheden ind mod jer. På et tidspunkt så slipper man bevidstheden også og kan trænge ind i saligheden, som igen vil give lyksalighed. Prøv at forestille jer, at I giver jeres kæreste et kys, og I ligesom har den altfavnende kærlighed med i kysset, det åbner hjerterne op i kærligheden.

Skulle man se et billede på det, så skal man forestille sig, man har ligesom en energistav og rundt om energistaven der er der en stor spiral, hvor man ser magnetstaven, energistaven, og spiralen der går rundt om, og alting bliver strømførende i kærligheden, kærligheden fra Guds sind. Man lukker op for en indre værenstilstand, et sted man altid ønsker at være.

Godmorgen til jer allesammen og jeg ønsker jer en fornøjelig god dag, en indre værenstilstand, salighed, lyksalighed, altfavnende kærlighed. Når du kan komme herind og være her, så er tilliden total i top, og man ligger inde med skaberkraften. Godmorgen, godmorgen og tak fordi I lyttede med. Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)