

## Nr. 632 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 8. juni 2020

### Nøgleord: **Fremtiden, lyksaligheden og kærligheden.**

Godmorgen. I dag er det jo mandag den 8. juni 2020. Vi skal have morgenmeditation nummer 632. Det er sådan set en fantastisk god dag, og der er åbnet for, at vi kan være 50 personer på skolen pr. gang. Det var jo helt fantastisk, nu skal vi bare derudaf uden restriktioner igen, det er jo dejligt.

Øhm så nu kan vi sige, at noget af Coronaen her, det er fortiden, og det fylder jo rigtig meget i folk, de tror jo stadigvæk, de er i fortiden. Mange mennesker de lever i fortiden hver eneste dag, de lever godt nok i nutiden, men mange lever i fortiden alligevel, fordi der var jo så dejligt at være i fortiden. Nogen gange så tager man skridt hen mod fremtiden, hvor man kan mærke, at nutiden er ved at forsvinde, men man er på vej fremad. Nogen mennesker gør jo så det at fra nutiden, i stedet for at gå ind i fremtiden, som er det nye, jamen så går de tilbage til det gamle, fordi der er trygt og godt at være. Så mange mennesker er låst fast i fortiden, fordi det var nu så godt, så godt, men de har glemt, at de gerne vil ud af fortiden og ind i fremtiden. Det er sådan noget paradoksalt, mærkeligt noget det her, at sådan nogen låsninger kan være.

Så når vi siger, vi er ved at lave opgaver og sådan nogen ting, så prøv at se på når I laver en opgave, laver I så den opgave, som vi får anvist, eller laver I jeres egne regler? Det er lidt sjovt at se på, og man opdager faktisk slet ikke, man laver sine egne regler, men har det bare godt med det. Øhm, men det der er vigtigt for os, det er at sige, at fremtiden eller fortiden er forbi, vi prøver at leve i nuet, men nuet blegner også, fordi vi er arbejder ind i fremtiden, vores bevidsthed, vores engagement.

Så vi siger, at vi går fra nutiden ind mod fremtiden, det er det, vi arbejder på. Vi skal se fremtiden for os, og lad os lægge vores engagement ind i det, så kommer rykket fra fortiden, det skal man til at slippe, så fortiden er underbevidstheden, det gamle kendte med sine begrænsninger. Det var det, der var fortiden en gang i sin tid og meget tidligere også en fremtid, der er vi jo længere tilbage, men nu slipper vi de der ting, fordi vi er blevet det ældre og blevet det mere vise, at vi går fra nutiden ind i fremtiden og slipper fortiden. Aj vi skal være lidt spids her fra morgen af, kan jeg godt høre. Det vil sige også, at det dybest set er det, jeg snakker om, det er blokeringer, der ligger i ens tankesind, som forhindrer os i at flytte sig ind i fremtiden, og det er blokeringer, dem kan man kun opløse med den indre iagttagelse, og vores skelneevne, skelne mellem hvad der er hvad.

Men lad os nu meditere på en meget positiv fremtid, hvor vi begynder at blive sjælsstyrede personligheder, og hvor vi slipper de gamle bindinger, lad os nu gå fremad ind i fremtiden. Så lad os meditere på fremtiden.

Jeg kan huske for mange år siden 20 år siden, der kom jeg til at se et billede af mig selv, hvordan jeg så ud 20 år senere, det er så det ansigt, jeg har i dag, men dengang da tænkte jeg, nej du er sgu blevet gammel Peter og ser rynket ud. Nu har jeg fået ny billede igen, hvordan jeg ser ud om 20 år, det er lidt spændende at se på alligevel, når man kigger på de fantastiske fremtidsmuligheder, der ligger til en og til sine omgivelser. Det er lidt spændende at se, men der er ikke blevet færre rynker, men der er blevet meget mere visdom. Så lad os glædes over, at vi ender med at blive den vise, får visdom ind i vores liv.

Det vi skal regne med, det er sådan set, at grundfølelsen er lyksalighed, en åndelig bevidsthed, lyksalighed. Så lad os meditere på fremtiden, lyksaligheden og kærligheden. Lad os meditere på det, fremtiden, lyksaligheden og kærligheden. Lad os lægge bevidstheden ind på det. Vi går fra nuet ind i fremtiden, og ser nuet forsvinder bagud, og vi flytter os hele vores opmærksomhed ind i fremtiden. Vi glæder os over **fremtiden, lyksaligheden**

og kærligheden, det er det, vi mediterer på i dag, og det er det, der er nøgleordene. Det der er vigtig, det er at slippe fortiden, den har bragt os derhen til, hvor vi er i dag, nu lader vi det blive til minder.

Vi har jo skaberkraften i os, som er sjælsbevidstheden, så lad os skabe det nye, realisere fremtiden.

Nu mens I arbejder på at gå ind i fremtiden, leve fremtiden, ja, lyksalighed, kærlighed, oprigtighed. Husk vi kan anvende vores skaberkraft, som er en sjælsbevidsthed. Og når vi kigger ind i fremtiden, så er det vigtig ikke at trække fortidens billeder frem som er spærring mod fremtiden, det er der mange, der vil gøre, og det skal vi slippe. Lad os ønske hinanden tillykke med at kan se ind i fremtiden og begynde at leve fremtidens visioner. Kærlighed, oprigtighed og lyksalighed, begynd og få næring inde fra vores ophøjede bevidsthed. Jeg overfører velsignet energi til jer samtidig. Jeg arbejder med en stille og aktiv intelligens.

Jeg ønsker godmorgen til jer allesammen nu og ønsker jer dejlig fremtid med masser af positive oplevelser. Godmorgen, godmorgen, kan I have en velsignet dag, det bestemmer I selvfølgelig selv, jeg kan ønske det for jer. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)