

## Nr. 630 Godmorgen til alle.

### Morgenmeditation lørdag den 6. juni 2020

#### Nøgleord: Gud er kærligheden, og solen er Gud, så Gud er i alt.

Godmorgen. Godmorgen Irene og I andre gode mennesker. I dag er det jo lørdag, lørdag den 30. sludder lørdag den 6. juni 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 630.

Se jeg tænkte sådan på, at vi skal arbejde mere med kærlighed. Vi ved, når vi begynder at meditere, så begynder vi at få lidt styr på følelserne og tankerne. Så følelser og tanker skal man først forvandle til positive egenskaber. Når irritation og kritik er omdannet til tillid og kærlig forståelse, nå men så har man ændret på sin opfattelse. Når man så begynder at sige, at vi ændrer en del af de der ting, og så begynder man at meditere på sjælen, sjælen er også kærligheden. Senere hen så begynder man at meditere lidt mere på, på intuitiv bevidsthed, så betyder det, at man af den højspændingsenergi træder ind i sin bevidsthed, på et tidspunkt vil man blive den intuitive bevidsthed, i det man foretager sig, i alt det man foretager sig. Det der er vigtig, det er jo at få det integreret i en selv, man kan sige, det hjerte er fuld af, strømmer munden ud med.

Hvis nu vi mediterer på mestrene, så får vi lidt af mestrenes egenskaber i os, hver gang vi flytter bevidstheden tilbage igen. Vil vi så håndtere den bevidsthed? Forestil os vi går ind, er lidt med i mesterens bevidsthed, eller vi vil formidle det med vores dagsbevidsthed. Lad os sige når vi mediterer som ganske almindelige mennesker, så har man en vis forståelsesgrad. Mediterer vi som sjæle, så har man en helt anden forståelse, mediterer vi som åndelige mennesker, så er det igen et kæmpespring, det er forskellige bevidsthedsniveauer inde i os selv. Vi mediterer på, vi arbejder med, at vi videregiver. Begynder vi at meditere på Gud, så er det den guddommelige kærlighed, der begynder at strømme, det betyder også, at den kærlighed man arbejder med, så bliver kærligheden, så bliver det så stærkt fundamentet i en, at de ord man udtaler igennem den ophøjede bevidsthed, de virker med det samme på stedet på andre mennesker og kan give dem den ophøjede bevidsthed, som man dybest set gerne vil være inde i.

Vi snakker mange gange om, at hjertet er fyldt op med kærlighed, men bagsiden af hjertet skal også være kærlighed, så alle de der slette tanker, negative tanker, alle de begrænsninger der ligger, det er mange gange dem, man udtrykker sig igennem. Men er det nu ren kærlighed, man udtrykker sig igennem, så har man også nådens lys med, i det man foretager sig. Det vil sige, at man kan frigive andre mennesker fra deres bindinger, og man frigiver sig selv. Næsten hver dag vil man opleve en eller anden stemning, som vil fylde rigtig meget i en selv. Nogen ting kan være meget opløftende, nogen kan være det modsatte. Det det drejer sig om, det er at beholde den indre ligevægt, ligevægtigheden inde i os selv. Så vi skal til at lukke mere op for kærligheden, leve kærligheden. Så er der bare en lille smule til vores E.V.F. i onsdags, der kunne vi opleve inde i os selv jeres egen ophøjede bevidsthed. Det var meget smukt at se og opleve.

Se de forskellige energioverførsler foran mig, dem tapper jeg fra forskellige udviklingsområder inde i mig selv, så jeg kobler det fra forskellige niveauer, og det vil sige, det giver forskellige udtryk, farver, former, lys og forståelse, der skal vi hen til og kunne begynde at håndtere det.

Så når vi mere og mere lever det indre liv i den ydre verden, så er der en del af vores bevidsthed, der hele tiden er bevidst i det indre. Men sommetider kan man kommunikere det udad, det bliver ligesom, de to forskellige niveauer bliver til et. Det vil sige, man kan både skrive og snakke på en gang, man kan også forstå og skrive på en gang. Der er meget man kan gøre i den indre værenstilstand og ophøjethed og kærlighed og tillid.

Det jeg prøver at gøre i dagligdagen, det er at rense folk af, i den opfattelse de har og prøve ligesom at give dem en fornyet indsigt i deres dagligdag, så man glemmer sine egne personlighedsbehov, hvis der er sådan nogle tilbage. Det er der nu nok. Man tænker udelukkende som sjæl og begynder at arbejde lidt med sin åndelighed. Så det er så vigtigt at give lys og kærlighed fra sig, men det er meget vigtigere at få optankning til at forny sig selv med. Fornyelsen er den man oftest glemmer, fordi man synes, det går godt nok, synes, ej der kan være lidt udfald, men det går jo godt nok, ikke. Så hvis nu man tænker på, man er beskyttet af det guddommelige, så synes man, at så kan det ikke gå rent galt, men har vi så husket at holde vores forbindelse ren til det guddommelige, eller tror vi ikke på det. Det er altid noget med en trossag, tro, tillid og forståelse.

Men kan man så tage hjertet med i det hele, kærligheden. Kærligheden er Gud, det er retskaffenhed, det er oprigtighed, det er ansvar. Kan man nu gøre det, så kan man se Gud i alt. Man kan dybest set se ind i sjælens bevidsthed, og se hvad de ønsker og udtrykke i det her liv. Man kan se helt derind, hvor man siger, at man kan se sjælene på sjælsplanet, inden de vælger at komme i ny inkarnation. Man kan se og være bevidst om de samtaler, der foregår med sin sjæl, og dem der vejleder sjælen, inden den skal i ny inkarnation. Man kan gå længere ind endnu, og se på mange inkarnationer. Man kan også se på, hvor mange forskellige vejledere der er tilstede. Den vejleder bliver fornyet, ligesom man udvikler sig til. Når vi begynder at kræve større udvikling, kommer der automatisk andre vejledere til på indre plan. Men lad os nu sige, at sådan en vejleder både er på det indre og det ydre, så er det jo lidt spændende. Det betyder, man kan forny sig hele tiden, forny sig med bønner der tilpasser sig alle situationer, fordi kærligheden er overalt. Man påtager sig mange forskellige ansigtsudtryk, som viser det andet menneske at kan spejle sig i og begynder at få en anden forståelse.

Skal vi meditere på, at Gud er kærligheden, og solen er Gud, så Gud er i alt.

Prøv nu selv at være bevidst om, hvis I har brug for hjælp, hvem spørger I efter hjælp. Den I spørger efter hjælp, ser man altid efter en bestemt baggrundsviden, vedkommende skal have.

Mediter i dag på at Gud er sandheden, oprigtigheden og kærligheden, lad os meditere på det. Prøv at lægge meget ydmyghed ind, ydmygheden er en indre værenstilstand. Prøv at begynde at være bevidst om, at man kan nå noget helt andre niveauer, end det man kunne før. I mediterer på det, og så overfører jeg åndelig energi til jer. Og til allersidst så mediterer I på, at Gud ser mig.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en fantastisk god dag med masser af kærlighed, tillid og forståelse. Godmorgen, godmorgen og tak fordi I lyttede med.

Og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)