

Nr. 624 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 31. maj 2020

Nøgleord: Vi kan meditere ind mod sin åndelige viljes energi.

Godmorgen i dag er det en dejlig morgenstund, det er søndag den 31. maj, og vi skal have morgenmeditation nr. 624.

I går snakkede vi lidt om intelligensen, i dag skal I snakke om den intelligente vilje, tror jeg.

Når vi fungerer her i dag, så er der nogle mennesker, der er meget rolige inde i sig selv, de er rolige, og de kan være til stede inde i sig selv. Mange mennesker finder freden i roen, og nogle mennesker finder glæde i freden, nogle mennesker finder ånden i glæden. Mange mennesker de er i stand til at fungere på et ligevægtsområde, hvor det er kærligheden, der bestemmer.

Så vi kan meditere ind mod sin åndelige viljes energi, man kan meditere på sjælsbevidstheden. Man kan også observere sit astrallegeme, sit følelsesliv. Følelseslivet er forbundet med solarplexus, solarplexus området er forvandlingsområdet. Det er der, man prøver at forvandle de ting, der er fastlåste inde i en eller ved at blive synlige. Med jeg siger, når folk møder mig, så bliver der sat gang i alting inde i jer, det betyder, at hjulene bliver sat i gang, der kommer en større rotation i jeres chakraer. Rotationen kan give sårbarhed.

Men hvis nu vi kigger lidt på solarplexus, det er også vores klaringshus, det er der, vi skal klare det hele af i. Når tingene kommer op til overfladen, så har man accepteret sine begrænsninger, så er der mulighed for, at man kan forvandle begrænsningen, så kan energien strømme videre op i hjerteenergien. Når energien strømmer op til hjerteenergien, så har man forvandlet begrænsningen til kærlighed.

Der er mange mennesker, når de bliver sårede, så kravler de ind i sig selv, det har vi snakket om så mange gange, men så gør man sig tyndhudet og nærtagende i stedet for at gå den anden vej, hvor man kan være åben. Hvis nu man kan være åben i de situationer, hvor det er svært, og snakke om det der er svært, så kan vi jo bruge vores healerkraft til at bringe dem videre med. Forestil jer I kan bruge jeres auriske udstråling som healere, til at forvandle det sted andre mennesker er fastlåste i. Vi kan hjælpe dem videre.

Jeg kom til at tænke lidt på leverstrømmen, der strømmer rundt omkring kroppen, går ud fra milten og op til højre skulderpunkt og ned til milten igen. Det er ikke en energistrøm, jeg har turdet snakke om tidligere, fordi den rykker op i al vores følelsesliv og også helt tilbage til vores fostertilværelse, og kan putte bevidstheden ind i det, og igen hvordan vores forældre har påvirket os, vores første leveår bliver fuldstændig synlige for os, eller kan blive det, og det kan være meget svært at kigge på. Masser af det der ligger der, det kan komme i spil igen i en frigørelsesproces, men det må vi hellere tage dybere her på skolen en dag, sådan en dag hvor man har flere dage, så man har tid til at arbejde med det.

Men det vi kan gøre er at være en indre iagttagelse i frigørelsesprocesserne. I går da fik I energi, hvor I kunne foretage en mindre indvielse, hvis det var det, I ønskede at gøre, energien var tilstede. Vi kan sige, at hver gang vi frigør os fra et problem, så kommer der også en mindre bevidsthedsudvidelse, man kommer ind i erkendelsesfasen, gennem erkendelsen bliver vi lidt stærkere igen. Så fjerner man sig fra det område, der hedder at være tyndhudet, så har erkendelsesenergien lukket op for livsenergien og livsglæden. Det er så den proces, jeg har kæmpet med i årevis. Se problemet, observer det der er svært giv jer til at omdanne det. I har ressourcerne til det, ellers må I ringe. Det skal omdannes til erkendelsesvidenskab. Den videnskab skal man give videre gennem tjenestearbejde, man begynder at tjene menneskeheden gennem den forvandlingsproces, man lige har været inde i. Det gør, at man kan løfte og tage del i klodens opbygning.

Hvad mediterer vi så på i dag? Vi mediterer på, vi ønsker frigørelsen. I kan altid tage en følelsesmæssig side, I har det svært med, det ligger i solarplexus, det kan være angst for fremtiden, det kan være angst fra fortiden. Jer kan huske fra en tidligere tid i mit liv, hvor jeg havde en betonvare fabrik. Der lavede vi kantsten, alt var med hænderne. Jeg sagde til en medarbejder, ”jeg tror, jeg køber et kransystem, et hejssystem så vi kan gøre det lidt lettere, meget lettere så vi ikke skal knokle så meget.” Da jeg sagde det til ham, så blev han bange, han

var bange for, at når tingene blev lettere, hvad han så mistede. ”Du mister ingenting, du får muligheden for ikke at slide dig selv op for tidlig, du kan holde meget længere tid.” ”Du køber ikke den der, så siger jeg op,” siger han så. ”Jamen det er jo fremtiden, i stedet for at knokle kan vi få nogle maskiner, der kan hjælpe os.” ”Jamen jeg tør ikke,” siger han. Det vil sige, at en stærk og fornuftig mand var bange for fremtiden. Mange mennesker er bange for det nye, for hvis vi nu mister de gamle begrænsninger, hvem er vi så? Så er vi blevet mere sjælsstyrede, og vi har fået en indre frihed.

Så lad os meditere på en positiv fremtid der er fyldt op med kærlighed. Vi kan give vores kærlighed, vores erkendelsesviden ind til en ny fremtid. Lad os prøve at gøre det. Erkendelsesvidenskab lad os meditere på det. I kan forestille jer, at når vi arbejder med nye ting, så er der noget inde i os, der kan strukturere tingene med livsglæde og med skaberkraften, det får tingene til at forenes, det er intelligensen, den intelligente vilje og viden. Nogen gange så siger man, når man er ved at iagttage de sårede følelser og ved at omdanne, så er der mange, der siger, at det er da ikke raketvidenskab. Det er det rent faktisk, ud fra sin personligheds synsvinkel er det et kæmpespring at turde arbejde med det nye mål, de nye indsigter.

Vi mediterer på en positiv fremtid, der er fyldt op med kærlighed og visdom. Vi ser erkendelserne, der kommer altid en form for erkendelse. Vi mediterer i dag på erkendelsesvidenskab.

Jeg ønsker jer en rigtig god dag, en god pinse, glæd jer over dagene og prøv at respondere lidt på forvandlingsprocessen og giv det accept. Godmorgen og tak fordi I lyttede med, vi ses igen i morgen kl. 6.00. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk