

Nr. 621 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 28. maj 2020

Nøgleord: Vi er ved at udvikle os til at blive et åndeligt menneske, en mester.

Godmorgen og vel opstået, i dag er det er smuk solskinsdag, og så er det torsdag den 28. maj 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 621.

I dag tænkte jeg på, at det vi dybest set stræber efter, når vi går på evolutionsvejen, det er at udvikle sig til at blive et åndeligt menneske. En Adept det betyder, at de åndelige mennesker det er dem, der leder menneskeheden bevidsthed, det er det indre Hierarki af åndelige mestre. Prøv at tænke på der er vi på vej hen, så når vores forfængelighed og alle vores personligheds skyggesider er omdannet til skabende aktivitet. Det er lidt sjovt at tænke på, hvor vi udvikler evnerne i den hensigt, vi skal gøre. Prøv at tænke på at vi tager fat i det fuldt bevidst, at udvikle vores evner og kvaliteter, tænk på når vi når adeptvidenskaben og bliver til en mester selv, en åndelig mester, er det ikke et fantastisk godt mål at gå hen imod? Det synes jeg bestemt. En åndelig mester.

Godmorgen Tina vi er ved at udvikle os til at blive et åndeligt menneske, en mester. Men lige på vejen skal vi udvikle os til at være en sjælsstyret personlighed. Er det ikke fantastisk, vi har sådanne muligheder, hvor alle de ydre begrænsninger ikke fylder mere, men er omdannet til skabende aktivitet. Tænk på at skulle ofre alle de gamle begrænsninger der ligger, og de er omdannet, sikke en tilfredshed, sikke en glæde der vil blive på kloden, i stedet for at det er begærlivet, der bestemmer. Tænk på vi får en ny chance hver eneste dag, og vi får liv efter liv for at udvikle de evner, og beherske den indre visdom og videregive den. Videregive indre viden, det er lidt fantastisk.

Men vi må jo hænge på hver eneste dag, og gøre det så godt vi kan og så en lille smule mere. Vi skal også stræbe lidt også, vi skal lige presse citronen, som det hedder, fordi vi kan meget mere, end det vi selv tror, vi skal bare opøve evnerne og kvaliteterne.

I kan huske da vi tidligere arbejdede med at give vores kraftords energi til Shambala, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, vores indre vejleder og til menneskeheden. Skal vi prøve det i dag igen? Man holder venstre hånd opad og modtager den åndelige bevidsthed gennem vores håndflade, universets energi, og så ved vi med højre hånd, det er den, vi videregiver med. Så er der nogen, der siger, ”jamen jeg er jo venstrehåndet,” så bytter I bare om på det. Gør som I ønsker, og er I så dygtige, I kan lade det gå gennem fødderne, så gør I det, men man kan også lade det gå gennem hjertet og hovedcentret.

Hovedcentret hænger sammen med det åndelige menneske. Vi skal vide, at al viden kommer indefra. Vores åndelighed er dybt forankret inden i vores hovedcenter. Hjertereenergien er forankret i vores hjerter, der ligger livsenergien også, livstråden er forankret i hjertet, bevidsthedstråden er forankret i hovedcentret.

Vi skal tilbage til, at vi skal give vores kraftords energi til Shambala. De af jer der ingen kraftord har, I kan bruge fred, lys og ubetinget kærlighed. Så kan man sige, at man giver fred, lys og ubetinget kærlighed til Shambala. Det er vores åndelige overhoved her på kloden Sanat Kumara. I giver fred, lys og ubetinget kærlighed til Shambala. Jer der har et kraftord, I siger jeres eget. Jeg siger mit, der er: Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder, jeg giver mit kraftords energi til Shambala.” Prøv at forestille jer at det kan aktiveres ud gennem jeres pegefingre på højre hånd hvis det er det, I vælger.

Det næste vi/jeg siger er, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder, jeg giver mit kraftords energi til Hierarkiet.” Sådan fortsætter jeg hele vejen igennem, Shambala, Hierarkiet, Kristus, som er Hierarkiets overhoved, Peter L. Simonsen Solavataren, til min indre vejleder Solenglen og til menneskeheden. Forestil jer vi prøver på at arbejde med oplysthed, og den viden der er forbundet hermed.

Når I så har været det hele igennem, så synger I sangen ”Begynd din dag med kærlighed.” De af jer der kender Gayatri mantraet synger det inde i jer selv. I må også gerne synge højt, tre gange, og lægge en lille smule opmærksomhed på Baba samtidig, en guddommelig Avatar.

Prøv at være bevidste om at vi har ubegrænsede muligheder og evner. Vi mediterer i dag på, at vi har ubegrænsede muligheder, og utrolig mange evner som ikke er udviklede endnu. Det er fordi, bag ved hver eneste begrænsning ligger der en ny visdom, nye evner. Man inddrager sjælsbevidstheden i frigørelsen af sine begrænsninger. Vi mediterer i dag på, at vi har ubegrænsede evner og kvaliteter, og så tænk på at det åndelige menneske er også guddommeligheden. Tænk på vi kan også udvikle os til at blive guddommelige, det ligger i selve frigørelsesprocessen.

I mediterer på, at vi har ubegrænsede muligheder og ubegrænsede evner, og vi kan anvende de her ting hver eneste dag, skabe indre balance. Når vi har gjort det, gør vi ligesom i går, vi glæder os over andre menneskers fremgang, så kommer vi fremad i glæde, kærlighed og tillid.

Jeg tilfører jer energi, medens I arbejder med processen. Vi mediterer på, at vi har ubegrænsede evner og kvaliteter. Når vi mediterer på det, vil der komme indre skønhed inde i jer, I begynder at stråle ud i indre skønhed. Forvandlingsprocessen er det samme, som når man går og venter halvåret, ind i foråret hvor alt nyt liv springer ud, forestil jer de evner har I også. Fornyetelsen kommer indefra, livsglæden kommer indefra.

Jeg legemliggør den guddommelige kærlighed, den guddommelige hensigt, nådens lys. Jeg arbejder med den skabende intelligens, og jeg kommer med den åndelige viljes energi til jer, energien der udholder alting. Udholdenhed, vedholdenhed.

Tænk på, at lys og kærlighed springer ud fra jeres hjerter, jeres hovedcenter ud gennem jeres øjne. Det indre lys er kærlighed, åndelighed.

Lige her til sidst overfører jeg noget af den energi, I har brug for allesammen.

Godmorgen til jer, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. tak fordi I lyttede med, vi ses i morgen kl. 6.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk