

Nr. 620 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 27. maj 2020

Nøgleord: Det er vigtigt, når man beslutter sig til et nyt mål, især et åndeligt mål.

Godmorgen Irene. Godmorgen. I dag er det onsdag den 27. maj 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 620.

Jeg kom sådan til at tænke på i går, når jeg hører andre mennesker, det går godt for dem, jeg tænkte, det er sørme dejlig, det er dejligt, der endelig sker noget godt for dem. Jeg tænker også på, mange gange så slås folk med et problem rigtig, rigtig længe, ingenting lykkes for dem. Og så er det jo dejligt at se, at når det endelig lykkes, og så skal man se lidt på, påskønner man sig selv, at det er lykket, eller kører man den samme trælse vej. Så mange mennesker de kører den trælse vej.

Tænk på at nogle af de der negative mønstre dem har man brugt et helt liv til at ændre, æh til og bygge op, og så siger man, nu vil jeg til at ændre på det, det skal være her, og det skal være nu, det er en smuk tanke. Og nogen gange så lykkes det med det samme, andre gange så lykkes det ikke med det samme. Så skal vi se, har vi så udholdenhed, vedholdenhed, tålmodighed, er det det, vi har, eller kommer opgivelsen ind for hurtig. Mange mennesker når de får en god ide, så udfører de den ikke, måske er de vant til at udskyde det, udskyde.

Prøv nu at forestille jer at hvis man har aftaler, holder I så jeres aftaler, og hvis I ikke kan holde jeres aftaler, og ved det på forhånd, ringer I så og siger, ved du hvad, situationen er den og den, kan vi lave en ny aftale. Hvis nu man ikke går ind og ringer, og siger kan vi lave ny aftale, så betyder det, at man udsætter det, og så skaber man faktisk dårlig samvittighed i sig selv, fordi man ved godt, at det kunne være anderledes. Så går der et stykke tid, så er der nogen, der svigter os, hvorfor svigter de os? Jamen det er for at vise et nøjagtig spejlbillede af os selv, som vi selv gør. Det er lidt svært at se på. Men kan vi nu bygge tålmodighed og tillid ind, sige vi går mod et mål, og vi når målet, og vi glæder os over det. Når vi når det mål, man ønsker at gå på, så skal man også være taknemmelig overfor universet, overfor vores skaberkraft, der har givet os muligheden, for at tingene kan lykkes. Så lad os arbejde meget med glæde i dag, glæden over at se, jamen jeg er i gang med at ændre mig selv, jeg sætter nye mål, nye horisonter.

Jeg kiggede sådan på den her opgave, hvor jeg sagde, I må gerne sende det på mail til mig i går, så glæder jeg mig over at se, der kom rigtig, rigtig mange. Men muligheden er stadigvæk i dag for at gøre det man sprang over i går, ja, ja, sådan er det jo. Men jeg ved, der er en forandring undervejs, en forandring, det er fordi, det er det, jeg tror på, at der kommer en forandring.

Så lad os glæde os i dag over andre menneskers fremgang, den fremgang og den glæde der kommer, når vi beslutter os til at være oprigtige, helt oprigtige.

Nu arbejdede vi i går med gennemskuelighed, det her det er det samme, gennemskuelighed. Det der er så vigtigt, det er at se, hvad for noget byggestof har vi i os selv til at bygge en ny fremtid med? Mange mennesker de trækker fortiden frem først og sætter fortiden hen foran os selv, jamen så er der ingen nutid, der er kun en fortid, og så kommer man jo ind i jammerdalen.

Det er vigtigt, når man beslutter sig til et nyt mål, især et åndeligt mål, så bestræbe sig på at nå et mål. Så hvis man har svaghed, for at lave sine opgaver og sådan ting, så lad os begynde at sige, jamen de sjælelige, åndelige opgaver, jamen nu begynder jeg at lave dem, jeg vil ikke udsætte det længere, jeg vil udføre det. Den der udsætter, det er den, der mister, den der er aktiv, og udfører det man har besluttet sig til, bliver til en vinder. Husk der skal være sjæleligt, åndeligt formål i det man udfører, så giver det medvind.

Lad os prøve i dag at meditere på glæden i at se at andre mennesker kan gå fremad i deres sjælelige åndelige udvikling, lad os glæde os over andre menneskers pligtoplevelelse, pligt der består igennem glæde og kærlighed. Prøv at tænke på, hvis jeg her i dag blev overrasket positiv, vil du så være taknemmelig for det? Så lad os glæde os over andre menneskers fremgang og prøv at meditere på taknemmeligheden. Taknemmelighed, kærlighed, tillid, forståelse. Lad os glæde os over andre menneskers fremgang, hvor de ændrer, de arbejder med sjælsbevidstheden, og går mod åndelige højder. Lad os glædes over at se deres fremgang. Opøvn en oprigtig taknemmelighed på at vi er vidne til at se andre menneskers sjælelige, åndelige fremgang. I skal huske, når I sætter folk positiv i gang med deres sjælelige, åndelige udvikling, så kan det være, det er jeres indsats, der skal til, for at andre mennesker kan få den glæde, den spontanitet der skal til i fremgangen. Vi hænger jo sammen, vi hjælper jo hinanden i fremgangen.

Så lad os glædes over andre menneskers fremgang i deres liv, hvor vi har motiveret dem i sjælelige, åndelige mål. Så lad os glæde os over andres fremgang og være taknemmelig når man ser sin egen fremgang. Prøv at tænke på vi er lys bærere fra de høje himmelsale, vi kan bære lys og kærlighed ud i verden, vi kan oplyse andre, vi kan berige menneskeheden med nytænkning, udholdenhed, vedholdenhed. Det kan vi, fordi vi selv indeholder det, og hvis vi ikke helt vedholder, hvis vi ikke hel indeholder det endnu, så kan vi opbygge det. Vi kan bygge ny fremtid igennem taknemmelighed, kærlighed, glæde sig over andre menneskers held, fremgang i sjælelige, åndelige områder. Prøv at lægge glæde og taknemmelighed ind til dem I lever sammen med, og så vid at ubalancerne kan ændres til balance, det kan godt ændres, fordi muligheden er altid til stede. Nogen gange kan det være svært at se muligheden, men vi ved, der er noget, der fornyer os hver eneste dag, det vil sige, muligheden er tilstede. Der ligger en fornyelse ved hver eneste vejrtrækning.

Brug jeres forestilling, forestillingsevne og forestil I trækker vejret som en sjæl, som en solengel, der kan oplyse og inspirere. Det er da noget at være taknemmelig for.

Jeg ønsker jer en rigtig god dag i dag, og gør nu det bedste I kan. Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Og mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak for det det er vi taknemmelig for.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk