

## Nr. 616 Morgenmeditation.

Lørdag den 23. maj 2020

Nøgleord: **Åndelige udvikling.**

Godmorgen. I dag er det jo lørdag den 23. maj 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 616.

Jeg spekulerer sådan her en lille smule i dag, jeg venter lige et øjeblik. Godmorgen Irene.

Se jeg tænker en lille smule på i forbindelse med i går, da snakkede vi om, jeg underviser jer i til at blive en mester, så I kan overtage noget af Hierarkiets ansvar. Jeg tænker på i den forbindelse, der arbejder jeg selvfølgelig også selv på at udvikle mig mere og mere til at kunne rumme meget mere, end det jeg kunne før og yde mine tjenesteopgaver for menneskeheden.

Jeg ved også 100 procent, jeg er ved at udvikle det, bevidstheden i mange af jer, så I kan gå ind og blive ledere i det næste rodracesystem. Vi kan sige, da Jesus levede, da slog han tonen an til en ny periode, jeg slår også tonen an til en ny periode her.

Jeg tænker sådan på, at mange af de mennesker som har gået på skolen her tidligere, som har haft det, der hedder dualitetsopfattelse, hvor de mange gange har kæmpet mellem sjæl og personligheden, om de nu skal fortsætte i det indre liv, eller om de hellere vil fortsætte i det ydre liv. Det vil sige, det ydre liv det er der, hvor personligheden bestemmer, og mange af de mennesker som ikke er her mere, lader personligheden bestemme. Hvis nu vi forestiller os, at de nu lader deres sjæl bestemme, hvordan det så ville have set ud. Det vil se fuldstændig anderledes ud, fordi man kan sige, at mange af de mennesker har en karmisk forbindelse til mig, hvor jeg arbejdede med dem i tidligere inkarnationer, også hvor vi faktisk har lovet hinanden at udvikle kærlighedsbevidstheden, kristusbevidstheden, arbejde med og hæve klodens bevidsthed.

Lad os nu forestille os, mange af de lidelser de har fået ved ikke at følge den oplyste vej, eller mange gange de går mellem andre mennesker, som har det svært, uden de i og for sig kan komme videre, hvor de mange gange er låst i omgivelserne i stedet for at følge sjælens hensigt. Tænk på at mange af de sjæle kan stadigvæk frigøres til at arbejde med sin sjælelige, åndelige udvikling. Der er selvfølgelig mange, der siger, jamen det gør jeg. Men den tilknytning der ligger til mig for eksempel, det er den, der er vigtig at genetablere for at sige jamen, æhm, lad os så komme i gang med det arbejde, jeg er gearret til.

Mange mennesker gør jo det, at de søger fortiden, og går ind i fortidens liv og vil være der, men der er jo ingen fremtid, den er jo passeret, fordi man har været i fortiden en gang, og har fundet ud af, at fortiden er kun beregnet til og møde fremtiden på, og tage de udfordringer op. Så i fortidens liv er der ingen fremtid, det er vigtigt at tænke på, det gamle liv som er fortiden, er der ingen fremtid i for sin sjæl, sjælen skal have for hele tiden, at skabe nye erfaringer, nye livsområder.

Prøv nu og forestil jer hvis I, mange af dem som ikke er her lige nu, lige for tiden, tænk på hvis I dukker op her igen, og gav jer selv muligheden for arbejde dybere med jer selv. I vil altid kunne se på jer selv, hvad der spærrer der. Og det der spærrer jer, det er karmiske muligheder, der er forspildt, man forspilder faktisk en stor del af sit liv i gamle personlighedsmønstre. Tænk på hvordan det er at frigøre det, og så sige, lad os nu arbejde med det der indre liv, som I er gearret til, begynd at ofre personligheden, og så komme videre igen. Det kan være, det kræves noget mod og styrke, for at bryde det mønster man er gået ind i igen.

Jeg ser mange mennesker, når jeg kigger på jeres aurafelt, hvor meget I lider, i forhold til hvor I skulle være henne i stedet for, det er nogle gange svært og se på, men jeg må jo nok acceptere, at I har jeres frie valg, det gør jeg selvfølgelig også.

Men når I så tænker på, skolen her er en ashram, som arbejder her i den ydre verden for at bringe jer ind i jeres indre verden, og så tænk på den store mulighed der er. Jeg arbejder utrolig meget i de indre verdener, det vil sige, der hvor man er gået på den anden side, man ikke er fysisk levende mere, der arbejder jeg jo stadigvæk med mange store grupper, som har brug for meget stimulering for at kan gå i inkarnation igen. Jeg modtager jo også folk, mange folk når de er fysiske døde, og de er sjælelige døde, når de kommer over på den anden side, der aktiverer jeg deres sjælsenergi, så de kan begynde at leve et indre liv i en ophøjet bevidsthed, så de ligesom kan begynde at få et formål i de forskellige livscyklusser, de har levet i. Det er også et spændende arbejde at så lave sådan nogle ting.

Men det er også meget spændende at leve her på jorden her og sige masser af de døde, åndelige døde, dem gør vi levende igen. Så det er en god ide at sige, ”okay jeg har været her tidligere, jeg må gøre det igen.” Fordi det ligger sammen med den livsopgave, I har forbundet jer med, og den er tydelig for mig at se, hvordan den ser ud, og den er meget svær for jer at se. Prøv at forestille jer hvordan tingene ville kunne forandre sig i jeres liv, hvis det er det, I ønsker. I kan begynde at blive en årsag igen, og gruppeenergien, gruppefusionen kan etableres igen til at arbejde i et højere åndeligt formål. Det var åndelig information i dag. Og dem af jer som går her, det kan altid være en god ide at motivere igen, fordi der ligger nye livsopgaver til alle, også i selve motivationen ligger der en ny bevidsthed til jer.

Lad os forestille os at vi laver et netværk, den er der i forvejen, til de mennesker som ikke går på skolen lige nu, der ligger stadigvæk et netværk, der ligger et aftryk, for de mennesker som har været her, som også har været glad ved det. Prøv at tænke på vi kan give større muligheder til dem i dag end det, de er klar over. Der er meget arbejde, der er usynlig, som jeg også arbejder med hver eneste dag, som også er vigtig. Det er stadigvæk at give muligheder, stimuleringer igennem kærlighed og kærlig forståelse.

Vi prøver at meditere på at hjælpe de gamle elever, både dem der er til stede og aktive nu, og de gamle elever der ikke er aktive på skolen lige nu. De har alle haft og har stadigvæk et fælles mål til en indre udviklingslære. Lad os forestille vi kan bygge broerne sammen både på de indre og de ydre planer, så de kan begynde at tale med kærlighedsstemmen, kærlighed, kærlig forståelse og tillid.

Og en lille hilsen til Rigmor, der lige er bleven 65 år gammel, tillykke med det.

Lad os forestille os hvordan man bygger tingene sammen i en helhedssfære. Når I bygger den op igen, så forestil jer I sidder her inde i skolen ved jeres gamle pladser. I vender jeres opmærksomhed over mod jer, mig, idet I vender opmærksomheden mod mig igen, så vil jeg legemliggøre Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, barmhjertighed. Og I begynder igen at give det løft, de skal have for at hæve jeres bevidsthed, og jeg kan igen genindsætte jer i jeres egen livsopgave, som har ligget der hele tiden, hvor I igen kan arbejde med samarbejdets ånd til at hæve klodens bevidsthed. Der er brug for det lige nu.

Og I sidder her i en rundkreds omkring mig, og I modtager energien fra mig. Igennem den energi I modtager, der modtager I Herrens velsignelse, begynder at blive oplyste. I begynder at skinne i kærlighedslyset. Kærlighedslyset vil bygge jer op, omdanne, forvandle begrænsninger til skabende aktivitet. I vil blive bygget op til lysbærere, igen træde ind i den guddommelige kærlighedsarme, en ny fornyelse og livsglæden vil strømme igennem jer. Jeg fornyer jeres liv, og giver jer nye livsbetingelser.

Hvis nu vi forestiller os, at her inde midt i rummet, er der en smuk, stor sol, og lad solen lyse ind på os, den brænder ikke, den lyser, det er kærlighedslyset i vores gruppesjæl. Vi træder ind i solen som solengle, vi kan fusionere, og vi kan begynde at udvikle solbevidsthed. Det vil sige, vi begynder at få en opfattelse af selve skabelsesprojektet, den guddommelige skabelsesproces. Det kan vi begynde at træde ind i og være en del af. Lad det guddommelige lys oplyse os, løfte os og inspirere os.

Når vi tager de gamle elever med, så fuldender vi vores lysstyrke. Vi lader os bevidst bevæge os ud over kloden i mange nationer, hvor man har forspildt sine muligheder, men vi begynder igen at give muligheden til fornyelsen, til en ny fremtid i kærlighed, kærlig forståelse. Vi tillader nu, at den åndelige vilje bygger op igennem kærlighed, i gruppefusion, og lader gruppekærligheden være det der oplyser os og viser os vejen i det styrende projekt. Man kan ligefrem opleve, at mennesker rundt på kloden bliver tiltrukket af lyset. Mange gange ser man, de måber lidt først, de måber, fordi de kan mærke en stærk gennemstrømning af kærlighedslyset, de kan opleve de ældre nationer, og vi giver lysimpulsen til en ny fremtid og nye muligheder til højnelse af klodens bevidsthed.

Godmorgen til jer allesammen og tak fordi I lyttede med, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag.  
Og mit navn det er Peter L. Simonsen. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)