

Nr. 611 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 18. maj 2020

Nøgleord: Jeg har glæden til bords i dag.

Godmorgen i dag er det mandag 18. maj 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 611.

I dag skal vi arbejde lidt med, måske, svigt. Se svigt og tilgivelse. Vi oplever alle sammen mange svigt i vores liv, og svigt er noget af det allersværeste at komme til, men det modsatte af svigt det er tilgivelse. Det vil være meget svært nogen gange at hæve sin bevidsthed op til tilgivelse. Man skal jo se på de mennesker, der svigter, de har jo aldrig rigtig prøvet at gå gennem processen at være ovre på den anden side, og være den der tilgiver. Det er en svær en at klare, men hvis vi nu ser på det guddommelige i alle mennesker, så tænker vi på, de sider der kommer frem, det er for at lære os en anden måde at håndtere tingene på.

Nu havde vi en god undervisningsdag i går, og der sker også mange spændende ting. Når man tror, det går allerbedst, så er der nogen, der bliver ulykkelige. Det er fordi, der er sider i dem selv, som er ufuldendte, og folk føler sig overset. Så skal det ind og snakkes lidt om, hvordan og hvorledes de mønstre de kommer.

Nå, jeg springer ind i et andet emne i stedet for. Jeg kunne godt tænke mig i dag, nu er det jo lidt gråvejrs i dag, og gråvejr det gør os lidt mere tungsindige, selv om vi ved, det er godt at få noget regn, så er det også dejligt at have solskin. Det der er vigtigt, det er at have solskin inde i vores hjerter, solskin, det vil sige at have glæde tillid og forståelse. Hvis vi kan være i stand til at møde andre mennesker igennem kærlighed, tillid og forståelse, så hjælper det helt fantastisk på alting.

Nu skal vi se på i dag, hvor mange ting der kan give os glæde, det bliver spændende at se. Om det skal være en samtale med en eller anden, der giver en glæde? Vi ved jo, når glæden er tilstede, så vokser tilliden. Glæde, kærlighed og tillid hænger sammen. Så lad os meditere i dag på glæde, kærlighed og tillid. Rita siger altid så smukt, ”jeg har glæden til bords i dag.” Det er, når hun sidder hjemme ved hendes lille bord, så sidder hun derhjemme og siger, ”jeg har glæden til bords i dag,” så kigger hun på sine smukke blomster og sine gåture. Hun er jo glad indvendig hende bitte Rita, så vi glæder os snart til at se hende på skolen igen gennem tillid, glæde og begejstring.

Men lad os i dag meditere på glæde, tillid og forståelse og have en fornemmelse af alting er tilstede i jeres hjerter, kærlighed, tillid og forståelse. Lad os prøve at meditere på det, for så er vi godt rustede, når svigtene kommer, kærlighed, tillid og forståelse.

Vi mediterer i dag på kærlighed, tillid og forståelse. Så lægger I lidt opmærksomhed ind til hjertet, hjerteenergien, kærlighedsenergien, og så prøv at se hvor I har svigtet jer selv inden for den sidste periode, hvor I ikke har handlet i overensstemmelse med jeres egen sjælsbevidsthed. Der skal vi ind og tilgive os selv med kærlig forståelse, og så skal vi erstatte det med det, der ligger i kærlighedsenergien. Vi finder selv siderne i os selv, eller hvor vi har været sammen med andre, hvor vi er kommet til at se siderne. Vi skal huske, at kærligheden ligger i alle mennesker. Det er ikke ensbetydende med, at de har lært at udtrykke kærligheden eller kan modtage kærligheden.

Midt i vores ophøjede selv der kan vi tilgive andre mennesker, og vi kan tilgive os selv. Prøv at tænke på at vi er kærlighedens og tillidens lysbudbringere. Prøv at forestille jer at det skal stå på jeres fordør ”Kærlighedens og tillidens lysbudbringer” og så jeres navn nedenunder. Det kunne være lidt spændende, kærlighedens og tillidens lysbudbringere. Prøv nogle dage at sætte det op på jeres navneskilt, kærlighedens og tillidens lysbudbringere og så jeres navn nedenunder, det kunne være rigtig spændende at gøre det. Det ville der komme

meget sjov ud af, og mange spændende kommentarer. Det der er vigtigt for os, det er hver eneste dag at kunne bringe lyse tanker ind til vores medmennesker. Det kan være næsten umuligt for os nogen gange, hvis vi er røget ned i hullet i vores sårede følelser. Tænk på vi har evnen til at bringe lys og kærlighed. Det er en glæde, kæmpeglæde at man har sådan en evne, og den evne den har vi allesammen. Anvend kærlighedens og tillidens lys, tænk på at vi er kærlighedens, tillidens lysbudbringere, lad os få det sat på vores dør som vores titel og det vi er, det kunne være spændende.

Mange virksomheder snakker meget om, at det handler om tillid. Når vi tænker på, at når vi som sjæle er tillids skabere. Vi kan skabe tillid, nye fundamenter der er bygget op på oprigtighed, kærlighed og tilgivelse. Vi kommer efterhånden til at se nye visioner, store muligheder kan dukke op i vores bevidsthed lige her.

Når de store muligheder begynder at dukke op, så kan man mærke rørtheden i sit indre liv. Rørthed kommer, når vi igen har overvundet begrænsningen og er trådt ind i vores ophøjede væren, der kommer rørtheden, ydmygheden og tilliden. Vi skal tænke på, at vi er forposter i den guddommelige kærlighedsarme. Det er det, vi glemmer nogen gange, at vi er forposter i en guddommelig kærlighedsarme, der er ved at oplyse menneskeheden med kærlighed. Giv os kristusbevidstheden, og kærligheden er det guddommelige, det er det, vi begynder at vise den verden, vi lever i, det guddommelige.

Når vi så kommunikerer gennem vores ophøjede bevidsthed med andre mennesker, så begynder vi at udføre det, der hedder guddommelige samtaler. Efterhånden som vi er blevet visionære, og vi kan bruge vores intuitive bevidsthed, så vil man kunne se fremtiden helt tydelig, og man kan leve fremtiden i nutiden, og man kan begynde at erfare sine tidligere liv, hvad man nåede i de gamle inkarnationer, og hvem man har levet sammen med, og man kan komme til at se, hvem man kan fungere sammen med i fremtiden, nutiden og fremtiden, alt begynder at blive synligt. Det er en stor drejning, der er på, når vi kan begynde at arbejde med kærlighedens og tilgivelsens lys. Vi skal huske på mange gange, at når vi er i gang med vores udvikling, så er det meget, meget små skridt man tager af gangen, men lige pludselig så ser det ud til, at det er et stort skridt, fordi man synes, nu flytter man sig meget. Det er dejligt at vide, man kan gøre det. Det betyder til gengæld, at de nye opgaver er blevet tilsvarende større, fordi vi har mere, vi kan gøre med, og det må vi ikke fortvivle over, vores evner er blevet større, vi kan noget mere.

Lad os sende lys og kærlighed ud til menneskeheden. Forestil jer at vi er med til at kunne forny alting. Fornyreren er sjælen, der skaber indre balance alle steder både i det indre og i det ydre.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Prøv at være i selvforglemmelse, gør det bedste I kan for andre mennesker og for menneskeheden. Godmorgen og tak fordi I lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk