

## **Nr. 608 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag den 15. maj 2020

**Nøgleord: Den intuitive verden.**

Godmorgen, i dag er det fredag den 15. maj, og vi skal have morgenmeditation nr. 608.

Se, nu har vi hele tiden arbejdet på at trække os op i vores sjæls bevidsthed, det har vi kæmpet mange år på, det lykkes jo også delvis, men vi er der ikke helt endnu, det der spærrer, er personligheden. Så personlighedens delpersonligheder vil, vil ikke, begærlivets bindinger, hukommelsen, alle de her ting det er spærringer. Vi kan også sige astrallegemet, intellektet, illusionerne, der er meget, der spærrer tærskelvogteren ikke at forglemme.

Nå, men vi arbejdede i går med at være lidt opmærksom på vejrtrækningen, gå lidt dybere ind i vores hjertebevidsthed og ligesom lade kærligheden modtage os, synke ind i det og trække det op til hjertechakraet i hovedcentret, solenglen.

I dag skal vi gøre noget andet, der skal vi køre med en fordybelsesproces, fordi bag sjælens verden der ligger den intuitive verden, og bag ved igen dybere inde der ligger det atmiske plan, det åndelige niveau, og dybere inde igen den monadiske bevidsthed. Den monadiske bevidsthed er jo der, hvor vi siger, at det er målet for vores søgning at have den monadiske bevidsthed. Idet vi kan begynde at bygge den monadiske bevidsthed ind, så kan vi begynde at frigøre sjælen, og det vil så senere sige, at vi kan arbejde direkte mellem ånd og at være en sjælsstyret personlighed, fordi det ligger inde under vores bevidsthedstærskel. Det er jo dejligt at tænke på, at vi er kommet det skridt videre. Vi kan sige, at monadens er den indre indvier, den åndelige indvier. I monadisk bevidsthed der er der fuldstændig renhed, viljesenergi, den indre ligevægt, her ligger forløseren, det kan frigøre sjælen, så sjælen kan arbejde på sit eget plan, men vi kan gå videre og arbejde på det åndelige plan og senere hen det kosmiske plan.

Så det her er lidt mere avanceret igen, derfor er det også en lille smule sværere at have renheden i sit liv, total renhed. Det vil sige, hvis man får sådan en indre tilskyndelse på et tidspunkt, og siger jeg skal være ren i mit liv, sådan en tilskyndelse havde jeg i 1975. Jeg vidste jo alle de her ting, der var blevet pålagt mig med gæld og kautionsgæld og alle andre ting, hvor jeg ikke selv havde brugt de midler. Jeg vidste jo, at jeg var nødt til at betale det, selv om jeg ikke havde brugt pengene, det betyder, man har renhed i livet. Det vil sige, vreden og irritationen der kom i forbindelse med, at jeg skulle gøre det, den var jeg også nødt til at forløse. Alting skulle forløses for at få en renhed i sin bevidsthed. Jeg var nødt til at slippe røg, alkohol, kød, kaffe, og mange andre ting var jeg nødt til at frigøre. Senere hen begynder man at bygge med sjælsbevidstheden, med kærlighedsbevidstheden, den bygger man jo også undervejs i renhedsprocessen.

Men vi prøver at gå meget dybere ind, inde i os selv. Vi snakker mange gange om kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, det er de sjæleniveauer, man siger, at vi ønsker den sjælelige bevidsthed som en udstrømning fra alle mennesker også en indre ligevægt på sjælsplanet.

Nu ønsker jeg, vi skal arbejde dybere, endnu hvor vi arbejder på det åndelige plan, fordi det er åndens energi, åndens viljesenergi der er frigøreren. Det vil sige, det er der, den indre opladning kommer fra. Så hvis vi kan mærke lige pludselig, at nu kommer der en stor bevidsthedsudvidelse, så udspringer den af den åndelige bevidsthed. Det vil sige, der er gennemstrømning gennem Antakaranaen, sutratma, (den gyldne tråd) åndeligheden, det genoplader alt inde i os selv. Det er meningen, vi skal derhen, hvor vi har total renhed på alle planer. Det tager ca. 13 år at bygge rene legemer op, fra man beslutter sig til at gøre det, til det begynder at blive noget andet atomar stof inde i os selv, hvor vi kan transformere indre viden på, og selektere det ud i sjælsbevidstheden og videre ud gennem vores personligheder. Vi prøver at arbejde på at blive total rene, hvis

også man fjerner irritation, frygt og angst, og det hele som ligger i personligheden. Men mere den monadiske bevidsthed er identifikation af det guddommelige. Det guddommelige er vi jo inde i os selv, vi er jo guddommelige. Men hver gang man ikke synes, man er i ligevægt, så er det fordi, man laver adskillelse fra sin guddommelighed. Ikke fordi man ønsker, det skal være sådan, men det kræver et stykke arbejde at komme derind igen. Det kan være, man er røget helt tilbage i personligheden, og så skal vi til igen at bygge os op til sjælsbevidstheden, og det er det, vi kan vægre os mod ind imellem, fordi vi synes, det som en af os siger, det er pisse træls, nu skal jeg til at arbejde mig op igen! Men vi kender jo den positive nødvendighed i at gøre det. Så i dag tager vi udgangspunkt i, at vi er sjæle, der arbejder med ren kærlighed, tillid og forståelse. Ren kærlighed, tillid og forståelse. Det betyder, vi arbejder med lys, kærlighed og tillid, det ligger i vores hjertecenter, lys, kærlighed og tillid det ligger i vores hjertecenter.

Se nu når jeg arbejder med sådan en frigørelsesproces for mange mennesker, så kan I også mærke, der er mange angreb på mig lige nu. Der er mange, der vil forhindre menneskeheden i oplysthed, i renhed, i kærlighed og tillid, også når man kommer ind i en ophøjet væren, og man arbejder med frigørelsessjælen, som bliver til ren ånd, når man kommer derhen til, så bliver man i stand til at kunne hæve bevidstheden på tusindvis af mennesker, så kan I godt forstå, hvorfor der bliver sat så meget ind på, hvis der er et enkelt menneske, der er ved at kunne gå gennem nåleøjet ind imod den monadiske bevidsthed. Der sættes alle mulige hindringer ind. Hindringerne de ligger i, den kan lægges ind mellem ægtefolk, parforhold, børnene, alle mulige ting der kan blive brugt imod os, når vi er ved at hæve os ind i den åndelige bevidsthed. Selv de mest loyale medarbejdere kan komme til at vende deres tankesind. Men vi arbejder videre, vi forestiller os, vi er sjæle. Mærk den dybere sjælsenergi i vores hjerter, den absolutte kærlighed. Vi har ført hjerteenergien op til hjertecenteret i hovedcenteret, op i solenglen, solenglen er sjælen. Denne her opstigning den hedder en okkult opstigning. Okkult betyder total oplysthed. Vi skal ind i en værenstilstande, som Helle lige har prøvet at være i fornyelig. Helle ved, når hun er i hendes værenstilstande, så er hun det led, der kan bære gruppen.

Vi synker dybere ind i hjerteenergien i hovedcenteret, ind i vores sjæls bevidsthed med ubetinget kærlighed, accept, tolerance og medfølelse, omsorg, hengivenhed, rørthed og ydmyghed, synk dybere ind i den bevidsthed, synk ind i sjælslyset ligesom sollyset, og herfra kan man også være den indre iagttagere, der ser fordybelsesprocessen. Jeg ved, vi kan være frie samtidig og kan arbejde på det intuitive plan samtidig med sin intuitive bevidsthed, den intuitive bevidsthed er total fri for personlighed. Vi kan gå dybere ind igen på de åndelige planer, de monadiske bevidstheder, her kan vi frigøre bevidstheden, vores sjæls bevidsthed, vores Buddhisk bevidsthed og træde ind i vores åndelige bevidsthed.

Det her er en meget stærk meditationsform, noget af det højest opnåelige man kan arbejde med. Værn nu om det I laver, værn om jeres oplevelser. I skal have den forståelse af det, at når vi begynder at arbejde med arbejdsmodellen, så går der tid, inden man får de nye erkendelser. Det er noget, der skal modnes, responderingsapparatet skal være i orden, det tager tid, men giv det accept.

Hvis vi accepterer, at Gud er inde i os som en kendsgerning, det betyder, Gud ser os, ser alle dele i vores bevidsthed og i andres bevidsthed. Forestil jer at stå som ren og smuk kærlighed i ligevægtighedens ånd og begynde at transformere den bevidsthed ind. Man kan ydermere gå videre med kraftord, krafttriangler, skabe ren bevidsthed med herfra, men det må være en anden dag. Nogle af de resultater I når, dem må I gerne sende til mig på en sms.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med, godmorgen.