

## Nr. 606 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 13. maj 2020

### Nøgleord: **Den der indre skønhed.**

Godmorgen. Tekniske problem. Godmorgen i dag er det onsdag den 13. maj 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 606. Okay.

Jeg var ved at lægge lidt opmærksomhed på verdensmoderen her til morgen, verdensmoderen. Vi kan sige, det er et meget smukt feminint væsen, vi har inde i vores indre. Hun er helt lys i hendes aurafelt, der er sådan en gennemgående strøm af hende af hvid energi, der går fra hendes fødder og videre op igennem hendes hoved, ind på de atmiske planer. Meget, meget ren og lysbillede fuldstændig feminin, overhovedet ingen mandlig energi sådan. Hun fungerer på, fra sjælsplan og op til det atmiske planer, og har atmisk bevidsthed tilstede i sig. Atmisk bevidsthed betyder åndelig bevidsthed, som fungerer på sjælsplanerne, højere niveauer, udstråler lys og skønhed.

Jeg kiggede på hende her til morgen og ser hendes aura, der er fuldstændig fyldt op med gyldent lys, gyldent lys i hendes aurafelt. Nogen steder ser jeg sådan en grøn udstråling, som jeg ser en grøn farve i naturen, meget sart grøn farve, og jeg ser blå farver, jeg ser det med himlens farver, den blå himmels farver, jeg ser sådan farver blandet sammen i hendes aurafelt, meget, meget smukt udseende. Og jeg kigger lidt på hendes fødder og ser, at de ligesom står i to lotusblomster, at der udspringer hendes fødder fra, og de står her også med en fantastisk ynde, smukt. Jeg kan høre hendes bevidsthed, der kan jeg høre legende børn i hendes bevidsthed. Jeg kan se devaerne rundt omkring, englenerne som fungerer på de sjælelige, atmiske planer hjælper hende med det samme, det vil sige, de bygger de former op, som hun udsender, hendes feminine aspekt, bygges op med det samme. Ting bliver gjort levende i sit feminine væren, fantastisk smukt at se.

Hun står her og lyser, øjnene lyser, blåligt lys strømmer igennem øjnene, ansigtet er fantastisk smukt. Jeg ser her, at lige nu der arbejder hun meget med børnene, kvinderne, ikke så meget kvinderne, men pigerne og hjælper dem i overgangen fra at være piger til at blive unge kvinder og hjælper i deres forståelse fra overgangen som barnlige sjæle og gå ind i ungpigealderen, der hvor man skal lære at stå på egne ben, smukt.

Jeg ser også, at hun har arbejdet med sorggrupper, hvor mange kvinder er i sorg. Der træder hun ligesom ind i deres bevidsthed og lyser, sender et lys igennem deres bevidsthed, oplyser dem. Jeg ser, hun har en smuk halskæde på, opalsten, er der noget, der hedder det? Det tror jeg, en blålig sten, meget smuk og yndefuld, en smuk, aflang sten. Det er ligesom en pæreformet sten. Den indre skønhed i alt det hun foretager sig.

Jeg kan se hende som en kvindelig avatar, der er her for at opløfte de feminine sider i menneskets bevidsthed. De feminine sider hører med til den intuitive bevidsthed. Jeg ser også, hun er en tvillingesjæl, så man kan sige, der er to ting, der hjælper både østen og vesten for at komme videre i udvikling. Det vil sige, der er ikke anstrøg af personlighedsbevidsthed men kun sjæls og åndelig bevidsthed. Vi kan sige, hun kommer fra himmeriget og herved i menneskeriget. Det er smukt at se på hende, og ens bevidsthed bliver løftet ind i indre fryd og en indre glæde.

Det lys og den visdom hun indeholder, er noget, vi har brug for alle, særlig pigerne som er ved at blive voksne. Den der indre skønhed, yndefuldhed, den man kan træde ind i i pigernes bevidsthed med og skabe total indre ligevægt og indre balance.

Vil sige nogen af mændene, som er meget, meget feminine, kan have anstrøg af de samme energier i sig, men det er sjælden.

Nå, jeg kom lige til at fungere her. Så hvis nu vi prøver på at være til stede i det, vi snakkede om lige før, med altmoderens skønhed, lad det ligge i jeres aurafelt, og forestil jer altmoderens aurafelt lyser igennem det gyldne lys, det her grønne meget lys, fra naturens planter, og samme blå farve som man ser udenom solen, har solens stråler, solen lyser også på en helt blå himmel. Og så forestille man kan tage det lys, se det lys, hendes aurafelt, hun stråler ligesom solen, en indre skønhed.

Hvis I har små piger derhjemme, så lad dem se, fortælle dem om sådan en meditation her til at begynde og give dem et ståsted i deres liv, et indre ståsted i kontakt med Jomfru Maria, eller undskyld, ja Jomfru Maria, altmoderen. Det vil give den der renhed og skønhed i dem, de vil mærke styrken. Så altmoderens bevidsthed vil styrke pigebørn, som er ved at blive voksen, en indre forståelse og en indre samklang.

Lad os meditere på de her ting glæde os over, at der er sådan en indre hjælpende verden til de unge piger, børnene, der bliver til unge piger, hvor de vil have det smukkeste med sig i deres liv, når de bliver til kvinder. Og den kvindelige skønhed vil de give videre til deres parforhold og igen til de ufødte børn, hvor de selvfølgelig bliver født på et tidspunkt med en ren kærlighed og en ren væren. Det er det, vi arbejder med i dag, det er en gave over gaverne.

Forestil jer at rundt om vores hoved der er en fantastisk smuk krone, en krone, ligesom en af det purreste guld, men en altfavnende bevidsthed, og den virker formløs, men man kan se den indre skønhed i ens aurafelt både det indre og det ydre, fuldstændig ren bevidsthed, en skønhed som ligesom er ved at tage vejret fra en, en skønhed, en indre skønhed, det er det feminine aspekt.

Jeg vil gerne give en lille opfordring til mændene. Hvis I kan forestille jer den indre skønhed, som også er i jeres kvinder, forestil jer de har den her rene bevidsthed dybt inde i sig, forestil jer den glæde, den kærlighed der kan være imellem folk af ren kærlighed. Vi kan synke ind i den kærlighedsværen i parforholdene, og det eneste der er her, det er godheden, kærligheden og den indre samklang. Begynd at smelte sammen med sin intuitive bevidsthed, vi kan se de abstrakte niveauer fuldt synlige og leve i vores bevidsthed, den guddommelige skaberkraft er tilstede inde i os.

Meditationsformen her må I gerne give videre til jeres piger og lad dem få den indre styrke, lad deres feminine energi virke, fuldstændig indre væren, i skønhed, kærlighed og tillid.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, ønske jer en fantastisk god dag.

Når I ligesom ligger bevidstheden i meditationen, jeg kan mærke, hvordan mit hjerte arbejder, kærligheden blomstrer, kærligheden til at se unge sjæle vokser igennem tillid og en indre forståelse. Prøv at tænke på når vores børn har en indre styrke, oplysthed og kærlighed, smukt indre væren. Forestil jer en yndefuldhed af hvordan de danser på skyerne, de her unge kvinder, små børn leger, de griner.

Godmorgen til jer. Mit navn det er så Peter Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, jeg vil ønske jer en smuk dag. Godmorgen til jer alle sammen og tak fordi I lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)