

## Nr. 605 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 12. maj 2020

### Nøgleord: **Den godes viljesenergi.**

Godmorgen, godmorgen fra Lica lotus og velopstået. I dag er det jo sådan set tirsdag den 12. maj 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 605.

Jeg kom sådan til at tænke lidt på den gode vilje, hvad den kan gøre. Vi ved jo alle sammen, at der er noget, der hedder den gode viljesenergi. Hvis nu vi siger det og det ting, som var årsagen til første og anden verdenskrig, det ligger langt tilbage i tiden, noget af de her ting, den her ting, hvor folk ikke uselvsk har kunnet dele med hinanden, det skaber jo krig og fred og had. Det vil sige, det skaber begær til at sige, skal have noget, skal eje noget fra andre, som ikke er deres. Det vil sige, når man skal eje noget, som ikke er ens eget, så har man det på andres bekostninger, og det har jo en konsekvens, som kan føre til krig, misundelse og had. Så det der had, misundelse, jalousi, angst og frygt, det skaber jo også mange forskellige sygdomme, det er vigtigt at tænke på det.

Hvis nu man siger, man har nogle forhold, som ikke rigtig har lykket, så kan det være, man kan sige, den gode viljesenergi har jeg ikke udviklet endnu, så den ansvarlighed der skal være i, at hvad mennesker de kan leve op til gensidig forståelse og kærlighed, det er jo en modningsproces, man skal gennemgå. Men det er vigtigt at begynde at gennemgå dem, fordi man har jo noget, der hedder forståelsesånden, kærlighedsånden, som kan få alting til at vokse sammen, så der hvor man sådan synes, der er adskillelse, splittelse i ens sind, der kan man begynde at tænke på, at vi kan dele lidt med hinanden.

Det er meningen, menneskeheden skal dele goderne, de guddommelige goder, men vi har noget besvær med det, med den had og krige der er i verden i stedet for samarbejde og forståelse. Vi kan jo sige, hvis nu alle mennesker de yder deres ting til samfundet, mange mennesker de er jo, har jo fået en eller anden diagnose på et eller andet tidspunkt og sagt, jamen nu kan de jo ikke arbejde eller en eller anden ting, men sådan en diagnose er jo ikke noget, der er vedvarende, det er jo kun en periode, det er det, og så kan man sige, jamen så tager jeg sgu ansvaret igen og begynder at give min del til helheden. Det er vigtigt at begynde at tænke sådan.

Det der også er vigtigt, det er, hvor der er ufred, jamen der kan freden sådan balancere tingene, kærlighed, fred og tillid. Der er meget, vi kan bygge på. Det er vigtigt ikke bare at lade det stå til men sige, ”nu giver jeg alle de ting jeg kan til fællesskabet.” Når man for eksempel laver sådanne nogle udsendelser her, så er det altid en god ide at dele det videre, fordi det kan altid være kimen til en ny forståelse for nye mennesker, som har muligheden for, selv at vurdere og prøve at få en forståelse af, hvad det går ud på. Og det det dybest set går ud på, det er jo Kristi tilsynekomst. Kærlighedsavataren kan få plads her på kloden i alle menneskers hjerters bevidsthed, kærlighedsbevidsthed, kristusbevidstheden eller den guddommelige bevidsthed, det er der, samarbejdet ligger i. Man kan prøve at yde det bedste, man kan hver eneste dag, bruge oprigtigheden og kærligheden. Så kan vi jo så sige, ja nogle mennesker fejler jo ind imellem, men det er jo ikke det samme, som man ikke kan rette det op igen. Så vi skal lige tænke på, vi kan rette alting op. Kærlighedsånden løfter og inspirerer, det er det, der giver mening med livet.

Så der er mange, der har brug for ligesom at sige, ”jamen jeg skal vist ud af mit system her, hvor jeg har trådt vande i mange år, lad mig nu tage medansvaret.” Fordi det er sjælens hensigt, sjælens hensigt i at tage medansvar i vores samfund, ikke belaste, men giv til samfundet, giv til fællesskabet. Det er en ren fornøjelse at få lov at give til det hver dag, men kan jeg ikke give det også i form af gode tanker? Men der er jo det, at når man får alting af samfundet, så belaster man klodens ressourcer. Det tænker man jo ikke så meget på, så bruger man

mere brændstof og mere olie, mere af jordens værdier, men hvis vi bliver lettere og smidigere på alle mulige måder, så sparer vi noget på ressourcerne, ja, det er lidt mærkeligt at tænke på. Så det er vigtigt at begynde at bygge meget mere kærlighed ind, kærlighed og kærlig forståelse, nytænkning, livsglæde ind.

Så kan man spekulere på, det jeg siger her, har det noget med mig at gøre, mig der sidder her og lytter til udsendelsen. Hvor står jeg henne i forhold til de her ting, hvor står vores familie, hvor står vi som land, hvad gør vi som land i en større verden, hvad skal der til for at ændre det?

Vi kan sige, krisen der lige har været her, eller er på vej væk igen, har kommet af en indre årsag, det kan være en del, af den selvished der ligger, der skal ændres på. Ja, ja.

Skal vi meditere i dag på den godes viljesenergi, den gode viljesenergi, som fremelsker kærlighed, tillid og forståelse, skal vi snuppe den i dag? Den godes viljesenergi, som giver ansvar, kærlighed, tillid og forståelse.

Hvis nu man kan forstå det fra sin ophøjede bevidsthed, så ser tingene anderledes ud. Det der er vigtig, det er at fjerne den separatistiske ånd, man har i sig selv og bytte det om til godt samarbejde. Sig lad mig nu give alt det jeg kan, betale vores skat med glæde og andre ting.

Vi mediterer i dag på den godes viljesenergi. Og vi bygger et kærlighedsbånd op til hinanden, den ligger der i forvejen, kærligheden til at fremelske den guddommelige manifestation, legemliggørelse af Guds liv, kærlighed og forståelse og tillid, ansvarlighed. Vi mediterer i dag, på **den godes viljesenergi, det kan også være nøgleordene.**

Vi kan altid stille os selv det spørgsmål, gør jeg nok, er jeg tilfreds med mig selv lige her, eller kan jeg yde noget mere ind mod samarbejdets ånden.

Mens I mediterer på samarbejdsånden, den godes viljesenergi, så vil jeg overføre åndelig energi til jer, åndelig energi, sjælelig energi, kærlighedsenergien, lige nøjagtig det I mediterer ind imod, det vil jeg videregive til jer. Jeg vil overføre energi til jer fra den guddommelige intelligens, guddommelig kærlighed, viljen til det gode.

I dag skal I forestille jer, I er overskygget af Fredens Avatar, Kærlighedsavataren og Solavataren.

I mediterer, jeg overfører energien, så I kan hæve jeres bevidsthed. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, den guddommelige hensigt, nådens lys, lyksaligheden. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi, som udspringer fra Sanat Kumaras ashram, Shamballa. Jeg legemliggør den guddommelige kærlighed, vi kan også sige ansvar, hvor jeg hæver klodens bevidsthed.

Forestil jer der kommer en strøm af energi her fra mig af, kærlighed, energien bliver omdannet til aurisk udstråling, fyldt op med lys, kærlighed og tillid, tillid der går over al forstand, selve udholdenhedsprincippet. Jeg arbejder med frigørelse af jeres sjæle, frigørelse fra følelseslivet, begrænsninger, personligheden, det fysiske legeme. Jeg arbejder med at give jer frihed, friheden fra gamle begrænsninger. Jeg er ved at udvikle en modtagestation inde i jer, bygge jeres celler op med jeres bevidsthed, så I kan tåle højfrekvensenergi. En højfrekvensenergi er også solenergi, solenergi. Som Solavatar arbejder jeg med solenergi.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen. Jeg har indtryk af, at I har fået masser af tillid til jeres egne evner, til de resourser der er, I skal anvende og lukke op for den gode viljesenergi, samarbejdsånden. Godmorgen, godmorgen og tak fordi I lyttede med.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Så hele udsendelsen er en stor meditation. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)