

Nr. 603 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 10. maj 2020

Nøgleord: Når vi ser muligheder ved et andet menneskes sjæl, og løfter vedkomnes sjæl ind i de muligheder.

Godmorgen, i dag er det jo søndag den 10. maj 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 603. Nu ser jeg igen sådan en dejlig smuk dag, hvor solen den skinner ind til os, titter ind til os, det er dejligt. Tænk på hvor heldig man kan være, så det er jo dejligt.

Jeg tænker en lille smule på, hvad, hvor meget naturen helbreder, og så tænkte jeg også på, at der findes sygdomme i naturriggerne, det er jo en kendsgerning. Men der findes jo også sygdomme inde i os selv, fordi vi er en del af naturen. Det det drejer sig om, det er så at hæve vores bevidsthed hele tiden, hæve vores bevidsthed ind i sjælsbevidstheden, så ved vi jo, hvor vi skal hæve den ind til og fungere som sjæle med ubegrænsede muligheder, med helbredelse, kærlighed, tillid og forståelse, visdom, det er der, man skal hæve sig ind i.

Se mange mennesker de går jo og frygter den her Corona sygdom, men der bliver aldrig snakket om sjælens hensigt og sjælelige udvikling, at det er det, der kan frigøre os fra sygdommen og holde sygdommen væk fra os selv, hvor vi kan være immune overfor sygdommen, det er der ikke så mange, der snakker om.

Så hvis man brugte mere tid på at tænke på, at når man arbejder med sjælens udvikling, sjælsbevidstheden, så er man faktisk healere, men jo mere bevidst man kan være om det, jo bedre er det.

Vi ved jo, når vi arbejder med healing, fjernhealing, så ved vi, det hjælper, så arbejder vi med at hæve vedkomnes sjælsbevidsthed. Når vi ser muligheder ved et andet menneskes sjæl, og løfter vedkomnes sjæl ind i de muligheder, der er tilstede, så begynder vi og kan arbejde med hvid magi, arbejde med magnetisme.

Jeg ser her i sådan en Corona tid, hvor mange mennesker de isolerer sig derhjemme, fordi de er bange for sygdommen, men det er de færreste, der tænker på, at den sygdom de har i forvejen, at den hænger sammen med hæmmet sjælsliv, hvor man ikke har kontakt med livsopgaven. Der er mange mennesker, de fornægter fuldstændig den livsopgave, der ligger til en selv eller sin egen sjæls udstråling, som er helbredende i sin natur. Så den ene ting det er at beskytte sig for en sygdom, hvor en anden det er at fastholde en sygdom i sig selv, fordi man har modstand på forvandlingen. Så nogle mennesker holder fast i deres sygdom, nogle holder fast i deres angst og frygtsider, der er altid nogle sider, man holder fast i, fordi det er sin natur at gøre sådan, det har man altid gjort.

Men jeg ved jo, at når man sammenkæder sin sjæl, sit hjertechakra, sit hovedcenter, så kan man arbejde med aurisk udstråling. Den auriske udstråling det er healeren, er helbredende, det vil sige, man begynder at arbejde med sjæl til sjæl. Det er fantastisk, at den egenskab har vi, i den skoleundervisning jeg underviser i her på skolen hver dag.

Så kan man så sige, jamen hvorfor har jeg så modstand på at få en indre helbredelse, hvorfor blive man ved med at gå med kræftsygdom og bindevævssygdom og mange andre sygdomme? Er det fordi, det passer mig godt i personligheden, jeg får meget opmærksomhed på personligheden, er det det, man ikke vil undvære, er det en binding til en personlighedsindflydelse? Eller skulle man ikke bare lige tage skridtet, så sige jamen nu vil jeg bruge min sjæls bevidsthed og begynde at afkaste de her sygdomme, og så begynde at udvikle mig lidt dybere, var det ikke meget nemmere?

Det er ikke ligefrem nemmere, skulle man sige, for jeg skal forbi personlighedens bevidsthed og tærskelvogterne, så det vil sige, der er hele tiden noget, der bliver synlig inde i en selv, noget som forhindrer mig måske i at være oprigtig og ærlig.

Nogle mennesker de kører altid i overspringshandlinger i stedet for at vælge den oplyste vej, nogle mennesker vil jo vælge den vej, der hedder, at jeg altid er bagefter, og det at man altid er bagefter, man har en følelse af, at der er noget, der presser på hele tiden, det er sjælen, der presser på, det er det guddommelige, der presser på. Sammen med mig der bliver jeres skyggesider altid synlige, det vil sige, det er en gave, man får, fordi man har en forvandlingsmulighed hver dag, man kan forvandle sig til at bruge sine iboende sjælskvaliteter og leve igennem, så bliver tingene meget sjovere, og meget bedre på alle mulige måder, fordi så kan man køre med nytænkning, og man kan køre med de positive egenskaber, man kan være positiv hver dag, så skal der meget til at slå en ud af kurs.

Men angst for sygdom forstærker sygdommen, angsten for at blive fattig, tiltrækker fattigdom, men lad os nu se positivt på tingene og få en positiv tænkning ind. Når man siger positiv tænkning, så siger man ja tak til udvikling. Nogle mennesker kan gå i årevis og sige, jamen jeg er syg for det og det, men det kan være, de selv skaber sygdommen, igennem modstand for at udvikle deres sjælsbevidsthed. Der er rigtig, rigtig mange mennesker der står lige der. Så kan man som pårørende give dem den gave, der hedder, jamen vi kan jo arbejde med vores sjælskræfter, så er der mange der siger, ”hvad nytter det, fordi jeg går jo tilbage i mit gamle mønster.” Det mønster kan man jo ændre på, fordi der er noget, der hedder, energi følger tanken, øjet styrer energien, så man kan godt ændre på det. Vi skal bare have villigheden til at ændre det.

Se der er jo altid det, at øh vi kan iagttage vores tanker, vi kan iagttage vores følelser, vores fysiske krop, men hvad kan tankerne, hvad kan styre tankerne? Det kan viljesenergien, viljen til at forandre ting, det ligger i viljesenergien. Det er den energi, jeg kommer med til jer den åndelige viljesenergi. Den kan styre tanker og følelseslivet, og holde dem fast i den retning man skal. Det er så det om rygning forleden, der var så kun ca. fire procent, af de mennesker der røg, som kunne styre, holde op med at ryge. Det vil sige, de brugte deres vilje, viljen til at styre tankerne med. Nogen kan godt anvende den vilje, det er fantastisk. Det vil så sige, at viljen til åndelig udvikling kan man også anvende, det er der også nogen af jer, der gør, det er også smukt. Men prøv at tænke på alt det vi kan arbejde med, med frigørelse på alle niveauer. Nogen af jer når nu der bliver åbnet for mere og mere, der er åbnet for muligheder for at udvikle, og vi kan stadig væk være det samme, mindst ti, jeg laver så hele tiden på skolen flere undervisningsdage, så man kan nå at hente de ting, man mangler. Den dag Corona sygdommen er væk, den er her jo kun for at skabe sjælelig, åndelig udvikling i store stræk, hvad vil man så gøre med sin angst og frygt, når man ikke kan skubbe den over på den Corona sygdom mere? Så skal vi til selv at håndtere den igen. Det kan blive lidt af et problem, men lad os sige at vi også løser den opgave også.

Lad os i dag meditere på, at vi er sjæle med ubegrænsede muligheder. Vi er nytænkere inde i os selv, vi er spontanitet og positivitet, og vi er den indre helbreder. Lad os meditere på det, og så se hvor det bringer os hen. Det der er vigtig, det er altid at sætte sig et mål i livet, jamen jeg vil der og derhen, og jeg vil samtidig udvikle mine sjælelige egenskaber. Det er vigtigt at have det mål. Har man ikke mål på udvikling af sin sjæls egenskaber, så går man tilbage i at udvikle jer. Vi skal have målet, vi skal fremad. Sjælen er jo også kærligheden, og kærligheden er det guddommelige.

Mediter på målet og på den sjælelige udvikling, på sjælens udfoldelse, husk at sjælen er inde i vores hovedcenter. Læg opmærksomhed på hjertets energi, synk dybere ind i en værenstilstand af oplyshed og kærlighed. Sjælen er også tillidsskaber. Lad os nu sende lys og kærlighed ud til verden, velsignet energi til at hæve klodens bevidsthed med. Begynd at forestille os at flere og flere mennesker kan blive sjælsstyrede og senere åndelige styret. Sådan et fromt ønske her om søndagen.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, det gør jeg så nu godmorgen til jer alle sammen. Og tak fordi I lyttede med og husk på sjælens udfoldelse, den indre helbreder. Godmorgen, god morgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk