

Nr. 601 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 8. maj 2020

Nøgleord: Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens,

Godmorgen. I dag er det jo så en ny dag, det er fredag den 8. maj, 8. maj 2020. Vi skal have morgenmeditation nummer 601. Okay.

Se vi har her i går aftes, der var vi en lille gruppe, hvor vi arbejdede med Wesakfesten, hvor vi fik lidt fortælling omkring det. Lica hun var så sød og læste op, det var dejligt og smukt, hun er nu god til det Lica. Når hun anvender sin stemme til guddommelige formål, så lyser hun sådan, er så glad, så glad, og det smitter af på alle vi andre, vi er også så glade så, eller gladere må vi hellere sige. Okay.

Og så efterfølgende ja materialiserede, legemliggjorde Buddhas energi, kristusenergien, Solavatarens energi, det vil vi så også gøre i dag, så vi ligesom kan få lidt glæde af de oplysningsenergi, Buddha kom med for 2500 år siden. Så Buddha han var så et mellemlid mellem Sanat Kumaras bevidsthed og menneskeheden. Han kom med oplysningskræfterne, oplysningen til menneskeheden fra det guddommelige visdomsaspekt, man kan næsten sige fra den guddommelige hensigt.

Og 500 år senere der kom Kristus med kærlighedsaspektet, Kristi tilsynekomst, Kristus bevidstheden. Det har jo så været en ting, der har været undervejs de sidste med Kristusbevidstheden i 2000 år. Og vi prøver at indpræge det i jeres bevidsthed, så det er kærligheden, der kommer til at styre vores planet.

Jeg kommer så her cirka 2000 år efter Kristus som Solavatar med den åndelige viljesenergi, viljen til at realisere oplysningskræfterne og kærlighedskræfterne. Det er bygget sammen ligesom en treenighed i en form til at legemliggøre Guds kærlighed, Guds vilje, nådens lys, den skabende intelligens. Det er det, jeg arbejder med nu, en fortsættelse af de to andre mestre, to andre Avatares bevidsthed.

Vi kan jo sige Buddha, budisme det er rigtig, rigtig mange gode i den rundt omkring på kloden, og vi har Kristus i alle de kirkelige organisationer, men det er begge dele en forening af Guds liv. Det der er vigtig, det er at arbejde med det bedste, alt det bedste, ikke med alle de fordrejninger der er blevet, hvor der er gået modstandsenergi ind, fanatisme ind men virkelig den oprigtige energi. Så det er vigtigt, at vi arbejder med det indre liv hver dag.

Se det er en opgave, jeg står overfor lige nu, det er at hæve klodens bevidsthed. Det er jo en kæmpe opgave, men jeg kan heldigvis ikke gøre det alene, jeg kan gøre det igennem jer og andre mennesker på kloden, som arbejder med helligdommene og prøver at løfte bevidstheden og sende kærlighedsaspektet ud. Der er mange, der arbejder med forenede kræfter, den gode viljesenergi, lyset, kærligheden og tilliden, rigtig mange mennesker, og rigtig mange mennesker der er sjælelige og åndelige stemt, og mange mennesker der beder hver eneste dag, og mange der mediterer også på kloden, det er rigtigt smukt.

Det der er vigtigt, det er, at hvis vi begynder og gøre vores del, det vi kan gøre hver eneste dag, og gør det bevidst hver dag i samhørighed med alle mulige andre, der laver det samtidig. Det er ikke sikkert, de starter klokken seks, ligesom vi gør, men det kan være, de starter på et andet tidspunkt, men der skal nok være nogle, der arbejder samtidig som os, lad os glædes over det.

Lige et øjeblik. Det var en af de her berømte tudser, som det hedder.

Så jeg vil arbejde med at tænke på Wesakfesten. Så det ligger ovre i Tibet på en højslette, som jeg fik informationer om af Jan på i går. Det ligger 5000 meter oppe, en stor grøn højslette med klipper omkring, og der nedstiger hvert år til Weesakfesten Buddha. Han kommer inde fra de åndelige verdener, han nedstiger i dalen hvert år, og Kristus og nogle andre mestre står ved et alter i Tibet, og de påkalder Buddha, som nedstiger til menneskeheden for at være med til at hæve menneskehedens bevidsthed hvert eneste år. Det er en smuk gestus til os, og vi har også brug for det. Det vil sige, de to avatarer er to gudesønner, man kalder dem brødre, men sjæle er jo også brødre, åndelige mennesker er også brødre og søstre, hvor det er kærligheden, man giver accept til. Okay. Så nu vil jeg bare ligesom starte ind i det.

Jeg vil gerne sige, jeg vil prøve at legemliggøre den guddommelige visdom, den guddommelige hensigt, den vil jeg overføre til jer lige nu. Man kan sige bevidstheden fra Buddhas hjerte til jer. Jeg legemliggør Buddhas mission, den guddommelige visdom og den guddommelige hensigt. Prøv at føre det ind i jeres bevidsthed. Det har først en reel betydning for jer, når I er åbne i jeres hjerter, og I tør modtage Herrens velsignelse. Når man overgiver sig til det uden forbehold, men åbner bevidstheden og hjerteenergien for indre samklang, så har det en betydning, det jeg snakker om, og der sker en forvandling inde i jer samtidig. Jeg legemliggør den guddommelige visdom, den guddommelige kærlighed i jeres hjerter, guddommelig visdom, guddommeligt lys og oplysningskræfterne som kommer fra Buddha, det legemliggør jeg i jeres bevidsthed lige nu.

I forestiller jer, I står ovre i Tibet dalen derovre, vi står i yderkredsen og modtager det formidlende lys, oplysning, det oplyste energicenter fra Buddha. Vi forestiller os, at Kristus bidrager med kærlighedsaspektet. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds kærlighed, og samtidig med legemliggør jeg den åndelige viljesenergi, som strømmer igennem Solavatarens bevidsthed og hjertecenter, den åndelige viljesenergi som forenes med kærligheden og visdommen og den skabende intelligens. Det vil sige, I kan bruge den dynamiske viljesenergi bygget op med kærlighed og visdom og oplysning, det er det, vi videregiver til menneskeheden, til os selv ved at træde dybere ind i de indre verdener.

Noget af den bevidsthed vi arbejder med her, er beregnet til at bygge den nye rodrace med, hvor det er telepatien, der bliver kommunikationsmidlet.

Jeg er her som Solavatar med den åndelige viljesenergi, og legemliggør kærlighedsenergien, oplysningsenergien. Hver eneste af jer er gearret til at kan gøre det samme, vi har evnerne og kvaliteterne inde i os, vi skal bare bruge det fuldstændig uselvisk. Og når man så hæver bevidstheden, så kommer der indre optankning inde i os, der strømmer en fornyelsesenergi ind i vores bevidsthed, der er noget, der fornyer os, der er noget, der giver os indre styrke. Og I oplever kærligheden vokse.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens, bygger hvor vi forener vores liv, en daglig indre samklang, der fornyer os, inspirerer os. Vi skal huske, at livsglæden kommer indefra fra vores kærlighedsaspekt, så det er vigtigt, at have kærligheden med i alt det vi foretager os. Når vi så bruger hele morgenmeditationen som en stor guidet meditation, som har en stor virkning.

Jeg overfører kærlighedsbudskabet til menneskehedens bevidsthed, en indre værenstilstand, igennem ydmyghed og oplyshed. Vi bliver til oplyste mennesker. I har en indre drivkraft til at realisere det indre liv i det ydre liv. Vi bygger på at hæve klodens bevidsthed, menneskehedens bevidsthed.

Forestil jer den guddommelige kærlighed strømmer igennem alle vores legemer, renses os, opløfter os. Vi kan sende en velsignelse ud til verden, være med til at skabe større harmoni og livsglæde.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, tak fordi I lyttede med, og vi ses i morgen.

Mit navn det er Peter L. Simonsen fra "Huset i centrum" Healerskolen i Sønderjylland. Hav en fantastisk god dag. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk