

Nr. 600 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 7. maj 2020

Nøgleord: Jeg fik et kald, der hedder at arbejde med Darshan.

Godmorgen. I dag er det jo så torsdag den 7. maj 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 600 det er jo mange. Man kan også sige, det er også en begyndelse på nogle flere, det lyder sådan set mere interessant. Se, nu har vi lavet 600 morgenmeditationer, så kan man stille sig selv det spørgsmål, har jeg nu lært noget i den periode, hvor det faktisk er 600 dage, det handler om. Har jeg flyttet mig i min udvikling, eller står jeg stadigvæk det samme sted, som inden jeg begyndte med morgenmeditationerne? Se morgenmeditationerne det er et gode, der kom ind til os allesammen, hvor der er gensidig udvikling i.

Jeg kan huske for en del år siden, da sad jeg hernede i stalden sammen med Keld og nogle flere stykker, og der fik jeg en indre oplevelse, at jeg har fået en healing og andre ting der, og så lige pludselig så var den her bevidsthedsverden ikke tilgængelig. Så gik der en lille stykke tid, så blev den synlig igen, den verden jeg lever i her, men i mellemtiden havde jeg fået en ny indsigt, at jeg rent faktisk var en avatar. Det var jo et kæmpespring i ens bevidsthed.

Så hvis man nu tænker på, at de mennesker jeg var sammen med den dag at den der indre ceremoni skete i min bevidsthed, om det er noget, der har haft betydning for dem, der var tilstedeværende, eller man stadigvæk tænker på Peter Simonsen som den gamle Peter Simonsen, eller om de kunne se en forandring? Se nu når man arbejder dybt med sig selv, og gør det i mange år, og har skabt renheden i sin bevidsthed, og sluppet alt det der hedder kød og kaffe og mange af de bindinger der, cigaretterne og sådan noget, ja men så kommer der renhed i legemeerne, og så viser man en form for udholdenhed, en åndelig idealisme, en drivkraft begynder at vise de ting og lever de ting, så bliver der basis for, at man kan få et nyt kald, et kald.

Jeg fik et kald, der hedder at arbejde med darshan. Det var videregivelse af åndelig energi, åndelig bevidsthed, som kan hæve vores almindelige bevidsthed op i åndheden. Det vil sige, man åbner porten ind til himmeriget. Så er der nogle, der siger, ”ja Peter nu går du da vist for vidt.” Men det sker rent faktisk, hver gang man får en åndelig energioverførsel, og man tager imod den uden personlighedsbegrænsningerne. Hvis man er åben i sit hjerte, og modtager den åndelige energi, så vil der ske store mirakler inde i jer. Så det der hedder kaldet, som jeg arbejder med alle tider, det indre kald for at hæve menneskehedens bevidsthed, klodens bevidsthed, det er så det, jeg prøver at videregive til jer, et kald, et åndeligt kald.

Der er også altid et mindre kald, som hedder den dårlige samvittighed. Der kan man så hele tiden sige, ”hov jeg skulle faktisk have gjort det og det, men det gør jeg jo ikke.” Jamen så sker der jo det, at man kan begynde at blive tonedøv overfor sin indre vejledning, så kan der komme lidt døvhed ind i vores bevidsthed. Det betyder også, hvis man ikke arbejder med, dybere med tingene, nu er det jo ikke noget, jeg siger for at skælde ud på nogen. Jeg siger bare det, at så kan man lukke kærligheden væk i vores hjerter, så kommer der en forhærdning i kærligheden, hvor man ikke rigtig tror på, at kærligheden er noget, der tilhører alle mennesker, fordi kærligheden kommer jo indefra, kærligheden kommer indefra. Men vi skal jo være i stand til både at modtage kærligheden i det indre men også af sine medmennesker. Bare sige, ”okay det er dejligt at du har kærlighed til mig, du gerne vil hjælpe og støtte mig.” Så hvor tit giver man andre mennesker mulighed for, at de kan støtte en i en positiv retning, eller er vi så meget selvbestemmende, at vi ikke kan lukke andre ind? Aj det kan vi jo tænke over.

Men sådan et kald der man får der, dem får man måske nogle stykker af i sit liv. Det er jo fantastisk at få det, fordi det ændrer ens livsform fuldstændig, og meget af det der ligger i et kald, det kan også ligge i nogle meget stærke legemer, som afkaster sygdomme i det hele taget, begrænsninger, ja, ja, okay.

Så hvad skal vi meditere på i dag? Vi skal meditere på, at Gud ser mig, lad os meditere på det. Gud ser mig.

Kunne vi nu få sådan et kald, og vi var stabile nok til at udføre det, så var det jo sådan set vældig spændende, men man skal sådan set være indstillet på at sætte sig selv totalt til side for at hæve menneskets bevidsthed, klodens bevidsthed. Der skal meget til, så man kan blive nødt til at ofre sin personlighed, og det er det, der er svært for mange mennesker, men det kan lade sig gøre. Idet man gør det, så får man større psykiske evner sat til rådighed, man kan noget helt andet, når man ikke har en personlighed, der bestemmer.

Men vi mediterer på, at Gud ser mig. I sidder med lukkede øjne. I kan også sidde og sanse ud på nogle træer, eller naturen eller sanse ind i kærligheden. I kan jo se, hvad I ønsker at gøre. Men gør det med oprigtighed, kærlighed og tillid. Og det kan være, ønsket i dag er at forandre sig, at det gode liv skal være den bestemmende del, at vi lægger en indre væren af kærlighed.

Jeg tænker på, at når det er weesakfesten, hvor Buddha kommer med oplysningskræfterne, det er jo fantastisk. Vi kan tage, modtage nye oplysninger hver eneste dag hvis man lytter indadtil og udadtil.

Vi mediterer på Gud ser mig. Begynd nu at bygge jeres kraftords energi ind i jeres hjerter, dybere inde i hjertet, lad kærligheden modtage jer. Mediter på Gud ser mig. Lad nu kærlighed og lys gennemstrømme jeres legemer i tillid, igennem visdom.

Prøv at snuppe en af de energioverførsler I har fået tidligere af mig, som har været med til at hæve jeres bevidsthed den pågældende dag. Prøv at træde ind i sådan en energioverførsel igen. Det kan være, det var en af de energioverførsler, der åbnede jeres sind og kunne se andre muligheder, andre dimensioner, træd ind i sådan en bevidsthedstilstand og så stadigvæk arbejde med at Gud ser mig. Og så begynd at tænke på den guddommelige plan til at hæve klodernes bevidsthed.

Jeg vil lige sige mit kraftord, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.”

Det er lidt fantastisk at tænke på, at det er sådan et kraftord, man har, og det virker. Prøv nu at se om I kan få en ny tilskyndelse igennem de her ting, jeg snakker om, energioverførsler der udvider jeres bevidsthed tidligere. Træd ind i den væren igen, her mediterer vi på, at Gud ser mig.

Hvis nu I kunne forestille jer, I kan komme op på sjælsplan ind på det buddiske plan, hvor den intuitive bevidsthed er, hvor I kunne blive intuitive oplyste, er fyldt med ren kærlighed og viden men igen kunne videregive viden fra ideernes verden, nye ideer, nye inspirationsmuligheder. Forestil jer vi modtager Herrens velsignelse, og sender lys og kærlighed ud på kloden. Lys og kærlighed og livsglæde.

Vi mediterer på, at Gud ser mig. Forestil jeg vi kan arbejde meget mere med oprigtighed, kærlighed, tillid og forståelse. Prøv også at tænke på kaldet til det høje, kaldet til det høje. Morgenmeditationen er en stor fordybelse i jeres indre liv.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en god dag, det skal det nok blive. Vi har stadigvæk et par pladser tilbage til Weesakfesten i aften fra 18 til 20, efterfølgende kaffe og kage som er gratis. Send tilmelding hvis I ønsker det, eller send en sms hvis I har lyst til at deltage, så vil jeg se, om der er muligheder og plads for det.

Godmorgen jeg ønsker jer en god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk