

Nr. 598 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 5. maj 2020

Nøgleord: Peter du får en specialopgave, du får 9 år til at løse den i.

Godmorgen er I friske, igen en solskinsdag, det er noget, man kan være glad for. I dag er det tirsdag den 5. maj 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 598.

Jeg havde sådan en oplevelse af i morges, inden jeg vågnede, at jeg arbejdede med fornyelse, det var det jeg arbejdede med på de indre planer, fornyelse. Jeg vil lige give jer yderligere en information, ligesom jeg gav jer 1. maj, hvor jeg laver nogle opgaver for Sai Baba, ting jeg har overtaget, indtil Sai Baba kommer igen. Det er fantastisk, man kan få sådan nogle opgaver for at komme videre med at løfte menneskeheden bevidsthed. Jeg skulle arbejde dybere med menneskeheden. Så lød der en stemme inde i mit hoved, ”Peter du får en specialopgave, du får 9 år til at løse den i.” En specialopgave. Stemmen der var ikke noget ingen følelser ikke noget som helst, det var bare en bevidst stemme, ”du får 9 år til at løse opgaven.” Opgaven det var at hæve menneskeheden bevidsthed, at hæve klodens bevidsthed, det var min opgave at gå i gang med de ting. Det var en tilsvarende opgave, jeg fik af Sai Baba sidste gang, vi var dernede. Jeg tror, det var 2011 til 12, hvor jeg påtog mig nogle opgaver, indtil han kom igen. Det er dejligt at tænke på, at man kan få sådan nogle opgaver, som jeg sagde før om den 9 års opgave, og den er vi langt henne i lige nu, og vi kan jo sige, at det med at hæve klodens bevidsthed og begynde at arbejde med at gøre jorden til en hellig planet, det er jo ikke lykkedes endnu.

Jeg prøver jo på af al magt, al energi at forny jer med energioverførsler for at få jeres indre liv til at overtage jeres ydre liv. Man kan jo sige, at når man laver sådan en opgave, så er der mange ting, der spænder imod. Alle personligheder spænder imod for at sige, at jeg vil godt arbejde med det indre liv, men jeg vil det kun i den udstrækning. Det er jo ikke en, man får anerkendelse for på nogen som helst måde. Så meget af det foregår i det indre liv, hvor de er døde på det fysiske plan. Og mange af dem jeg har mødt, der er døde, har jeg givet nyt liv og ny forståelse, når de er døde i de indre verdener, det vil sige, de har aldrig været sjælsbevidste. Den bevidsthedsgrad skal de først have i det indre liv, altså når de er døde, for at de kan begynde at arbejde med den sjælelige udvikling, inden de skal ned på jorden igen.

Så jeg har mange opgaver, der ligger uden for det normale, uden for det man kan se her fysisk, men jeg ved, det har en stor virkning, det har en stor betydning.

Man kan sige, at de ting man forpligter sig til at udføre, når man bliver ved med at lægge engagement i det, så fornyer man energien konstant, og så kommer der en anden dybde i det, man foretager sig, det vil sige, sandheden er en anden. Okay nu laver jeg de her ting, jeg bliver ved med at lave dem. Det vil sige, der ligger et udholdenhedslys i det. Man siger, ”jeg udfører det job, jeg er blevet sat på.” Det vil sige, Hierarkiet regner selvfølgelig med mig til at udføre det job, jeg har påtaget mig, fordi de ved 100%, at jeg fortsætter, indtil det er løst. Det kan være, det koster mig mange fysiske besværligheder, smerter og lidelser, men målet er stadigvæk det samme. Så når vi allesammen prøver at køre på oplysthed, kærlighed, går kærlighedsvejen, den oplyste vej, evolutionsvejen. Det var en af de veje, Baba han viste mig, ”Peter, du skal lære folk at gå på den oplyste vej, det er din opgave at gøre det, det er din og din hustru Gunhild, I skal arbejde med den oplyste vej for menneskeheden.” Det var en fantastisk opgave at få af Baba, og den kører jeg videre med. Min ekskone havde ikke lyst til at køre den oplyste vej længere, fordi der var mange andre ting, der trak hårdere. Det med at skulle realisere sig selv, når man er 66 år gammel, det er jo ikke lige det, man skulle, men man siger, man skal arbejde med fordybelse, med sit indre livs udfoldelse og med sin indre bevidsthed.

Så når jeg f.eks. arbejder med jer og prøver at anvise jer vejen, den vej der er hensigtsmæssig at gå, så kan vi jo altid se på os selv og sige, vil jeg prøve at gennemføre tingene, eller vil jeg springe over? Det kan godt være, man springer over nogle gange, men det får I jo ingen fordomme på, I får stadigvæk en opfordring til at træde ind i de arbejdsområder, I er gearret til. Og når jeg opmuntrer jer til det mange gange, så vil I altid have en følelse, af at jeg er efter jer og skælder jer ud og andre ting. Det er det mønster, man er vant til at have i sit liv, at man måske mange gange får skæld ud, for det man ikke gør. I kan jo tænke over det, hvad er hvad?

Men når man arbejder på den oplyste vej, så arbejder man også på frigørelsesvejen. Man begynder at frigøre og omdanne sin personlighed. Inderne har mange guder, mange sekter, når vi arbejder her i dag og videregiver lys og informationer, så er det undervisningen man sætter præg på.

Det der er vigtig, det er at arbejde med lys, kærlighed og tillid. Lys, kærlighed og tillid, vi skal virkelig forny os. Nogle gange skal vi vaske tavlen ren for at komme videre.

Vi prøver i dag at arbejde med fornyelsesenergien. Vi vil forny os, og fornyelsen kommer indefra. Fornyelsesenergien, fornyelses kommer indefra.

Det har altid været sådan i mit liv, at jeg har fået mange, mange nederlag i min personlighed. De nederlag jeg har fået de har givet mange muligheder for at styrke mine sjælskvaliteter. Så nederlag i personligheden har udviklet sjælsbevidstheden og Buddhisk bevidsthed.

Prøv at lægge lys og kærlighed ind i alt det I foretager jer, forny jer. Selv om der har været nedbrud i udsendelsen, er det ikke ensbetydende med, at vi ikke bare fortsætter og fornyer os igen. Lad nu lys og kærlighed være jeres gennemslagskraft, lys kærlighed og tillid, lad os meditere på lys, kærlighed og tillid. Jeg vil overføre fornyelsesenergien til jer i dag, fornyelsesenergi, så I kan forny jer igen.

Så vi lader lys og kærlighed gennemstrømme menneskeheden bevidsthed, vi opløfter, og vi inspirerer, vi opløfter, og vi inspirerer, vi oplyser, og vi inspirerer. Jeg overfører fornyelsesenergien til jer. Vi arbejder med fornyelsesenergien, som er kærlighedsenergien. Forestil jer at I træder ind i Guds rige hver eneste dag og bliver oplyste og kan få salighedens livsenergi til at strømme igennem jeres legemer, saligheden, en åndelig salighed. Vi mediterer på en åndelig salighed, fornyerens energi og bevidsthed.

Godmorgen til jer alle sammen og jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Prøv at tænke på hvad der er jeres sjæls hensigt og så gå den vej. Godmorgen til jer allesammen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk